

Liturgie zondag 27 februari 2022

Thema: Ken je mij...? Over Psalm 139



Orgelspel

Welkom

Aanvangslied: lied 23a, vers 1 en 2

VOOR DE ORGANIST: LET OP: MELODIE LIED 766 (is oude/bekende melodie)

D' Almachtig is mijn herder en geleide,
wat is er dat mij schort?
Hij weidt mij als een schaap in vette weide
waar gras noch groen verdort.
Hij drenkt mijn ziel in koele bronnen en beke.
Indien mijn geest verstrooi'
en afdwaal' van de kudde en rechte streke,
Hij brengt ze weer te kooi.

Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten
en 't goddelijke recht,
om zijnen naam en eer in top te zetten
door 't lof van zijnen knecht.
Al zworf ik om in nare en donk're dalen,
beschaduwd van de dood,
nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen:
Hij staat me bij in nood!

Inleidende woorden, bemoediging en groet

Zingen:lied: 886, Abba, Vader, U alleen

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U Behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Kyriegebed

Gloria: psalm 16, Ik val niet uit Zijn hand, The Psalm Project

<https://www.youtube.com/watch?v=wtmFelxuLoI>

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste schriftlezing: Genesis 3: 8-13 en 21-24

Toen de mens en zijn vrouw God, de EEUWIGE, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de EEUWIGE, riep de mens: 'Waar ben je?' Hij antwoordde: 'Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.' 'Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?' De mens antwoordde: 'De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.' 'Waarom heb je dat gedaan?' vroeg God, de EEUWIGE, aan de vrouw. En zij antwoordde: 'De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten' ...

...God, de EEUWIGE, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvelen en trok hun die aan. Toen dacht God, de EEUWIGE: nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om te aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammeende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.

Zingen lied: 942 vers 1 en 2

Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Ge mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

Tweede schriftlezing: psalm 139

Vertaling van Gerard Swüste

Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt en toegelicht

Voor de koorleider; van David; een psalm

JIJ
je doorziet mij en weet van mij,
je weet van mij zitten en staan,
je weet allang wat ik denk.
Mijn gaan en mijn staan volg je op de voet,
mijn doen en laten zijn je vertrouwd.
Ligt er een woord op mijn tong,
je weet het al, JIJ, je weet alles.
Achter mij, voor mij, je omringt me,
je legt je hand op mij.
Te gek voor woorden, niet te begrijpen,
ik snap het écht niet.
Waarheen gaan buiten jou om?
Waarheen om je gelaat te ontlopen?
Ben ik in de wolken, jij bent er.
Zit ik dood aan de grond, jij bent daar.
Vlieg ik met vleugels van morgenrood,
zoek mijn heil voorbij de verste zee,
ook daar ben ik binnen jouw bereik,
ook daar heb je me in de hand.
Zou ik zeggen: 'Duisternis omhul me,
laat nacht het licht zijn om me heen,'
ook duisternis verduistert niets voor jou,
nacht is voor jou even licht als dag;
licht of donker, dat maakt jou niet uit.

Jij bent het die mijn nieren vormde,
me gestalte gaf in de schoot van mijn moeder!
Danken wil ik je daarvoor
dat ik zo'n ontzagwekkend wonder ben.
Wonderbaarlijk wat uit jouw handen komt,
ik weet dat maar al te goed.

Mijn lijf en leden kende je al,
toen ik werd gemaakt in het verborgene,
geboetseerd in het diepst van de aarde.
Ik was nog niet eens een mensje,
jouw ogen zagen mij.
En in je boek stonden ze,
de dagen die zouden komen,
al lagen ze nog ver in de toekomst.
En voor mij, Machtige, zijn jouw gedachten niet te vatten,
overstelpend in aantal!
Ik wil ze tellen, het is meer dan al het zand van de wereld!
Ik word wakker, nog steeds ben ik bij jou.
O God, maak een eind aan slechte mensen:
'Jullie met bloed aan je handen, weg van mij!'
Zij, met al hun intriges tegen jou,
Ze beelden zich in jouw tegenstrever te zijn.
Zou ik niet haten die jou haten, JIJ,
niet walgen van hen die opstaan tegen jou?
Ik haat ze met alle haat die in mij is,
mijn eigen vijanden zijn het.
Doorzie mij, LEVENDE, ken mijn hart,
Toets mij, weet mijn gedachten,
kijk of ik niet afwijk van de rechte weg,
leid me voort op de aloude weg!

Lied: Ken je mij, Trijntje Oosterhuis, gezongen met Yosina Rumajauw

<https://www.youtube.com/watch?v=RfkXFVlr8kM>

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet je mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken,
zoekend naar de plek waar ik woon,
ben je
beeldspraak voor iemand
die aardig is of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt en niet voelt
als ik, niet koud en hooghartig.

Ken je mij? Wie ken je dan?
Ken jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ik zou één woord willen spreken,
dat waar en van mij is,
dat draagt wie ik ben, dat het houdt,
ik zou een woord willen spreken
dat rechtop staat
als mens die mij aankijkt
en zegt:
ik ben jouw zuiverste zelf,
vrees niet, versta mij, ik ben. Ik ben!

Ken je mij, wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij, wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ben jij de enige voor wiens ogen
niets is verborgen van mijn naaktheid?
Kan jij het hebben, als niemand anders,
dat ik geen licht geef, niet warm ben,
dat ik niet mooi ben, niet veel,
dat geen bron ontspringt in mijn diepte
dat ik alleen dit gezicht heb,
geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,
door niemand minder?
Zou dat niet veel te veel
waar zijn?

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Preek

Lied 139, Heer, die mij ziet zoals ik ben, The Psalm Project

<https://www.youtube.com/watch?v=oxHINji3eDs>

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied: 423, Nu wij uiteengaan

Nu wij uiteen gaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Wegzending en zegen

Gezongen Amen

Orgelspel