

2^e van de 40 dagen

13 maart 2022

Grote- of Johanneskerk Lekkerkerk

Kleur: paars

Vorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst

Openingslied: NLB 274

1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan
Wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2. Ontferm u God, kyrie eleison
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om
kom met uw vrede, uw barmhartigheid
zonder U raken wij de liefde kwijt.

Aansteken van de kaars voor wie thuis meeluistert

Stilte

Bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: En niet laat varen de werken van zijn handen.

Drempelgebed

(gemeente gaat zitten)

Inleidend woord en aandacht voor de bloemschikking

Gebed om ontferming

Luisteren naar NLB 220: zoals een bloem de kelk heft naar de zon

(tekst: Jaap Zijlstra)

Via: www.youtube.com/watch?v=nmPsW4ULUIU&list=RDMMnmPsW4ULUIU&start_radio=1

Graag bij het luisteren niet het filmpje laten zien, maar de liedtekst:

1: Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akker grond,
zoekt naar het licht en op staat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig Licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

2: Lof zij uw Naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?

3: In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De Morgenster, zo zeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.

4: God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schad' en schande.
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.

Dienst van het Woord

Groet

V: De Heer zij met u

G: Ook met u is de Heer

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment voor de kinderen + aansluitend zingen van het lichtliedje

Eerste lezing: Psalm 27: 7-14 (door lector)

⁷Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
wees genadig en antwoord mij.

⁸ Mijn hart zegt u na:

'Zoek mijn nabijheid!'

Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,

⁹verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.

¹⁰ Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.

¹¹ Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,

bescherm mij tegen mijn vijanden,

¹²lever mij niet uit aan mijn belagers.

Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.

¹³ Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?

¹⁴Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Zingen: de stille zachte stem: 1, 2

(Herman Verbeek, liedboek van de ziel, melodie: NLB 836/ o Heer die onze Vader zijt)

De stille zachte stem te zijn
die in uw inborst is,
aan ieder woord zijn toegewijd
dat wijze leraar voor u is.
De stem die hoort die breekt
en in het stilzijn spreekt.

De stille zachte stem te zijn
van ingehoudenheid,
die ziet en vraagt zich af en zwijgt
en wacht de tijd van helderheid
die eenmaal komt om niet,
dat gij haar komen ziet.

Tweede lezing: Lukas 9: 28-36 (door lector)

Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. ²⁹Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. ³⁰Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, ³¹die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over

het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. ³²Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. ³³Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,' maar hij wist niet wat hij zei. ³⁴Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. ³⁵Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!' ³⁶Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Vervolg: De stille zachte stem: 3, 4

3. De stille zachte stem te zijn
in uw aandachtigheid.
De ander zo nabij te zijn,
van alle moeten zijn bevrijd.
Ge hoeft alleen maar zijn
om met elkaar te zijn.

4. De stille zachte stem te zijn
die is verwondering,
de eenvoud die het al aanschouwt
die schenkt u de eerbiediging
die al in ere houdt,
die het in leven houdt.

Preek

Muzikaal intermezzo door Richard

Zingen: NLB 657: 1,2, 4

Zolang wij ademhalen schept gij in ons de kracht
Om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht.
Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht
Het lied op andre lippen draagt mij dan door de nacht
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
Het lied van uw verlangen heeft mij aan 't licht getild.

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten het ademt van uw Geest
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: NLB 263 (NB: ik heb de tekst iets aangepast)

Wees gij mijn toevlucht op de weg die ik loop
mijn richtpunt, mijn uitzicht, mijn vreugde, mijn hoop.
Er is geen nieuwe morgen als gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat
de zon straalt mij toe, de weg nodigt mij
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Zegen

(gezongen amen)