

Huispaaskaars 2022

De keuze van de nieuwe paaskaars 2022 voor de kerken is gemaakt. We kiezen voor de kaars met het thema 'Een nieuw begin', vanuit het geloof en het vertrouwen dat we dit jaar een nieuw begin maken als gemeente, als mensen en als wereld. Als gemeentelid kunt u een huispaaskaars bestellen.

De huispaaskaarsen zijn er in vier lengtes:

- 25 cm prijs € 23,00
- 30 cm prijs € 30,00
- 40 cm prijs € 37,00
- 60 cm prijs € 65,00



Te bestellen bij Mariet Verkuil,
0610251433
of teusenmariet@hotmail.com.

Ouderenmiddag

Op dinsdag 15 maart hopen we elkaar weer te zien op de ouderenmiddag in de Ichthuskerk. Onze gast die middag is ds. Wim de Bruin, die ons zal vertellen over het leven en werk van de schilder Vincent van Gogh. Uiteraard zullen er ook beelden van diens werk vertoond worden. Als titel van de presentatie is gekozen voor: "Vincent van Gogh: evangelist-schilder of schilder-evangelist?" Om 14.30 uur starten we met een kopje thee of koffie. Welkom! Mocht u vervoer nodig hebben, neemt u dan contact op met Mariet Verkuil, tel 06-10251433 De commissie ouderenmiddagen

Predikant:
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker:
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar
bijna altijd telefonisch bereikbaar

4

Een activiteit erbij tijdens de inloopochtend:

Naast het gezellig praten met elkaar, koffiedrinken, een spelletje doen en de boekentafel komt er nu ook voor 'bezige bijen' vr/mnl, een brei- en haakgroep bij.

Men kan eigen handwerk meebrengen, maar er kan ook gehaakt en gebreid worden aan een gezamenlijk project voor een goed doel.

Tamara Rozendaal is aanspreekpersoon hiervoor. Zij heeft veel voorbeelden gemaakt en beschikt over diverse handwerkboeken die ze graag straks tijdens het koffiedrinken in de Ichthuskerk laat zien. U/ en jij kunt voor informatie bij haar terecht: 06-12122018

We hopen vrijdag 18 maart te starten in de Ichthuskerk. Tussen 10.00-12.00 uur ben(t) u/jij van harte welkom.

Nog een nieuwe activiteit

Samen met de gemeenten in Berkenwoude en Krimpen aan de Lek worden binnenkort twee wandelingen georganiseerd:

- Stiltewandeling op zaterdag 9 april in Berkenwoude, in de tweede helft v.d. morgen of in de middag.
- Dauwtrappen op Hemelvaartsdag (26 mei) georganiseerd door onze kerk. Start 7:00 uur.

De stiltewandeling is ongeveer 7 km lang.

Dauwtrappen: keuze uit 10 en 6 km.

Er komen nadere berichten in de Zondagsbrief.

We overwegen verder om zelf nog meer wandelactiviteiten in onze gemeente te ontplooiën.

Heeft u/heb jij belangstelling hiervoor, dan kunt u/ kun jij dit alvast opgeven aan:

Gerda Zwikker, e-mail gerda.zwikker@gmail.com
of Kees Mudde, e-mail c.mudde44@ziggo.nl

Scriba:
mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (maart):
Jan den Ouden, tel. (0180) 662459
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 13 maart 2022 - jaargang 23 no. 11

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk, 2e zondag 40dagentijd

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Voorganger: ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Organist: Elise Kreuk

Lector: Harmen Lebbink **Lezingen:** Psalm 27: 7-14 en Lukas 9: 28-36

Zingen: NLB 274 || NLB 220 || Lichtliedje || 'De stille zachte stem': 1,2 **z.o.z.**

'De stille zachte stem': 3,4 **z.o.z.** || NLB 657: 1,2,4

NLB 263 (aangepaste tekst) **z.o.z.** || Amen

Collecten: 1e voor de kerk

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e voor de diaconie

IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

3e Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat

IBAN: NL89 ABNA 0459 4594 59

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat maart



Kerk zijn doe je met elkaar

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief 'De Woonkamer' steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.

Meer lezen:
kerkinactie.nl/40dagentijd



Na de dienst is er koffiedrinken in de Ichthuskerk.

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **mw. D. van der Wal-Maaijen**

Er zijn bloemen uit het **Jan van Zwienefonds** gegaan naar **mw. Annemiek Broere-Oskam**



Zondagsschool

Na een lange coronapauze is er vanmiddag weer zondagsschool. Alle kinderen van 4-12 jaar zijn van twee tot drie uur van harte welkom in de Ichthuskerk.

Agenda vergaderingen/evenementen

ma	14-mrt	19:30	Ichthuskerk	DVO knutselavond
di	15-mrt	18:00	Ichthuskerk	soberheidsmaaltijd
vr	18-mrt	10:00	Ichthuskerk	Inloopochtend

De stille zachte stem:

(Herman Verbeek, liedboek van de ziel, melodie: NLB 836/ o Heer die onze Vader zijt)

1. De stille zachte stem te zijn die in uw inborst is, aan ieder woord zijn toegewijd dat wijze leraar voor u is. De stem die hoort die breekt en in het stilzijn spreekt.

2. De stille zachte stem te zijn van ingehoudenheid, die ziet en vraagt zich af en zwijgt en wacht de tijd van helderheid die eenmaal komt om niet, dat gij haar komen ziet.

3. De stille zachte stem te zijn in uw aandachtigheid. De ander zo nabij te zijn, van alle moeten zijn bevrijd. Ge hoeft alleen maar zijn om met elkaar te zijn.

4. De stille zachte stem te zijn die is verwondering, de eenvoud die het al aanschouwt die schenkt u de eerbiediging die al in ere houdt, die het in leven houdt.

Slotlied: NLB 263

aangepaste tekst

Wees gij mijn toevlucht op de weg die ik loop mijn richtpunt, mijn uitzicht, mijn vreugde, mijn hoop. Er is geen nieuwe morgen als gij er niet zijt, die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart bevrijding van wat mij ontstelt en verwacht, de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat de zon straalt mij toe, de weg nodigt mij wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

2e zondag veertigdagentijd

Lucas 9: 28-36

(de 2e schriftlezing)

Tekst bij de liturgische bloemschikking

Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring die alle werkelijkheid tart. (Het pampasgras en gipskruid vormen de wolk.)

Voedselbank

Afgelopen zondag, 6 maart, zijn 55 tubes tandpasta, 1 pakje tandenborstels en 1 pakje rijst ingezameld voor de voedselbank. Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt namens de diaconie en de voedselbank.

Noodhulp Oekraïne

Ook op deze zondag heeft de 2^e collecte in de kerk en via de bank in totaal € 722,20 opgebracht. De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld en zodoende is er € 1444,40 overgemaakt naar giro 555.

De diaconie

Soberheidsmaaltijd dinsdag 15 maart

Aanstaande dinsdag is de eerste soberheidsmaaltijd in een serie van vier. Deze maaltijden bestaan uit (verschillende soorten) soep en stokbrood. Deelname is gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden voor een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar de opvang van straatkinderen in Lins (Brazilië). De maaltijd wordt gehouden in de Ichthuskerk van 18.00 tot 19.00 uur. Komt u / kom jij ook?

Zondag Reminiscere [Re-mini zere]

Vandaag is het de tweede zondag van de 40dagentijd, zondag Reminiscere genoemd. Dit Latijnse woord betekent: "Gedenk" Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat: "Gedenk uw barmhartigheid, Heer". Wij vragen Gods barmhartigheid, zijn ontferming, over ons en over allen die lijden in deze wereld.

De knutselavonden van de DVO

gaan weer van start. Op maandag 14 maart, 21 maart en 28 maart 2022 gaan we ons best doen een mooi presentje te maken voor de 75+ leden in onze gemeente. Knutsel je graag, sluit dan aan. **Vele handen maken licht werk.** Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Ichthuskerk.



Vierde van links: Martine Bazan

GEZOCHT!!

Gospelkoor **Elim** uit Bergambacht gaat 2 concerten geven op 11 juni 2022. De concerten doen wij samen met de bekende Goudse zangeres **Elise Mannah**. Tijdens het concert worden we begeleid door een professionele band.

Het koor staat al geruime tijd onder leiding van onze enthousiaste en bekwame dirigent Dennis de Bruijn.

Wij zijn vooral op zoek naar enthousiaste bassen en tenoren die het leuk vinden om aan dit project mee te doen. Zangeressen zijn uiteraard ook welkom! Het is natuurlijk altijd mogelijk om na het concert met ons mee te blijven zingen.

Wij vragen wel enige ervaring in het zingen van partijen. Wij zingen over het algemeen vierstemmig (sopraan, alt, tenor, bas). De muziek krijg je op de repetitieavond en is ook digitaal te verkrijgen. Heb jij ook een passie voor muziek en met name voor de zang en wil jij ook een keer op dat podium staan, dan is dit je kans!

Voordat het allemaal zo ver is hebben we natuurlijk nog repetitieavonden. Iedere dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 60 in Bergambacht. Van harte welkom!

Deelname aan dit project kost €25.

Voor informatie en aanmelding kun je terecht bij:

Brustina den Besten
brustina@hotmail.com
06-18768277