

Zin zondag VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken, zondag 3 april

Op zondagmiddag 3 april verzorgt dominee Wouter Slob uit Zuidlaren een lezing over zijn boek 'Van God spreken'.

Het atheïsme ontkent in grote lijnen het bestaan van God. Een aantal atheïstische filosofen denken hier toch anders over. De vraag naar het bestaan van God zullen ze vlot ontkennen, maar niet dat het christelijk geloof betekenisvol zou zijn. Met opmerkelijke ijver en gretigheid wordt de christelijke boodschap herontdekt. De theologie lijkt wat terughoudend bij deze interesse; vreemd genoeg. Er zou toch alle reden zijn om deze lijn van denken ook theologisch te doordenken en op te nemen. Mogelijk dat er daarmee weer ruimte komt om een ooit-verlaten geloof weer nieuw leven in te blazen. Theoloog en filosoof Wouter Slob wil af van het debat tussen theïsten en atheïsten.

'In het geloof zouden we niet over God, maar van God moeten spreken,' vindt hij.

Voor de vraag of God bestaat, naar de vraag wat Hij betekent.

Wouter Slob, predikant van de Laarkerk in Zuidlaren (PKN), is tien jaar als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden geweest.

Het boekje 'Van God spreken' markeert zijn afscheid als hoogleraar en heeft overal goede recensies gekregen.

De lezing vindt plaats in onze Grote- of Johanneskerk. Aanvang 15.00 uur.

De toegang is vrij; ook de koffie en thee. Na afloop is er een open schaalcollecte.



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 27 maart 2022 - jaargang 23 no. 13

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk, 4e zondag 40dagentijd

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Voorganger: ds. A. ter Schuur, Waddinxveen

Organist: Elise Kreuk

Lector: Eveline Molenaar

Lezingen: Psalm 126 en Johannes 12: 20-26

Zingen: Psalm 122: 1,2 || NLB 547: 1,2,4

Lichtlied || Hemelhoog 43 **z.o.z.**

NLB 625 || 'Een korrel graan' **z.o.z.** || NLB 978

Collecten: 1e voor de kerk

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e voor de diaconie

IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

3e voor Groot Onderhoud

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

o.v.v. Groot Onderhoud

**Volgende week, 3 april,
Sunday Hour dienst
10:00 uur, Ichthuskerk
Voorganger: ds. Rob Maas**

thema: "Kom tot de Vader"

met medewerking van de
Fisherman's Band
Leuk als u/jij er ook bij bent!



**Na de dienst is er
koffiedrinken, ook
in de Ichthuskerk.**

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar
Tamara de Heer



Derde soberheidsmaaltijd, dinsdag 29 maart

U/jij wordt van harte uitgenodigd om aanstaande dinsdag (weer) deel te nemen aan een soberheidsmaaltijd. Deze maaltijden worden jaarlijks in de 40dagentijd gehouden en de collecte-opbrengst gaat steeds naar een goed doel, dit jaar naar de opvang van straatkinderen in Lins (Brazilië). Kom en doe mee! De maaltijd wordt gehouden in de Ichthuskerk van 18.00 tot 19.00 uur.

Ziekenhuisopname

Mw. A (Aagje) Eikelboom-Hofland is in verband met hartklachten opgenomen in het Groene Hartziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda



Voedselbank

Volgende week zondag is het de eerste zondag van de maand.

U kunt dan weer een 'product van de maand' inleveren voor de voedselbank.

Voor april is dit een **pot of blik groenten.**

Alvast bedankt.

Scriba:

mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:

Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603

Koster Ichthuskerk (maart):

Jan den Ouden, tel. (0180) 662459

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Predikant:

ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: **woensdag**

Pastoraal werker:

mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: **dinsdag**, maar
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Hemelhoog 43

'God onze Heer zal ons uit de woestijn bevrijden'

1. God onze Heer
zal ons uit de woestijn bevrijden,
't zal zijn alsof wij dromen;
met open monden boordevol verbazing,
zullen wij zingen, eindelijk.

2. God onze Heer
zal over ons zijn zon doen stralen,
't zal zijn alsof wij dromen
als wij verrast zijn koninkrijk zien komen:
vrijheid, sjaloom voor iedereen.

3. God onze Heer
alleen zal onze vreugde wezen
't zal zijn alsof wij dromen.
Dan zal ons oog verrukt zijn licht aanschouwen,
in held're kleur een nieuw bestaan.

4. God onze Heer
brengt op die dag ons weer tezamen;
't zal zijn alsof wij dromen
en afgewist worden dan alle tranen
hemel en aarde worden één.

Stiltewandeling

Twee weken geleden werd al de stiltewandeling in Berkenwoude aangekondigd.

We doen dit samen met de gemeenten in Berkenwoude en Krimpen aan de Lek.

Zaterdag 9 april, aanvang 15:00 uur.
Startpunt de Dorpskerk (Berkenwoude).

Na een kort woord van welkom gaan we wandelen, waarschijnlijk de Perkouwse Driehoek.

Het eerste gedeelte in stilte. Terug in de kerk eten we soep. Ds. Rob Maas sluit de middag om ongeveer 17:00 uur af.

We hopen op mooi weer en vooral op een flink aantal deelnemers.

Je kunt je **opgeven** bij Kees Mudde,
tel. 661288, of per mail c.mudde44@ziggo.nl

'Een Korrel Graan'

Tekst & Muziek:
Elly & Rikkert Zuiderveld
(*Johannes 12 : 24*)

Er was eens een korrel graan
Gezaaid in de grond
Geboren om dood te gaan
Geen mens die het vond
Maar heel langzaam brak het open
En er kwam nieuw leven aan
En het heeft zichzelf verloren
Zie je het koren
Op de akker staan

Hij was als een korrel graan
In de aarde gestrooid
Geboren om dood te gaan
Beroofd en berooid
En zijn lichaam werd verbroken
Toen Hij Zich aan 't kruis liet slaan
Zo heeft Hij Zichzelf gegeven
En liet Zijn leven
Door de wereld gaan

Ik weet dat ik sterven moet
Niet later maar nu
En al wat me leven doet
Geef ik aan U
En heel langzaam breek ik open
Als een kleine korrel graan
Tot het leven wordt geboren
En er zal koren
Op de akker staan

Staat op: *Al je haren zijn geteld*



Actie voor Oekraïne

Zaterdag 12 maart werd er door Erik en Hanneke Verhoeff in 't Venster een inzamelingsactie georganiseerd voor Oekraïne. Onze gemeente heeft hier aan bijgedragen door te helpen bij de inzameling en door veel producten in te leveren. Alle producten werden per soort gesorteerd en werden gewogen zodat de busjes voor het vervoer ook goed geladen konden worden. Aan het einde van de dag was maar liefst 4000 kg goederen ingezameld.

Van Erik Verhoeff ontvingen we de volgende twee berichten:

"Beste allemaal, we zitten 'veilig' in Oekraïne! De reis is super verlopen. Het was een aparte gewaarwording bij de grens waar normaal een rij auto's staat. Nu niemand... alleen een enkel humanitair transport waaronder ook wij. Een deel is er al gelost en morgen maken we nog een ronde en dan maar weer terug! Het lijkt allemaal hetzelfde maar toch is het toch ook helemaal anders."

"We zijn weer veilig thuis! We hebben een mooi distributie centrum kunnen creëren op Roma kamp Balazher. Ik was wel een beetje angstig hoe ze ons zouden ontvangen met zoveel spullen in 1 keer. De Roma leven normaal al met de dag en dan nu zo'n grote hamster voorraad aanleggen is ongekend. Maar de reacties waren super positief. Er werd fanatiek meegeholpen en er was geen onvertogen woord te horen. We hebben uitgelegd dat de voorraad bedoeld is voor meerdere kampen en voor langere tijd, en dat Roma kamp Balazher de hoop van de toekomst mag zijn (de graan schuur van Jozef).

Er werd instemmend geluisterd en dat was prachtig om te zien. Laten we bidden dat Sanyi en Erszo de wijsheid en het geduld mogen hebben voor de goede distributie hiervan.
Nogmaals dank!"

4^e zondag veertigdagentijd

Lucas 15 :11-32

Tekst bij de liturgische bloemschikking:

Welkom thuis, hier mag je zijn.

De vader viert een feest.

Welkom thuis, voor wie op zoek was of op reis,
te lang is weggeweest. Welkom thuis.

Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen.

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.

Deel in de vreugde en open nu je handen.

Hij geeft een feest, een feest voor jou bereid.

(*De bloesems als teken van een nieuw begin.*)

Zondag Laetare [letare]

Vandaag is het de vierde zondag in de 40dagentijd, zondag Laetare genoemd. Laetare is Latijn voor: "Verheugen" en is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: "Verheug u, o Jeruzalem". We zijn nu halverwege de veertigdagentijd en we kijken al vooruit naar Pasen. De vreugde om Pasen zal in ons bidden en zingen doorklinken.