



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 10 april 2022 - jaargang 23 no. 15

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

De dienst van deze morgen,

Grote- of Johanneskerk, Palmzondag

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Voorganger: ds. H.M. de Jong, Rotterdam

Organist: Mariet Verkuil

Lector: Kees Mudde

Lezingen: Lucas 19: 29-40

Zingen: Ps 118: 1 || Ps 118: 7,9 || NLB 209: 1,2
NLB 885: 1,2 || Lichtliedje || NLB 555
NLB 435: 1,4 || NLB 555 || NLB 72: 6,7

Collecten: **1e** voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61



3e PKN Jong Protestant
IBAN: NL52 ABNA 0414141415

o.v.v. [Collecte Jong Protestant Pasen](#)

Bij de 3e collecte
PaasChallenge:
inleven in het paasverhaal

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

Meer lezen:
protestantsekerk.nl/40dagentijd

De diensten in de Stille Week zijn alle in de Ichthuskerk:

Voorganger: ds. Rob Maas

aanvang

extra collecte

Witte donderdag, 19:00 uur H. Avondmaal, *Adoptiekinderen*, IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

Goede Vrijdag, 19:30 uur *Plaatselijke Evangelisatie*, IBAN: NL30 RBRB 0827 9855 76

Stille zaterdag, 22:00 uur Paaswake *Eigen jeugdwerk*, IBAN: NL07 RABO 0335 5028 64

Bij het rondbrengen van de Zondagsbrief (ongeveer 65 stuks) werden ook de **liturgieboekjes van de Stille Week** bezorgd. Ze worden verder bij de aanvang van genoemde drie diensten uitgedeeld aan de kerkgangers. Komt u een volgende dienst weer, dan kunt u het boekje mee naar huis nemen en de andere dag weer meenemen naar de kerk. Ook kunt u het boekje in de kerk achterlaten.

Heeft u thuis al een boekje ontvangen, neem dan dat boekje mee naar de dienst(en).

Volgende week, 17/4
Grote- of Johanneskerk 10:00 uur

Pasen

Voorganger:
ds. Rob Maas

Mw. M. Klerk-Berger, Bloemen

is na een korte ziekenhuisopname vorige week weer thuisgekomen. De bloemen uit de kerk gaan deze week naar haar.



Er zijn **Jan van Zwienfondsbloemen** gegaan naar **mw. K.M. de Bruijn-Mudde**, die onlangs een operatie heeft ondergaan.

Palmpasestokken versieren

Omdat het vandaag Palmzondag is gaan we met de kinderen van de kindernevendienst palmpasestokken versieren.

Willen jullie de kruizen (zonder snoepgoed) na de Pasen weer bij de leiding van de kindernevendienst inleveren zodat we ze volgend jaar weer kunnen gebruiken? Alvast bedankt!

Marlies en Miranda



Ouderenmiddag

Op dinsdag 12 april komen we weer bij elkaar in de Ichthuskerk. Ditmaal voor een passie- en paasviering. We lezen gedeelten uit het evangelie, zingen liederen met elkaar en ds. Rob Maas verzorgt een meditatie. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur met een kopje thee of koffie. Heeft u vervoer nodig, neem dan contact op met Mariet Verkuil: tel 06-10251433. Breng gerust een vriend(in) of buurman/vrouw mee. Welkom!

Op 19 april is er weer een bijeenkomst van **de seniorenrengesprekkring**. Aanvang 10.00 uur in de Ichthuskerk.

6e zondag in de veertigdagentijd

Lucas 22: 1-23, 56

Brood en wijn. Aan de tafel van de Heer blikken wij niet alleen terug naar wat was- het lijden en sterven van Jezus – of naar binnen – ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit. Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt. Tot die dag blijven wij vieren, gedenken en hopen. *(Buxus als verwijzing naar intocht in Jeruzalem. Aren als symbool voor brood).*

Palmzondag



Vandaag is het Palmzondag. De kerk gedenkt de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij hij met palmtakken werd toegezwaid. Het is de zesde en laatste zondag van de 40dagentijd, volgende week vieren we het Paasfeest. De stille week begint, de week waarin wij intens betrokken willen zijn bij het lijden van Jezus en daarin bij het lijden van mensen. Voor het laatst hangt er nu een paars antependium over de tafel en voor het laatst houden we het Gloria in. Vanaf volgende week zal het weer voluit klinken.

Predikant:

ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: **woensdag**

Pastoraal werker:

mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: **dinsdag**, maar
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba:

mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:

Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603

Koster Ichthuskerk (april):

Evert Simons, tel. (0180) 663940
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Opbrengst soberheidsmaaltijden

De opbrengst van de gehouden soberheidsmaaltijden is € 550,--. Dit bedrag gaat naar de opvang van straatkinderen in Lins (Brazilië).
Alle deelnemers/gevers hartelijk dank !!

Uw plastic doppen zijn geld waard!

Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF Geleidehonden).
Dus gooi de dopjes van o.a. frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in!
U kunt ze deponeren in een emmer in de hal van de Ichthuskerk.
Alvast hartelijk dank!

Stille (of Goede) week

Deze week willen we als gemeente de laatste dagen van Jezus Christus gedenken en tegelijkertijd verbinden met ons persoonlijk leven en de actualiteit. Op Witte Donderdag gedenken we de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen eet. Ze vieren het Joodse Paasfeest. De spanning was te snijden, want Jezus zegt dat er een verrader uit hun midden zal opstaan. We vieren het Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag bekijken we een Kruisweg die begint bij de veroordeling van Jezus en eindigt bij het graf, nadat Jezus sterft aan het kruis. We bidden bij iedere 'halte' voor het lijden in de wereld. Op Stille Zaterdag waken we, duiken we in de geschiedenis van God met de mensheid en vieren we ook alvast het feest van het Licht, de opstanding. We gedenken onze doop. En op eerste Paasdag, vieren we met jong en oud(er) het Paasfeest. Het thema is: Alles komt goed?! De toekomst tegemoet! De liturgiecommissie en allen die muzikaal meewerken deze dagen nodigen je van harte uit om deze diensten mee te beleven en mee te vieren.

Passion kijken in Ichthuskerk

Aansluitend op de Witte Donderdag viering is er gelegenheid om gezamenlijk de Passion te bekijken in de Ichthuskerk. Dit jaar vanuit Doetinchem en nog zonder publiek. Ook hier is het thema: Alles komt goed?! Woorden van hoop in een tijd waarin nog (lang) niet alles goed is, maar met een blijvende verwachting dat die dag zal komen, dat alle mensen, alles delend en in vrede met elkaar zullen leven. The Passion begint om 20:30 uur.

Bedankt!

Op zondag 3 april zijn er 33 potjes of blikjes groenten en 1 blik soep ingezameld voor de voedselbank.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank namens de **diaconie en de voedselbank**.



Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)					
di	12-apr	14:30	Ichthuskerk	Ouderenmiddag, Passie/Paasviering	
vr	15-apr	10:00	Ichthuskerk	Inloopochtend	