

Nascholing dominee Rob Maas

Dominee Rob Maas is 16 en 17 mei afwezig in verband met nascholing.

Thema-avond: God in de supermarkt

Woensdagavond 18 mei is er in Krimpen aan de Lek een avond over duurzaamheid en ons aankoopgedrag bijvoorbeeld in de supermarkt. Kies je voor de biologische boontjes uit Egypte of de 'gewone' boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola? Bij elk schap moeten keuzes worden gemaakt tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Alfred Slomp komt ons helpen. We laten ons inspireren door de vraag hoe Jezus omging met de armen en de behoeftigen. En Alfred Slomp laat ons nadenken over 'verantwoord boodschappen doen'. Van harte welkom namens de commissie Vorming en Toerusting van de Ontmoetingskerk.

Plaats: Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90, Krimpen aan de Lek

Datum: 18 mei 2022

Aanvangstijd: 20.00 uur

Onkosten: collecte bij de uitgang



Examens zijn weer begonnen

We willen als gemeente iedereen die deze maand(en) examen doet, afstudeert of een opleiding afrondt heel veel succes wensen. Het zijn vaak spannende tijden, met gezonde en soms ook ongezonde stress. Daarom is gebed voor onze jongere gemeentelieden een goede manier om aan hen te denken en ze ook op die manier sterkte te wensen. En ben je dus nu druk met je studie of opleiding, bedenk en weet zeker dat ieder mens in Gods ogen altijd geslaagd is.

Foto's bouw Ichthuskerk

U kunt de foto's van de bouw bekijken tijdens de vrijdagse inloopochtenden van 13, 20 en 27 mei en ook tijdens het koffiedrinken na de kerkdiensten van 15, 22 en 29 mei.

Ouderenmiddag

Op dinsdag 17 mei is de laatste bijeenkomst van de ouderenmiddagen dit seizoen. We hopen een gezellige middag te hebben met een 'High tea'. Ook zullen we in beeld en geluid zogenaamd met elkaar uitstapjes maken naar verschillende plaatsen in Nederland en omstreken. We beginnen om 14.30 uur. Heeft u vervoer nodig, neem dan contact op met Mariet Verkuil: tel 06-10251433.

Predikant:

ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: **woensdag**

Scriba: mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Pastoraal werker:

mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: **dinsdag**, maar
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Koster Grote- of Johanneskerk:

Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603

Koster Ichthuskerk (mei):

Anton Littel, tel. (0180) 662872

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

zondag 15 mei 2022 - jaargang 23 no. 20

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk

Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Voorganger: ds. Rob Maas

Organist: Mariet Verkuil

Lector: Harmen Lebbink

Lezingen: Deuteronomium 6: 1-6 en Johannes 13: 31-35

Zingen: Psalm 98: 1,3 || NLB 885: 1,2 || Lichtlied || NLB 320: 1(a), 2(v), 3(m), 5(a)
'Toon mijn liefde' **z.o.z.** || NLB 974: 1,2,5 || NLB 642: 1,5,7,8

Collecten: 1e voor de kerk

2e voor de diaconie

3e voor Kerk in Actie

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457

o.v.v. 'De Glind'

Collecte Kerk in Actie

Binnenlands diaconaat

Het dorp **De Glind** is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma's, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel 'het Jeugdorp' wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op bovengenoemde rekening, t.n.v. Kerk in Actie, Utrecht. Of doneer online.

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan naar als groet van de gemeente naar **dhr. A. (Aad) de Vries** die weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis.



Ziekenhuisopname

Ten gevolge van een val heeft **mw. A.J. van der Wal-Nobel** haar heup gebroken. Zij is geopereerd en ligt in het Groene Hartziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda.

Agenda vergaderingen/evenementen

| | | | |
|----|--------|-------|--|
| di | 17-mei | 14:30 | Ichthuskerk Ouderenmiddag |
| vr | 20-mei | 10:00 | Ichthuskerk Inloopochtend |
| ma | 23-mei | 19:30 | Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering |
| do | 26-mei | 07:00 | dauwtrappen voor de kerkdienst, Hemelvaartsdag |

Luisteren en zingen: Toon mijn liefde

YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=HgEqWgipSuk>

1 Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast
en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

2 In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Jij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Refrein:

Toon Mijn liefde aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Refrein:

Toon Mijn liefde aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Dauwtrappen op Hemelvaarsdag in Lekkerkerk

Op de zondagsbrieven van 13 maart en 3 april kon u/jij al lezen dat we op Hemelvaartsdag, 26 mei, gaan dauwtrappen. Zowel jongeren als ouderen kunnen meedoen. Het is de bedoeling dat ook leden van de gemeenten in Berkenwoude (Dorpskerk) en Krimpen aan de Lek (Ontmoetingskerk) hieraan deelnemen.

Omdat die dag in Lekkerkerk de jaarlijkse wielerronde wordt gehouden starten we vanaf het sportpark Weydehoeck, waar voldoende parkeermogelijkheid is.

De route daarheen is simpel: vanaf de rotonde in de provinciale weg (N210) de eerste weg linksaf en daarna de eerste weg rechtsaf, de Weidelaan.

Na 350 m is voldoende parkeerruimte aan de rechterkant.

We starten de wandeling om 7:00 uur in de morgen. De route wordt nog nader bepaald. Neem wat te eten en te drinken mee. Onderweg zullen we een pauze inlassen.

We moeten zorgen uiterlijk om 9:15 uur aan te komen bij de Grote- of Johanneskerk. De dienst begint om 9:30 uur. Ds. Rob Maas gaat voor.

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ichthuskerk. Die is te voet wel goed te bereiken. Deelnemers van buiten Lekkerkerk zullen zo nodig weer naar de parkeerplaats terug geleid worden. Dat kan zijn na de wandeling, maar ook na het koffiedrinken.

In verband met de koffie en het 'koekje' willen we graag weten hoeveel deelnemers er ongeveer zullen zijn.

Geef je daarom (eventueel onder voorbehoud) voor eind komende week (dus uiterlijk zaterdag 21 mei) op voor deze wandeling.

Dat kan d.m.v. een mailtje aan Kees Mudde,

c.mudde3@gmail.com

of telefoon 0180 661288.



Vrijwilligers gevraagd voor Oekraïners

Donderdag 28 april jl. is gestart met de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Geprobeerd wordt deze mensen - die de verschrikkingen in hun land zijn ontvlucht – zo goed mogelijk een langdurige opvang te bieden.

Vanuit de overheid ontvangen zij “leefgeld” waarmee in principe eten, kleding enz. moet kunnen worden gekocht. Voor kinderen is onderwijs geregeld in voornamelijk Bergambacht en Gouda. Ouderen mogen in principe aan het werk.

Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de samenstelling van deze groep vluchtelingen zal zijn. In Lekkerkerk waren al eerder vluchtelingen uit Oekraïne ondergebracht bij gastgezinnen.

Organisatie vrijwilligerswerk

In Lekkerkerk worden verschillende activiteiten in gang gezet voor deze vluchtelingen. Verschillende organisaties gaan hiermee aan de slag. Iedereen is zich er van bewust, dat “ergens” mee moet worden gestart en gaandeweg moet worden ervaren welke activiteiten aanspreken en/of haalbaar zijn.

Er is sprake van twee vormen van vrijwilligerswerk:

Buddys.

Organiseren en ondersteunen van activiteiten.

Als Buddy word je gekoppeld aan een vluchteling. Je bent dan een maat, een vriend, een hulp voor de vluchteling en/of eventueel gastgezin. De tijdsbesteding is naar verwachting een halve dag per week.

Het organiseren en ondersteunen bij activiteiten richt zich op wat wij als Protestantse Gemeente willen aanbieden.

Wat doet onze Protestantse Gemeente?

Ons voornemen is te starten met het wekelijks openstellen van de Ichthuskerk op donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Er zal dan gezorgd worden voor koffie/thee, het doen van een spelletje, een praatje, een wandeling enz. Of simpel een plek bieden waar zij samen kunnen zijn. Ook hier zal de ervaring moeten leren wat de beste invulling is.

Doet u mee?

Voor het bovenstaande zijn vrijwilligers nodig! Hoe meer hoe beter, want dan komt het niet op de schouders van enkelen neer. Dagelijks worden wij, maar ook de vluchtelingen geconfronteerd met de verschrikkelijke beelden. Wij kunnen helpen door een warm onthaal in Lekkerkerk te bieden.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl

Al enige tijd kunt u op vrijdagmorgen vanaf 10:00 uur kunt u terecht voor een kop koffie of thee, een gezellig praatje, een spelletje in de Ichthuskerk. Sinds kort zijn we gestart met een **creatieve groep/handwerkclubje** hoe je het ook noemen wilt. Een gezellige groep waar een mogelijkheid is om uw eigen werkstuk te werken. U bent met uw eigen brei-, haak-, punnik-, borduur-, of ander -werk van harte welkom! Aanmelden vooraf is niet nodig.

