

## **Orde van dienst zondag 3 juli 2022 – PG Lekkerkerk – Ichthuskerk 10:00 u.**

*Thuis kunt u een kaars klaarzetten, die u aan kunt steken op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.*

Organist: Jan den Ouden  
Thema: 50 jaar Ichthuskerk

### **Welkom en mededelingen**

#### **Aanvangslied 84: 1 en 2**

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

2 Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermt en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.  
Haar jongen zijn in veiligheid.  
Mij is een schuilplaats toebereid  
in het paleis van U, mijn koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof.

*Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan*

### **Stil gebed**

### **Bemoediging en groet**

### **50 jaar Ichthuskerk**

### **Kyriëgebed**

#### **Lied 149: 1 en 2**

1 Halleluja! laat opgetogen  
een nieuw gezang de Heer verhogen.  
Laat allen die Gods naam belijden  
zich eensgezind verblijden.  
Volk van God, loof Hem die u schiep;  
Israël dank Hem die u riep.  
Trek, Sion, in een blijde stoet  
uw koning tegemoet.

2 Laat het een hoge feestdag wezen.  
De naam des Heren wordt geprezen  
met het aloude lied der vaderen.  
De heilige reien naderen.  
En zo danst in het morgenlicht  
heel Gods volk voor zijn aangezicht  
en slaat de harp en roert de trom  
in 's Heren heiligdom.

### **Gebed voor de opening van de Schriften**

### **Moment met de kinderen**

### **Zingen 'Heer blijf bij hen neem hen mee .....'**

#### **Schriftlezing Psalm 127: 1-2**

1 Een pelgrimslied van Salomo.  
Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers;  
als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.

2 Vergeefs is het dat je vroeg opstaat,  
je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood –  
hij geeft het zijn lieveling in de slaap.

### **Luisteren naar Opwekking 713 – Als U het huis niet bouwt via YouTube**

Alles wat ik ben behoort U toe  
En al wat ik op aarde heb,  
Ontving ik dankzij U.

Ik zet mijn trots en eergevoel opzij;  
Het dienen van mijn Heer is nu  
Het hoogste doel voor mij.

Want als U het huis niet bouwt,  
Is mijn moeite tevergeefs.  
Als U niet werkt door mij  
Blijft er niets dat waarde heeft.

Ik wil bouwen aan een huis  
Dat de vuurproef kan doorstaan;  
Iets dat blijvend is,  
Waarvan U zegt: "Goed gedaan".

Voor de glorie van uw Naam.  
Glorie van uw Naam!

Zo gauw wens ik wat U een ander geeft  
En zie ik niet de gaven  
Die U mij gegeven heeft.

Heer, blaas het vuur aan  
Dat U eens begon;  
Ontsteek in mij een liefdesvuur  
Dat iedereen zal zien.

Want als U het huis niet bouwt,  
Is mijn moeite tevergeefs.  
Als U niet werkt door mij  
Blijft er niets dat waarde heeft.

Ik wil bouwen aan een huis  
Dat de vuurproef kan doorstaan;  
Iets dat blijvend is,  
Waarvan U zegt: "Goed gedaan".

Voor de glorie van uw Naam.  
Glorie van uw Naam!  
Voor de glorie van uw Naam.  
Glorie van uw Naam!

**Schriftlezing 1 Petrus 2: 1 – 9**

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: 'In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.' 8 En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

### Lied 971: 1, 2 en 3

1 Zing een nieuw lied voor God de Here  
en wees van harte zeer verblijd.  
God wil alhier met ons verkeren,  
hier wordt een huis voor Hem bereid.  
Hij heeft de hand en het verstand  
gezegend voor het werk,  
de bouw van Christus' kerk.

2 God wil aan ons telkens weer tonen  
dat Hij genadig is en trouw.  
Dat Hij met ons samen wil wonen,  
geeft ons de moed voor dit gebouw.  
Maar niet met steen en hout alleen  
is 't grote werk gedaan.  
't Zal om onszelve gaan.

3 De Heilige Geest geeft taal en teken.  
Christus deelt al zijn gaven uit.  
De Vader zelf wil tot ons spreken  
en elk verstaat wat het beduidt.  
Wees ons nabij en maak ons vrij  
in dit uw heiligdom.  
Kom, Here Jezus, kom!

### Uitleg en verkondiging

### Lied 975: 1, 2 en 3

1 Jezus roept hier mensen samen  
die in woord, gebed en lied  
Gods aanwezigheid beamen,  
geen belofte gaat teniet.  
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster  
zich naar ons heeft toegewend.

2 Jezus roept ons te belijden  
hem als Heer van het heelal,  
hoeder van ons broze lichaam,  
redder van wie faalt of valt.  
Zing het uit, laat elk het horen,  
zing het heilige verhaal,  
zeg de wereld: Christus' glorie  
is op aarde neergedaald.

3 Jezus roept ons tot de ander,  
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn.

## **Gedenken overleden gemeentelid**

### **Lied 139: 1 en 4**

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht?  
Al steeg ik op in 't hemels licht,  
al daalde ik tot de doden af,  
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.  
Gij blijft mij, God, in alle dingen,  
altijd en overal omringen.

### **Dankgebed - voorbeden – stil gebed**

### **Inzameling van de gaven bij de uitgang**

### **Slotlied 838: 1 en 2 (staande gezongen)**

1 O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.

### **Wegzending en Zegen met gezongen Amen**