

## **25<sup>e</sup> zondag 18-9-2022 Oecumenische Vredesweek**

**Orde van dienst Oecumenische vredeszondag 18 september 2022 Ichthuskerk Lekkerkerk  
10:00 uur**

*Thema: 'Generatie Vrede'*

Orgel (en piano): Richard den Ouden

Voorgangers: pastor Gerda Martens en dominee Rob Maas

Zang: Anton, Monique en Kees

### **Orgelspel**

### **Welkom en mededelingen**

*Gemeente gaat staan*

**Pastor Gerda Martens**

### **Intochtslied GvL 570 (Liedboek 221): 1 en 3**

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

*Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan*

### **Stilte**

### **Groet en bemoediging**

*gemeente gaat zitten*

### **Litanie om vrede**

v. Waar mensen leven in oorlog  
*allen: kom bevrijden, God van vrede.*

v. Waar mensen ruzie maken  
*allen: kom bevrijden, God van liefde.*

v. Waar mensen leven in haat  
*allen: kom bevrijden, God van verzoening.*

v. Waar dood en geweld heersen  
*allen: kom bevrijden, God van leven.*

v. Waar mensen elkaar het leven onmogelijk maken  
*allen: kom bevrijden, God van ontferming.*

v. Waar mensen gebukt gaan onder schuld en schaamte  
*allen: kom bevrijden, God van vergeving.*

v. Waar duisternis en dood heersen  
*allen: kom bevrijden, God van licht.*

v. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
*Allen: Amen.*

### **Glorialied: GvL 382 (Liedboek 302) 1 en 2**

1 God in den hoog' alleen zij eer  
en dank voor zijn genade,  
daarom, dat nu en nimmermeer  
ons deren nood en schade.  
God toont zijn gunst aan ons geslacht.  
Hij heeft de vrede weer gebracht;  
de strijd heeft thans een einde.

2 U, Vader, U aanbidden wij,  
wij zingen U ter ere;  
onwrikbaar staat uw heerschappij,  
voorgoed zult Gij regeren.  
Gij hebt onmetelijke macht,  
uw wil wordt onverwijld volbracht.  
Die Heer is onze Koning!

### **Gebed voor de opening van de Schriften**

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst; zij nemen licht van de paaskaars mee.*

***De gemeente zingt het Lichtlied: "Heer blijf bij ons, neem ons mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen".***

### **Lezing: 1 Timoteüs 2: 1-8 uit BGT - Lector Dingena Staal**

*Timoteüs, jij moet bidden voor alle mensen. Dat is het belangrijkste dat ik van je vraag. Vraag God om hulp voor iedereen, en dank God voor alles en iedereen. Bid ook voor koningen en machthebbers, zodat we in vrede kunnen leven. Dan kunnen we God eren en krijgen we respect van andere mensen.*

*God vindt het belangrijk dat we voor alle mensen bidden. Hij is onze redder. Hij wil dat alle mensen gered worden en dat iedereen de waarheid leert kennen. Dit is de waarheid: Er is maar één God. En de enige die mensen bij God kan brengen, is de mens Jezus Christus. Hij gaf zijn leven om alle mensen te redden. Dat nieuws wordt nu verteld, op het moment dat God bepaald heeft. God heeft mij als apostel uitgekozen om daarover te vertellen. Dat is geen leugen. Het is echt mijn opdracht om aan alle volken uitleg te geven over het ware geloof.*

### **Zingen Lied 1012: 1, 4 en 5 (zanggroep)**

te beluisteren via YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=JzCBbfaUvvg>  
en via [https://kerkliederwiki.nl/Geef\\_aan\\_de\\_werld\\_vrede,\\_Heer](https://kerkliederwiki.nl/Geef_aan_de_werld_vrede,_Heer)

1 Geef aan de wereld vrede, Heer,  
in deze donk're tijden:  
de groten slaan de kleinen neer  
en honen en bestrijden  
wie uw vrederijk belijden.

4 Geef ons uw vrede in het hart  
en liefde, Heer, voor allen  
die door de groten zijn verward;  
laat, waar hun leuzen schallen,  
ons niet aan hun waan vervallen.

5 Uw rijk, Heer, komt en het is nu:  
in 't onaantastbaar heden  
van uw genade zien wij U  
gegord met recht en rede  
voor ons uit, een Vorst van Vrede.

*Gemeente gaat staan*

**Pastor Gerda Martens**

**Evangelielezing: Lucas 16: 1-17 (Willibrordvertaling 1975)**

*Verder sprak Hij tot zijn leerlingen: 'Er was eens een rijk man die een rentmeester had, die bij hem werd aangeklaagd, dat hij zijn bezit verkwistte. Hij riep hem dus en vroeg: Wat hoor ik daar van u? Geef rekenschap van uw beheer, want gij kunt niet langer rentmeester blijven. Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf: Wat zal ik doen, nu mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt? Spitten kan ik niet, en te bedelen daarvoor schaam ik mij. Ik weet al wat ik ga doen, opdat zij mij na mijn ontslag als rentmeester in hun huis opnemen. Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer, een voor een, en zei tot de eerste: Hoeveel zijt ge aan mijn meester schuldig? Deze antwoordde: Honderd vaten olie. Maar hij zei: Hier hebt ge uw schuldbekentenis; ga gauw zitten en schrijf: vijftig. Daarop vroeg hij nog aan een tweede: En hoeveel zijt gij schuldig? Deze antwoordde: Honderd maten tarwe. Hij zei hem: Hier hebt ge uw schuldbekentenis; schrijf: tachtig. De heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester dat hij met overleg had gehandeld, want de kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht. Zo zeg Ik u ook: Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon, opdat, wanneer die u komt te ontvallen, zij u in de eeuwige tenten opnemen. Wie betrouwbaar is in het kleinste, is ook betrouwbaar in het grote; en wie onrechtvaardig is in het kleinste, is ook onrechtvaardig in het grote. Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest in de onrechtvaardige mammon, wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen? Als ge niet betrouwbaar zijt geweest in het beheren van andermans goed, wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen? Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon.' De farizeeën, belust op geld als zij waren, hoorden dit alles aan en lachten Hem uit. Hij sprak tot hen: 'Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardigen voor, maar God kent uw hart. Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel.'*

**Lied NLB 339a**

U komt de lof toe, U het gezang,  
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o  
Heilige Geest in alle eeuwen der  
eeuwen.

*gemeente gaat zitten*

**Dominee Rob Maas**

## Overweging

### Lied 1013: 1, 2, 3 en 4 (zanggroep)

te beluisteren via [https://kerkliewiki.nl/Als\\_alle\\_mensen\\_vogels\\_dromen](https://kerkliewiki.nl/Als_alle_mensen_vogels_dromen)  
en <https://www.youtube.com/watch?v=zykrK7zIvO0>

1 Als alle mensen vogels dromen  
met witte veren van satijn  
of volgeladen appelbomen,  
zal er dan vrede zijn?

2 Als alle mensen zich vermaken  
met dansen op een open plein,  
als alle mensen oorlog staken,  
zal er dan al vrede zijn?

3 Als alle mensen huizen bouwen  
met bloementuinen en jasmijn  
en als ze vol zijn van vertrouwen,  
zal er dan al vrede zijn?

4 Als alle mensen God begroeten  
en samen delen brood en wijn,  
als alle mensen Jezus roepen,  
zal er dan al vrede zijn?

**Pastor Gerda Martens**

## Geloofsbelijdenis

V: Ik geloof dat God bij ons is,  
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,  
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt  
en dat Hij wil dat niemand tekort komt.

A: Ik geloof dat God bij iedere mens is,  
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,  
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt  
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

V: Ik geloof dat God is als een Herder die om ons geeft, die ons blijft zoeken,  
die zorg heeft om het heil van elke mens.

A: Ik geloof dat wij Gods' liefde mochten leren kennen dankzij zijn Zoon Jezus Christus,  
die mens met de mensen is geworden.

V: Ik geloof dat God ons hoop geeft,  
dat Hij ook de toekomst is,  
dat Zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.

A: Ik geloof dat Gods' Geest ook vandaag nog met ons meebouwt aan een nieuwe hemel,  
een nieuwe aarde, waar het goed is om in vrede te wonen.  
Amen.

## Gedenken overleden gemeentelid

Op 11 september 2022 is overleden Gerrit van IJzeren Poolmanweg 8. Hij was gehuwd met Lenie van IJzeren-Mudde en werd 79 jaar oud.

Afgelopen vrijdag was de afscheidsplechtigheid in de aula van rouwcentrum Stoppelenburg, waarna hij is begraven op de algemene begraafplaats in Lekkerkerk.

Onze gedachten van medeleven en troost gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

Gedenken wij Gerrit van IJzeren in een moment van stilte.

In verbondenheid met zijn familie zingen we

### **Lied 23b: 1 en 2**

1 De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust.

2 De Heer is mijn Herder!  
Hij waakt voor mijn ziel.  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen.  
Hij schraagt m' als ik wankel.  
Hij draagt m' als ik viel.

**Gebeden:** voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader

*kinderen komen terug uit de kindernevendienst*

**Dominee Rob Maas**

### **Vredeswens**

Vrede gaat van hand tot hand,  
vrede wil thuis zijn in ieder land;  
vrede van mens tot mens,  
Gods hartenwens.

*gemeente gaat staan*

### **Slotlied: GvL 432 (Liedboek 538): 1 en 4**

1 Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
is leven van genade  
buiten de eeuwigheid,  
is leven van de woorden  
die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden  
die 't ons heeft voorgedaan.

4 Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de Geest aanvaarden  
die naar het leven leidt;  
de mensen niet verlaten,  
Gods woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde  
de duivel wederstaan.

### **Zegenbede (ingeleid door het slotgebed)**

### **Orgelspel**

N.B. De inzameling van gaven is aan het eind van de dienst!