

Oud papierinzameling

Afgelopen dagen hebben de meeste huishoudens in Lekkerkerk informatie van Cyclus gekregen over een mini-container voor oud papier en karton (OPK).

Heeft dit financiële gevolgen voor onze Protestantse Gemeente? Nee, omdat wij met ingang van dit jaar een vaste vergoeding krijgen voor het inzamelen van OPK op de brenglocatie op het industrieterrein.

Maar . . . wanneer zou gaan blijken, dat op de brenglocatie nagenoeg niets meer wordt gebracht zou de gemeente Krimpenerwaard alsnog kunnen besluiten de brenglocatie te sluiten. Dan vervalt de vrijwilligersvergoeding die wij nu ontvangen.

Dus . . . u kunt gerust een minicontainer voor OPK nemen, maar blijf als het kan zo nu en dan uw OPK ook op de brenglocatie afleveren.

Kerstmusical

Hoewel de zomervakantie nog vers in het geheugen ligt, kijken we langzaam aan alweer vooruit naar Kerst. Over 3 maanden is het alweer zover en hoe leuk zou het zijn om dit jaar op Kerstavond (24 december) een Kerstmusical te presenteren. We hebben de musical 'Herders sta op' op het oog. Een leuke Kerstmusical met 4 mooie liederen. Bekijk voor meer informatie over de musical de trailer op <https://spotlightmusicalproductions.nl/> en klik op het filmpje.

Hiervoor hebben we uiteraard wel een aantal enthousiaste gemeenteleden (jong tot oud) nodig. Iedereen kan meedoen en is meer dan welkom. Ben je nieuwsgierig en wil je graag meedoen? Stuur een mailtje naar gertjanjonk@gmail.com.

Ik hoop op veel enthousiaste reacties, laten we met elkaar er weer er een spetterende kerstmusical van maken. Je hoeft geen musicalster te zijn, dat wordt je vanzelf. Enthousiasme daar draait het om!

Gertjan Jonker

Na de dienst
koffie in de
Ontmoetingsruimte



Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)

vr 23-sep 10:00	Ichthuskerk	Inloopochtend, handwerkclubje
wo 28-sep 18:30	varieert	Meat & Eat JV

Predikant:
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Pastoraal werker:
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: **dinsdag**,
maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (september):
Marijke Versluis, tel. (0180) 663723
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 18 september 2022 - jaargang 23 no. 36

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

De dienst deze morgen, Ichtuskerk Oecumenische vredeszondag

Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Thema: 'Generatie Vrede'

Voorgangers: pastor Gerda Martens en ds. Rob Maas

Zang: Anton Tijssen, Monique Franken en Kees Mudde (zg)

Orgel/piano: Richard den Ouden **Lector:** Dingena Staal

Lezing: 1 Timoteüs 2: 1-8 (BGT) en Lucas 16: 1-17 (Willibrordvertaling 1975)

Zingen: GvL 570 (NLB 221): 1,3 || GvL 382 (NLB 302): 1,2 || NLB 1012: 1,4,5 (zg)
NLB 339a || NLB 1013: 1,2,3,4 (zg) || NLB 23b: 1,2 || GvL 432 (NLB 538): 1,4

Collecten: 1e voor de kerk

2e voor de diaconie

3e voor Kerk in Actie

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457

o.v.v. collecte Bouw kerk in Syrië

Bloemen

De bloemen uit de kerk
gaan als groet van de gemeente
naar **dhr. en mw. Van den Berg-**

Aarnoudse

Er zijn **Jan van Zwienenfondsbloemen**
gegaan naar **mw. T. (Trees) Smaling**



Ziekenhuisopnamen

De Molenhoeve, Jan Blankenstraat 37,
2861BZ Bergambacht:

- **Mw. T. (Trees) Smaling**

- **Mw. D. (Dit) van der Wal-Maaijen**

Groene Hartziekenhuis, Postbus 1098,
2800 BB Gouda:

- **Dhr. P. (Peter) de Knegt**

Door de jarenlange burgeroorlog moesten
veel inwoners van Syrië vluchten en zijn
er veel religieuze gebouwen verwoest.

De kerk in Syrië wil ondanks alles een
baken van hoop blijven.

Kerk in Actie ondersteunt hen bij het her-
stel van kerkgebouwen, scholen, bejaar-
denhuizen en gemeenschapscentra, kort-
om bij het weer opbouwen van de kerke-
lijke en burgerlijke gemeenschappen.

Herstel van de kerk - het hart van de
christelijke gemeenschap - betekent im-
mers herstel van de hele samenleving en
hoop voor de toekomst.

Bericht van overlijden

Op 6 september is in de leeftijd van 88
jaar overleden **de heer Joris Stam**. Hij
woonde in de Breeje Hendrick, samen
met zijn vrouw Nel. Het afscheid heeft
plaatsgevonden in de besloten kring
van zijn gezin.

Bericht van overlijden

Op 11 september overleed de heer
Gerrit van IJzeren. Hij woonde met zijn
vrouw Lenie aan de Poolmanweg 8. Op
16 september is hij begraven op de alge-
mene begraafplaats in Lekkerkerk. Gerrit
van IJzeren is 79 jaar oud geworden.

Beste jongere,

Hierbij wil ik je van harte uitnodigen voor start van de gespreksgroep "Let's Talk" voor alle jongeren van ca. 17-25 jaar.

We willen onder het genot van hapje en drankje met elkaar van gedachte wisselen over onderwerpen die ons bezig houden.

Zondag 25 september is de start. We zijn bijeen van 11:30 tot 13:30 uur bij mij thuis, Tiendweijde 1,

We kiezen dan ook de datums en onderwerpen voor de volgende keren.

Vergeet je niet aan te melden door een berichtje te sturen (i.v.m. inkoop van de lunch). Graag zie ik je de 25^{ste}. Je bent van harte welkom!

Groetjes, Richard



Sunday Hour dienst 25 september "Goed Nieuws!" met 'Prijs Hem'

U/je bent allen van harte uitgenodigd voor de Sunday Hour dienst op 25 september a.s. om 10.00 uur in de Grote- of Johanneskerk in Lekkerkerk.

Het thema is: "Goed Nieuws!".

Ds. Rob Maas gaat voor en verder treedt de band 'Prijs Hem' (uit Ouderkerk a/d IJssel) op.

Deze dienst is ook livestream te volgen (zie website

<https://www.pkn-lekkerkerk.nl/>)

Leuk als je erbij bent!

Grote of Johanneskerk elke woensdag-ochtend open

Met ingang van woensdag 14 september a.s. is de Grote of Johanneskerk elke woensdag-ochtend van 10 tot 12.30 uur open.

De kerkenraad hoopt dat de dorpskerk daarvoor kan bijdragen aan het dorpsleven en vindplaats kan zijn van geloof, hoop en liefde.

Ds. Rob Maas is in principe ook elke woensdag aanwezig. Er kan ook tevoren een afspraak worden gemaakt.

We zoeken nog enkele vrijwilligers

Wie kan en wil enkele keren op woensdagochtend aanwezig zijn?? Het kost weinig moeite en ook hier geldt: vele 'handen' maken licht werk. Leeftijd geen bezwaar.

Aanmelden kan bij Leendert van Everdingen, tel.: 06-28802474, één van de andere kerkenraadsleden of mail naar: scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Vredesgebed woensdag 21 september

Tijdens de openstelling van de Grote-of Johanneskerk zal dominee Rob Maas een kort vredesgebed verzorgen met een lied, een Bijbeltekst, een stilte moment en een gebed. Van 11:00 tot 11:15 uur.

Vredesweek

Het thema van de Vredesweek is dit jaar 'Generatie vrede' waarmee wordt aangegeven dat een heel groot deel van de mensen in Nederland in vrede zijn opgegroeid. Niet altijd zonder spanningen (de oorlogen in Azië na de WOII, de koude oorlog, Balkanoorlog, waren er natuurlijk wel), maar wel zonder oorlog in Nederland. En dat duurt al 77 jaar. Dat zijn veel generaties. Het is bijna gewoon en vanzelfsprekend dat er geen oorlog is. En hoewel de grote oorlogen al decennialang uitblijven, weten we wel dat er spanningen in de wereld zijn en dat alle moeite die we doen om de wereld veilig te houden, tevergeefs kan zijn wanneer afspraken worden geschonden of wereldleiders een geheel eigen koers gaan varen. De eerste schrik van een dreigende wereldoorlog, toen de oorlog tegen en in Oekraïne begon, lijkt na bijna acht maanden alweer voorbij, maar de spanning en de onzekerheid blijft. In de vredesweek willen we daarom danken en bidden voor Vrede. Een vrede gebaseerd op de vrede die alleen God kan geven. Dat begint met vrede in ons eigen hart, een vrede die alleen Christus ons kan geven. "Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet." Johannes 14:27. Het is vrede gebaseerd op liefde, liefde voor de schepping, liefde voor de medemens en bovenal liefde voor God, die ook tot uiting komt in het volgen van de richtlijnen (wetten) die God ons geeft. Het voelt soms als onbereikbaar, omdat het een hemelse vrede is, die ontegenzeggelijk ingaat tegen de instabiele wereldvrede. Daarom ook die troost en bemoediging om de moed niet te verliezen en niet ongerust te zijn. Kijk op www.paxvoorvrede.nl voor alle activiteiten in de Vredesweek.

RM

Stop de oorlog en het vechten

Stop de oorlog en het vechten
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop de vliegtuigen en de granaten
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop alle tanks
Voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop alles dat doodt en verwoest
voor een gelukkige glimlach op een
kindergezicht.

Dunja, 14 jaar, uit Belgrado