

Orde van dienst Startzondag PG Lekkerkerk 11 september 2022 – GoJ-kerk – 10:00 uur

Thema: Aan Tafel – Je bent uitgenodigd

Organist/pianist: Richard den Ouden

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen Lied - Welkom in Gods huis (Schrijvers voor gerechtigheid) - piano

1 Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen

2 Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

3 Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

Stilte

Bemoediging en groet

Wij hebben een machtige God
die de hemel en de aarde heeft gemaakt

Die dichtbij ons is en altijd bij ons blijft
en ons niet aan het lot of aan onszelf overlaat.

Die God groet ons met zijn genade en vrede,
als Vader, Zoon en Heilige Geest

Gebed

Lied 388: 1, 2, 3, 4 en 5

1 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

2 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein

3 Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Refrein

4 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Refrein

5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein

Sketch - Niemand op mijn feestje (met drie foto's)

Zingen – Handen heb je om te geven (ELB 398)

1 Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed.
En een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.

Refrein:

Open je oren om te horen,
Open je hart voor iedereen.
Open je oren om te horen,
open je hart voor iedereen.

2 Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt.
En een hart om uit te leggen
wat een ander moed inspreekt.

Refrein

3 Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman.
En een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.

Refrein

5 Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is.
En een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.

Refrein

6 Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is.
En een hart om te geloven
in zijn Geest die liefde is.

Refrein

Kinderen gaan naar hun de kindernevendienst, terwijl we zingen: "Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen".

Lezing Lucas 14: 15-24 (NBV21)

15 Een van de andere gasten, die dit hoorde, zei tegen Hem: 'Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!' 16 Daarop zei Jezus: 'Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 17 Toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: "Kom, want alles staat klaar." 18 Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: "Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen." 19 En een ander zei: "Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen." 20 Weer een ander zei: "Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen." 21 Toen de dienaar

teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: "Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen." 22 Toen de dienaar hem kwam melden: "Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats," 23 zei de heer tegen hem: "Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol. 24 Ik zeg jullie: niemand van de genodigden zal van mijn feestmaal proeven."

Zingen Lied 87: 1, 3 en 4

1 Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede,
zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof,
door uwe poort zal ieder binnentreden.

3 God zal hen zelfbevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel in gelijfd
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

Verkondiging

Zingen - Breng ons samen (Sela) - piano

1 U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

refrein

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

3 U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

refrein
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

Slotlied 791: 1A, 2R, 3L, 4R, 5L, 6A

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw Woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3 Liefde luidt de naam der namen
Waarmee Gij U kennen laat
Liefde vraagt om ja en amen,
Ziel en zinnen metterdaad

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf.

Zegen met gezongen Amen