

Kerkwandeling aanstaande zondag, 16 oktober

Volgende week zondag willen we weer eens een kerkwandeling houden. We maken een wandeling door het dorp en willen graag zoveel mogelijk kerkgangers onderweg oppikken om met ons mee te gaan naar de kerk. Natuurlijk mogen ook anderen inhaken. Nodig gerust burens en vrienden uit.

We verzamelen bij de Grote- of Johanneskerk en vertrekken om kwart over acht (8:15 uur).

De route is als volgt (zie het kaartje): Kerkplein-Voorstraat-Achterstraat-Middenhof-Oosterhof-Fortpad-Beatrixplantsoen-Emmastraat en/of Koninginneweg-Marijkeweg-Wilhelminastraat-Weidelaan-Gaffeltiende-Weidelaan-Slobeendstraat. Dan Kerkweg-Tiendweg West-Thorbeckestraat-De Elzen-Da Costastraat-Berlagestraat-K. Onnessingel-Lorentzweg-Schaepmanstraat-Wibautstraat-Poolmanweg-Simonshoeve-Korte Achterweg-Voorstraat-Lange Stoep-Kerkplein.

Wanneer er meer dan 8 personen al vanaf het begin meewandelen, dan kunnen we de groep splitsen waarbij de tweede groep in tegengestelde richting loopt. We ontmoeten elkaar dan halverwege, op de Slobeendstraat, bij onze voorzitter Harmen Lebbink. We pauzeren even bij hem in de tuin en kunnen daar genieten van een kopje koffie. Wanneer sommigen de route dan te lang vinden, kunnen zij vanaf de Slobeendstraat een verkorte route nemen naar de kerk. De donkere lijn op de kaart.



Bel naar Kees Mudde, (0180 661288), wanneer je vanaf het begin wilt meewandelen. Ook wanneer je onderweg wilt aanhaken kun je dat opgeven, maar zorg dan dat je op tijd klaar staat.

Geschatte (doorkomst)tijden:

Kerk, vertrek	8:15 uur
Marijkeweg	8:30 en 9:25 uur
Slobeendstraat	8:50 tot 9:10 uur
Berlagestraat	8:30 en 9:25 uur
Kerk, aankomst	9:45 uur

Predikant:
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Pastoraal werker:
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (oktober):
Jan den Ouden, tel. (0180) 662459
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl



Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 9 oktober 2022 - jaargang 23 no. 39

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

De dienst deze morgen, Grote- of Johanneskerk

Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Thema: Erbij horen

Voorganger: ds. Rob Maas

Orgel: Mariet Verkuil

Lector: Silvia Jonker

Lezingen: Psalm 111 en Lucas 17: 11-19

Zingen: NLB 119: 12,17 || NLB 218: 1,2,3,4,5 || Lichtlied || NLB 111: 1,2
luisteren naar 'Alfa en Omega' zie p. 2 || NLB 939: 1,3 || NLB 139b: 1,2 || NLB 415: 3

Collecten: 1e voor de kerk

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e voor de diaconie

IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

3e voor Verwarmingskosten

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

o.v.v. Verwarmingskosten

Ouderenmiddag

De eerstvolgende ouderenmiddag staat gepland voor **18 oktober**. Dan verwachten wij als gast dhr. Han Karels uit Krimpen aan de IJssel. Hij komt ons vertellen over het werk van de politie in de grote stad in de 20^{ste} eeuw. Zoals we gewend zijn starten we om 14.30 uur met een kopje thee in de Ontmoetingsruimte van de Ichthuskerk.

Let op: niet komende week, maar de week erna.

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **mw. A.G. (Ali) Oskam-Schelling**



Na de dienst koffie in de Ichthuskerk



Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)

di	11-okt	19:30	Ichthuskerk	vergadering Diaconie
vr	14-okt			uitje JV
vr	14-okt	10:00	Ichthuskerk	Inloopochtend, handwerkclubje
za	15-okt	?	Ichthuskerk	Inhoudelijke middag Kerkenraad

**Luisteren naar Alfa en Omega (Sela) via
YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=hDmDseqSja0&t=19s> (tot 2:41)**

1 Als de wereld lijkt te breken
en de hoop lijkt uitgedoofd,
klinkt Uw stem die ons verzekert
dat U doet wat U belooft.

Grijp dan in waar mensen lijden
en laat ons Uw handen zijn.

Om met daden te bewijzen:
eens zal alles anders zijn.

Refrein

U bent alfa en omega.

U zag het eind voor het begin.

U zult altijd met ons meegaan.

Aan Uw rijk van vrede komt geen eind.

2 Heel de wereld zal herleven,
vrij van honger en geweld.

Wie nu ziek is, wordt genezen.

Wat kapot ging, wordt hersteld.

U houdt alles vast in handen.

U bent sterker dan de angst.

U bent steeds het vaste anker,
waarop ik vertrouwen kan.

Refrein

Pizza en Filmavond – vanaf 12 jaar

Op vrijdagavond 14 oktober is er een gezellige pizza en filmavond voor alle jongeren vanaf 12 jaar. We starten om 18:30 met het maken van de pizza's en aansluitend kijken we met elkaar een leuke film onder het genot van popcorn en fris. Deze avond vindt plaats in de Ichthuskerk.

We hopen jullie daar te zien, tot dan.
Wendy & Neline.

Voedselbank

Op zondag 2 okt. zijn 38 blikjes vis ingezameld voor de voedselbank. Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt namens de diaconie en de voedselbank.

Bij elkaar gaan eten - Aan Tafel

Dit jaar volgen we het jaarthema 'Aan Tafel'. In de diensten besteden we aandacht aan het belang van het samen gemeente-zijn. Zondags komen we samen voor geestelijk voedsel en iets te drinken achteraf. We eren God en danken voor alles wat Hij ons heeft gegeven en geeft. Doordeweeks treffen we elkaar minder. Deze en volgende week zondag willen we een 'eet smakelijk' activiteit organiseren, met als vraag: geloven en eten, wat heeft dat met elkaar te maken?

Daarom willen we in de diensten van 9 en 16 oktober 'lootjes' trekken. Net zoals wanneer we Sinterklaas vieren, maar dan nu lootjes trekken om met elkaar te eten! Samen eten en samen groeien als gemeenschap en nieuwe contacten tussen mensen die anders niet vanzelf ontstaan!

Met elkaar eten, de tijd hebben voor elkaar is heel waardevol en tegelijk schaars in ons leven waarin we vooral druk zijn. Eten, geloven en gemeenschap zijn heeft veel met elkaar te maken!

Komt u of kom je niet in de kerk of ben je er die twee zondagen niet en wilt u wel meedoen, geef dat dan door aan dominee Rob Maas.

