

Orde van dienst van Woord en Tafel zondag 13 nov 2022 - PG Lekkerkerk (GoJkerk) 10:00 u

Thema: Ik zal er voor je zijn

Voorafgaand aan de dienst kunt u thuis een kaars klaarzetten, die u kunt aansteken op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt

Organist speelt

Welkom en mededelingen

Openingslied: 513: 1, 2, 3 en 4

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Voorganger steekt kaars van verbondenheid aan

Stil gebed

Bemoediging

vg Onze hulp is In de naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van Zijn handen

Drempelgebed

vg Wij zoeken onze kracht
in de liefde van God
in de trouw aan zijn Woord,
in de dienst aan de naaste.
Geef ons ogen om te zien,
handen om te helen,
hart voor mensen in nood.
door Jezus Christus, onze Heer
allen Amen

Groet

vg Genade, barmhartigheid en vrede
zij u en jullie van God, de Schepper
en van Jezus Messias, onze Heer,
door de Heilige Geest.
Amen

Kyriegebed

Glorialied Lied 534: 1, 2, 3 en 4

1 Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden:
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Moment met de kinderen

Zingen Kinderlied: Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord uw licht uw zegen.

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing Exodus 3: 11-15

Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’ Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”’

Zingen Lied 319: 1, 2, 5 en 7

1 Alles wat er staat geschreven,
Heer, doe ons verstaan,
want uw woorden zijn ons leven,
spreek ons aan!

2 Mozes heeft het vuur zien branden
en hij werd uw knecht,
laat ons voortgaan aan zijn hand en
wijs de weg.

5 Jezus heeft het laatst gesproken
en zijn stem gaat voort,
want als graan is Hij gebroken
woord voor woord.

7 Gij gaat onze aard' te boven,
zend uw adem neer,
heel de aarde moet U loven
meer en meer.

Schriftlezing Lucas 20: 27-38

Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd man kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos; daarna trouwde de tweede broer met de vrouw en vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen

ze stierven. Ten slotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.' Jezus zei tegen hen: 'De kinderen van deze wereld trouwen en worden uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, trouwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in het verhaal over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven.'

Zingen Lied 840: 1, 2 en 3

1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom,-
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt 'kom' en ik kom.

2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga,
Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij
heen, wees de adem waaruit ik ontsta.

3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt,
ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Preek

Zingen Geloofsbelijdenis (melodie Liedboek 905)

1 'k Geloof in God - Hij is de Vader,
almachtig Koning op zijn troon,
Schepper van hemel en van aarde -
en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer,
in Jezus Christus, onze Heer,

2 die, van de heilige Geest ontvangen,
als mens geboren uit een maagd,
onder Pilatus heeft geleden,
voor onze schuld werd aangeklaagd,
stierf aan het kruis, lag in het graf,
diep in de dood daalde Hij af.

3 'k Geloof dat Hij ten derde dage
is opgestaan vanuit de dood,
en naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechterhand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal.

4 Ook wordt de Geest door mij beleden,
'k geloof één kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de heiligen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid.

Voorbeden

Dienst van de Tafel

Nodiging

Zingen Lied 385: 1

1 De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

Tafelgebed

Zingen Lied 385: 2

2 Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood.
Dit brood houdt ons in leven
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het daag'lijks brood.
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

Vervolg tafelgebed

Zingen Lied 385: 3

3 De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

Bidden wij gezamenlijk met de woorden die Christus ons heeft gegeven: “Onze Vader”

Vervolg tafelgebed

Zingen Lied 385: 4

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Delen van brood en wijn

“Komt nu, want alle dingen zijn gereed.”

Tijdens het delen van brood en wijn speelt de organist

Gebied na de maaltijd

Slotlied: Lied 825: 1 en 5

1 De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

5 Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Zending en Zegen

Gezongen Amen (3x)

Inzameling van de gaven bij de uitgang