

**Liturgie
Gedachtenisviering**



**zondag 20 november 2022 in de
Grote- of Johanneskerk te Lekkerkerk**

Slotlied (staande): Lied: 416: 1, 2, 3 en 4

Koor en gemeente

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Koor

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Koor en gemeente

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Koor en gemeente

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en Zegenbede

De dominee geeft ons woorden mee als samenvatting van de dienst en spreekt de zegen uit van God, onze Heer. Hiermee belooft God dat Hij Zelf altijd bij ons zal zijn en voor ons zal zorgen. Hij wil ons troosten en vrede geven. Heel ons leven.

Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten, onder het genot van koffie, thee of limonade en iets lekkers in de Ichthuskerk.

Gebeden

Wij danken God voor alles wat wij van Hem mochten ontvangen en bidden voor mensen die het moeilijk hebben of ziek zijn en voor dingen die niet goed gaan in de wereld en waar mensen slachtoffer van kunnen zijn.

Bidden wij een moment in stilte.....

.....Onze Vader

Inzameling van de gaven bij de uitgang

In iedere kerkdienst delen we uit van alles wat God ons heeft gegeven. Geld wordt ingezameld voor mensen die dichtbij of ver weg, het veel minder goed hebben dan wij. Ook wordt geld opgehaald voor de kosten van de kerkelijke gemeente.

Militia Christi zingt: Er is een dag

1 Er is een dag
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt Zijn bruid,
die rein en stralend opgaat
in Zijn heerlijkheid.

2 Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door Zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid;
de dood verzvolgen,
overwonnen voor altijd.

3 Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
amen!
Nooit meer tranen,
nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven,
in Zijn nabijheid, voor altijd,
amen!

4 Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid.
Amen

Welkom en mededelingen

Woorden bij de symbolische bloemschikking

GOD EN ELKAAR ONTMOETEN DOOR TE ZINGEN EN TE BIDDEN

we gaan staan

Aanvangslied: Psalm 8: 1, 3 en 6

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Bemoediging en Groet – Samen met de gemeente spreekt de voorganger uit dat wij geloven dat onze God een machtige God is die altijd bij ons is en ons niet loslaat.

voorganger Onze Hulp is in de naam van de Heer
allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger Die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen EN NOOIT LOSLAAT WAT HIJ EENMAAL BEGON

voorganger Genade en vrede voor u, voor jou,
van God onze Vader,
van Jezus Christus onze Heer,
door de Heilige Geest,
allen AMEN

we gaan weer zitten

Aanvangswoord

Kyriëgebed – *Wij vragen in een gebed aan de Heer onze God of Hij wil vergeven wat wij niet goed deden of nalieten te doen in ons eigen leven, in relaties met mensen om ons heen en in ons handelen in de wereld.*

Militia Christi zingt: In your arms

Vertaling: In Uw armen

Leid me door de stormen van het leven naar Uw licht.
Geef mijn hart een nieuw lied.
Als ik zwak ben, maak me dan sterk.
Leid mij door Uw woord in weilanden van vrede.
Laat me veilig rusten, dicht in Uw armen.

1. U bent mijn Verlosser, geweldige genade,
mijn vesting en mijn schuilplaats.
U bent mijn bevrijder, mijn vaste rots.
Mijn hart verlangt naar U.

2. Door de gehele schepping heen
Zijn Uw wegen bekend. U bent de enige God.
Laat elke natie en elke tong erkennen
dat U Heer van allen bent.

Moment met de kinderen

Zingen 'Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen.'

GOD EN ELKAAR ZIEN IN HET LICHT VAN ZIJN WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel – *Wij bidden om Gods Geest, die ons helpt begrijpen wat er in de Bijbel staat en wat de dominee in de preek zegt.*

we gaan staan

Gedicht 'Namen'

*Elke naam vertegenwoordigt een mens
Een mens die oud geworden is
Een mensje dat heel kort geleefd heeft
Mensen die van betekenis waren
Mensen die gemist worden
We dragen hen in ons hart
We noemen hun namen en denken aan hen
Met liefde, warmte, verdriet
Maar ook met vrede
We mogen hen thuis weten bij God*

Stilte

we gaan zitten

Zingen: 'Zij waren vonken' (A.C. Bronswijk) melodie Psalm 80

1. Zij waren vonken van Uw vuren
een kleine vlam die niet kon duren.
Maar met Uw licht licht U hen voor,
die leefden in Uw levensspoor.
O Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede, en wees hun nabij.

2. Wij noemen namen bij het leven
van hen, die eens met ons verweven
als mens bekleed met het bestaan
de eeuwigheid zijn ingegaan.
O Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede en wees hun nabij.

3. Zij leven voort in onze beden
en in de liefde hier beneden.
Wat eens gebloeid heeft in ons land
is nu geborgen in Gods hand.
O Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede, en wees ons nabij.

SAMEN HERINNEREN SAMEN OP WEG

Gedachtenis van de overledenen:

Noemen van namen en aansteken gedachtenislichtjes

“Wij roepen in herinnering hen die ons dit kerkelijk jaar zijn ontvallen; gemeenteleden, geliefden, vrienden en allen die zich een plaats hebben verworven in ons hart.”

10 nov	<i>Adriana de Vries-Hoeijenbos</i>	86 jaar
19 nov	<i>Iva Lebbink</i>	0 jaar
26 nov	<i>Geertje Klerk-Muller</i>	83 jaar
21 jan	<i>Pieter van der Wal</i>	87 jaar
23 jan	<i>Anna Marie Luise Oskam-Schilt</i>	79 jaar
6 feb	<i>Hendrik Janssen</i>	86 jaar
8 feb	<i>Aaltje van der Linden-Noordegraaf</i>	92 jaar
13 feb	<i>Gerrit Eikelboom</i>	85 jaar
27 feb	<i>Gerard Abraham van Dijk</i>	87 jaar
28 jun	<i>Jacomina Brand-Kok</i>	84 jaar
5 jul	<i>Maria Josepha Willemina Plantinga-Vuijk</i>	90 jaar
8 jul	<i>Dirk Adrianus Oskam</i>	80 jaar
16 jul	<i>Nelly de Bruin-Burggraaf</i>	95 jaar
27 jul	<i>Jan van der Velden</i>	77 jaar
6 sep	<i>Joris Stam</i>	88 jaar
11 sep	<i>Gerrit van IJzeren</i>	79 jaar
14 okt	<i>Johanna Annigje van den Heuvel-van Donk</i>	96 jaar
20 okt	<i>Judith de Waard-Zwartbol</i>	89 jaar

Eerste lezing: Psalm 46

Voor de koorleider. Van de Korachieten.

Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied.

God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven.

Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.
Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
Volken roeren zich, rijken storten ineem,
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob.

Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat Hij op aarde verricht.
Wereldwijd bant Hij oorlogen uit,
bogen breekt Hij, lanssen verbrijzelt Hij,
wagens verbrandt Hij in het vuur.
‘Staak de strijd, en erken dat Ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob.

Zingen: Wees gij mijn toevlucht (melodie lied 263)

1 Wees Gij mijn toevlucht op de weg die ik loop
mijn richtpunt, mijn uitzicht, mijn vreugde, mijn hoop.
Er is geen nieuwe morgen als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart
bevrijding van wat mij ontstelt en verwacht,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister mij aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

3 Gij zelf moet meegaan, Uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat
de zon straalt mij toe, de weg nodigt mij
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

“Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in Uw genade, gekend bij U en bij ons.”

Tweede lezing:

Genesis 50: 22 – 26

Jozef bleef in Egypte wonen, met zijn hele familie. Hij werd honderdtien jaar. Hij zag Efraïms kleinkinderen nog, en ook de geboorte van de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, maakte hij nog mee. Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: 'God zal zich jullie lot aantrekken: hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd. Zweer me dat jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen.' Jozef stierf toen hij honderdtien jaar was. Hij werd gebalsemd en in een sarcofaag gelegd, in Egypte.

Zingen:

Lied 978: 1, 3 en 4

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Verkondiging:

'Thuiskomen'

Militia Christi zingt:

Er is een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

kinderen komen terug