

Afkondigingen

Aanvangslied: Psalm van de zondag ps. 25,2,3 ((Here, maak mij uwe wegen)

Aansteken extra kaars

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: lied 444 (Nu daagt het...)

Kyriegebed
afgesloten met

(LIEDEREN BIJ DE TIJD

tekst: Ria Borkent

melodie: LB 221 Zo vriendelijk en veilig...)

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

Gebed om verlichting met
de Heilige Geest

moment voor de kinderen
nemen licht mee
lichtliedje

Schriftlezing: Jesaja 54,1-8 lector

Zingen: lied 157a,1,2 (Mijn ziel maakt groot de Heer)

Schriftlezing: Lucas 1,26-40 lector

Zingen: lied 157a,3,4

Uitleg en verkondiging

Zingen: lied 442 (Op U, mijn Heiland...)

Bericht van overlijden

Zingen: lied 978: 1 en 4 (Aan U behoort o Heer der heren)

Dienst der gebeden

Slotlied: lied 435,3 (Gezegend was het land...)

Wegzending en zegen, Amen

Inzameling van de gaven (bij de uitgang)