

Liturgie

Gedachtenisviering

*voor
altijd
in ons
hart*

zondag 26 november 2023

10:00 uur

in de Grote- of Johanneskerk te Lekkerkerk

Welkom en mededelingen

Woorden bij de symbolische bloemschikking

we gaan staan

Aanvangslied: Psalm 121: 1 en 4

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

Stil gebed

Bemoediging en Groet

voorganger Onze Hulp is in de naam van de Heer
allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger Die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen EN NOOIT LOSLAAT WAT HIJ EENMAAL BEGON

voorganger Genade en vrede voor u, voor jou,
van God onze Vader,
van Jezus Christus onze Heer,
door de Heilige Geest,
allen AMEN

we gaan weer zitten

Aanvangswoord

Kyriëgebed

Militia Christi zingt: Liefdevolle goedheid

1. Met veel liefdevolle goedheid,
veel als in de oceaan,
gaf de Zoon van God zijn leven
door naar Golgotha te gaan.

Altijd zullen we gedenken,
dat Hij gaf zijn kostbaar bloed
om ons eind 'loos licht te schenken.
Door zijn lijden werd het goed.

2. Door zijn liefde voor de mensheid
openen als een fontein
hemelsluizen voor ons allen
vol van Gods barmhartigheid.
Vol van liefde en genade
-als een machtige rivier-
stroomt de wereld vol met vrede;
overall, dus daar en hier.

3. Ook al lijkt de toekomst donker,
er schijnt altijd weer een licht
aan het einde van de tunnel.
Houd je blik daarop gericht.
Eens zal elke tong en natie
zingen voor Gods aangezicht
en de sluizen blijven open
vol van liefde; nooit meer dicht.

4. Mocht de zon niet kunnen schijnen
en de aarde lijkt verkild,
richt je toch in vol vertrouwen
tot de God, die rijk en mild
jou behoedt in tegenslagen.
Zegenend strekt Hij zijn hand
uit naar jou en Hij geleidt je
naar het eeuwig Vaderland.
Hij zal altijd jou geleiden
naar het eeuwig Vaderland.

Here is love vast as the ocean (Words: Richard Bewes/Music: Robert Lowry) Vert.: P.R. v.d. Zwan

Moment met de kinderen

Zingen 'Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen.'

Gebed voor de opening van de Bijbel

Eerste lezing: Jesaja 65: 17-23 (Bijbel in Gewone Taal)

¹⁷ De Heer zegt tegen zijn volk: 'Let op wat ik ga doen. Ik ga een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken! Iedereen zal het verleden vergeten, niemand zal meer aan vroeger denken. ¹⁸ Jullie zullen allemaal blij zijn met mijn nieuwe schepping. Iedereen zal juichen! Ik maak van Jeruzalem een nieuwe stad. Een stad waar de mensen vrolijk zijn en juichen. ¹⁹ En ik zal zelf ook juichen. Ik zal blij zijn met Jeruzalem en met mijn volk. In de stad zal niemand meer klagen, niemand zal er nog huilen van verdriet. ²⁰ Er zullen geen pasgeboren baby's of jonge mensen meer sterven. De mensen zullen pas sterven als ze honderd jaar zijn. Alleen mensen die slecht leven, zullen eerder doodgaan.

²¹ De mensen in Jeruzalem zullen huizen bouwen en er zelf in gaan wonen. Ze zullen wijngaarden aanleggen en zelf de druiven opeten. ²² Niemand anders zal in hun huizen wonen, niemand anders zal van hun druiven eten. Iedereen zal zelf kunnen genieten van alles wat hij met zijn eigen handen gemaakt heeft. Want de inwoners van Jeruzalem zullen lang leven. Mijn volk zal oud worden, zo oud als een sterke boom.

²³ Hun harde werken zal niet voor niets zijn. En hun kinderen zullen niet sterven aan vreselijke ziektes. Ze zullen een volk zijn dat door mij gezegend is, zij en al hun nakomelingen.

Zingen: Veel verder dan wij kunnen zeggen: 1, 2 en 3 (mel. Lied 65)

1 Veel verder dan wij kunnen zeggen,
reikt liefdevol Gods hand.
Meer dan door ons valt uit te leggen,
– tot aan de overkant;
de overzijde van het leven,
de laatste grens voorbij.
Omdat Hij ons nooit op zal geven,
niet in der eeuwigheid.

2 Veel meer dan wij kunnen vermoeden,
is God met ons begaan.
Hij wil ons dragen en behoeden,
ook na ons aards bestaan.
Hij heeft de namen van ons mensen
geschreven in Zijn hand
Zijn liefde laat zich niet begrenzen,
Hij doet Zijn Woord gestand.

3 Veel verder dan wij kunnen denken
gaat Gods bewogenheid.
Niets is in staat dat in te perken,
– geen ruimte en geen tijd.
Zijn liefde heeft Hij ons gezworen
in leven en in dood.
Geen enkel mens gaat ooit verloren
aan wie Hij adem bood.

Tweede lezing: Matteüs 5: 1-10 (NBV21)

¹ Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. ² Hij nam het woord en onderrichtte hen:
³ ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
⁴ Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden.
⁵ Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.
⁶ Gelukkig wie honger en dorst naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
⁷ Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
⁸ Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
⁹ Gelukkig de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
¹⁰ Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Militia Christi zingt: Vaste hoop

1. Diep was de kloof die mij van U scheidde.
Hoog was de bergtop, boven mijn kracht.
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel
en sprak Uw naam uit in de nacht.
Toen brak Uw liefde dwars door 't donker,
dreef elke schaduw uit mijn hart.
't Eind is zeker: U heeft gewonnen.
Jezus, U, mijn vaste hoop.

2. Wie kon op zoveel genade hopen?
Wie peilt Uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel,
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.
U werd gekruisigd, ik ben vergeven.
De Koning zelf noemt mij Zijn kind.
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U, mijn vaste hoop.

Refrein

Halleluja!
Prijs de Heer, die mij bevrijdt!
Halleluja!
Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U, mijn vaste hoop.

3.Vroeg in de morgen werd 't bezegeld:
Uw dode lichaam werd opgewekt.
't Graf is open, de Leeuw verrezen;
Nu is de dood ook mijn eind niet meer.

Refrein

..... Levende Heer, mijn vaste hoop!

Muziek: Phil Wickham / Brian Johnson / Ned. Tekst: Harold ten Cate / Koorbewerking: P.R. v.d. Zwan

Verkondiging: 'Verlangen naar nieuw leven'

Militia Christi zingt: Heer, wijs mij Uw weg

1.Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

2.Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op weg, de weg die eeuwig is.

3.Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind,
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

4.Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Tekst: Hans Maat /Melodie: Niek en Elbert Smelt / Driestemmige bewerking: Peter R. van der Zwan

kinderen komen terug

Gedachtenis van de overledenen

Noemen van namen en aansteken gedachtenislichtjes

“Wij roepen in herinnering hen die ons dit kerkelijk jaar zijn ontvallen; gemeenteleden, geliefden, vrienden en allen die zich een plaats hebben verworven in ons hart.”

20 nov	<i>Willem van Zwienen</i>	80 jaar
15 dec	<i>Aaltje Gilonette Oskam-Schelling</i>	98 jaar
18 dec	<i>Annetje Janna van der Wal-Nobel</i>	73 jaar
14 mrt	<i>Bastiaantje Oosterom-de Vos</i>	89 jaar
22 mrt	<i>Maria Johanna Streefland-de Jong</i>	89 jaar
27 mrt	<i>Clement Gerrit Tipker</i>	72 jaar
28 mrt	<i>Leendert van Ree</i>	92 jaar
7 apr	<i>Martina van Zwienen-Slappendel</i>	94 jaar
22 apr	<i>Teuntje Littel-den Boon</i>	95 jaar
28 mei	<i>Trijntje Baas-Koers</i>	90 jaar
14 jun	<i>Willem Brand</i>	85 jaar
25 jul	<i>Klaartje Gerdina Petronella Hendrika van den Heuvel-Rozendaal</i>	64 jaar
2 aug	<i>Johanna Roest-van Vliet</i>	91 jaar
3 aug	<i>Johannes Schouten</i>	91 jaar

Mensen kunnen naar voren komen en zelf een lichtje aansteken

“Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in Uw genade, gekend bij U en bij ons.”

we gaan staan

Gedicht 'Verjaren' (Marinus van den Berg)

*Wie je liefhad,
Wie je verwachtte,
Je vader of moeder,
Je kind hoe klein ook,
Je steun en tegenwicht,
Je inspiratie en weerstand,
Je vriendin voor het leven,
Je vriend in voor en tegenspoed.
Die een broer of een zus voor je was.*

*Wie je liefhad,
Wie je leven veranderd heeft,
Wie jou anders maakte.
Wie je nu missen moet:
Ze verjaren niet.*

*Het is niet al zo lang geleden,
Al weer een half jaar,
Al jaren geleden,
Voorbij en van gisteren:
Ze zijn nog altijd bij je.
Soms alsof ze nog gisteren
Met je spraken.
Jij spreekt nog met hen.
Ze verjaren niet.*

*Ze zijn er als ze er niet meer zijn.
Ze zijn er als je ze nog zo graag erbij had gehad.
Ze zijn er als je zegt:
'Als ze dit ziet of had kunnen zien, wat zou ze trots zijn geweest.'
Ze verjaren niet.
Ze gaan met jouw jaren mee.
Jaar in, jaar uit.*

Stilte

we gaan zitten

Zingen: 'In 't gedenken van de namen' (Ds. A. Westerdijk/mel. 913)

1. In 't gedenken van de namen,
Heer, schiet ons gemoed weer vol,
want de liefde van ons samen
is geen uitgespeelde rol.
Altijd weer dat warme plekje
van verlangen in je hart;
in die stille gloed ontdek je,
hoe je denken is verward.

2. Heer, op velerlei manieren
weegt die lege plek zo zwaar,
is het leven nooit meer vieren
in 't gemis van hem of haar.
Daarom smeken wij nu samen:
Draag ons verder in dit land
met de ons geliefde namen,
ook geschreven in Uw Hand.

3. Waar de weg dan heen mag leiden,
leer ons leven met Uw zon,
hemelstralen die bevrijden
door U, Heer, Die overwon!
Dan gaan wij weer moedig verder
met hun namen in ons hart,
met vertrouwen op U, Herder,
Trooster van ons aller smart.

Gebeden

Na het uitspreken van de gebeden door de voorganger is er een moment van stilte, waarin ruimte is voor een persoonlijk gebed, waarna we afsluiten met een gezamenlijk 'Onze Vader'.

Inzameling van de gaven (collecte)

Militia Christi zingt: Er is een dag

1 Er is een dag
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt Zijn bruid,
die rein en stralend opgaat
in Zijn heerlijkheid.

2 Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door Zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid;
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

3 Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
amen!
Nooit meer tranen,
nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven,
in Zijn nabijheid, voor altijd,
amen!

4 Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid.
Amen

Slotlied (staande): Lied: 416: 1, 2, 3 en 4

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en Zegenbede

Wij vonden het fijn dat u met ons in deze gedachtenisdienst was. Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten, onder het genot van koffie, thee of limonade en iets lekkers in de Ichthuskerk (Kerkweg 34).