

Ouderenmiddag



Op **dinsdag 19 december** is er een Kerstviering. We volgen dan een liturgie met als thema "Kostbaar en kwetsbaar".

Naast het luisteren naar muziek en gelezen teksten zullen we met elkaar enkele bekende kerstliederen zingen. Wat is er mooier dan het jaar af te sluiten met het feest van de geboorte van Christus. Viert u dit met ons mee? Wilt u gebruik maken van vervoer, bel dan naar Mariet Verkuil, tel. 06-10251433. De middag begint om **half drie**. Plaats: **Ichthuskerk** Namens de commissie, Lijda den Ouden



Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielpedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen. *Meer lezen* kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

Kerstavond met de Zandtovenaar! "Ga mee"

De Zandtovenaar, **Gert van der Vijver**, brengt je in verwondering door een magisch zandspel van licht en donker.

Op Kerstavond, zondag 24 december 2023 zal de Zandtovenaar, bekend van TV, het Kerstverhaal uitbeelden door live zandtekeningen te maken. Er zullen 2 voorstellingen zijn in de Grote- of Johanneskerk, Kerkplein 4 te Lekkerkerk. De eerste viering die om 19:00 uur begint (kerk open vanaf 18:30 uur) zal op de kinderen gericht zijn, het bekende Kinderkerstfeest. De tweede viering begint om 21:00 uur (kerk open vanaf 20:30 uur) en is de Kerstnachtviering. Rondom de voorstelling van de Zandtovenaar zullen we kerstliederen zingen en zo met elkaar het Kerstfeest vieren. Kom op tijd, want vol is vol! Het belooft een zeer speciale avond te worden waaraan ook Muziekvereniging Lekkerkerk zijn medewerking verleent. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Predikant: ds. Rob Maas,
tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar
Scriba: mw. Martine Sluimer,
tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Pastoraal meldpunt:
mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk, tel. 06-16428095
Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (december):
Evert Simons, tel. (0180) 663940
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
17 december 2023 - jaargang 24 no. 50

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

Vanmorgen, Grote- of Johanneskerk 3e Advent

De kaars van verbondenheid wordt aangestoken.

Voorganger: ds. Rob Maas

Lector: Kees Mudde

Lezingen: 1 Tessalonicenzen 5: 12-24 en
Johannes 3: 22-30

Orgel: Mariet Verkuil

Zingen: Lied 85: 1,2,4 || Lied 450: 1,2,3
Lichtlied || Lied 440: 1,2,3

Luisteren: Sela - Doop, zie blz. 2

Zingen: Lied 518: 1,3,5 || Lied 452: 1,2,3
Amen

Volgende week, 24 december

4e Advent, 10:00 uur

→ **Ichthuskerk** ←
ds. J.A. Compagnier, Woerden

19:00 uur

Grote- of Johanneskerk
Kinderkerstfeest
Zandtovenaar

21:00 uur

Grote- of Johanneskerk
Kerstnachtdienst
ds. Rob Maas en Zandtovenaar

COLLECTEN	bestemming	ten name van	IBAN-nummer
1e	kerk	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL07 RABO 0335 7028 64
2e	diaconie	Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk	NL11 RABO 0333 8284 61
3e	Kerk in Actie	Kerk in Actie	NL89 ABNA 0457 457 457
	Binnenlands Diaconaat, zie blz. 4		o.v.v. <u>Collecte Diaconaat december</u>

Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **dhr. en mw. van den Heuvel-de Jager**.

De bloemen uit het **Jan van Zwienfonds** gingen naar **mw. J.W. van der Velden-Ligthart**.



AGENDA

Koffie en
bijpraten:
Ichthuskerk

di	19-dec	14:30	Ichthuskerk	Ouderenmiddag, zie blz. 4
di	19-dec	20:00	Ichthuskerk	Gemeentegroeigroep
wo	20-dec	11:00	Grote Kerk	Adventsgebed
vr	22-dec	10:00	Ichthuskerk	Inloopochtend, handwerkclubje
zo	24-dec	2 maal	Grote Kerk	Zandtovenaar, zie blz. 4



Sela - Doop - via YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=OdZ-m6zOOsc>

1 In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Refrein:

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

2 In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Refrein



Symbolische bloemschikkingen

Op de adventszondagen worden er symbolische bloemschikkingen gemaakt. Steeds plaatsen we een korte samenvatting van de bijbehorende meditatieve tekst. Verder ziet u de symboliek van kleur en materiaal. De schikkingen zijn verbonden aan de lezingen in de adventstijd en aan het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2023/2024: **Ga mee!**

Datum	Meditatieve tekst	Symboliek van kleur en materiaal
17 december 3e Advent	We zijn samen op weg Volgen de pijlen Richting toekomstig licht	Lichte kleuren verwijzen naar het komende feest. In de tekst gaat het over de doop en de bruiloft. Een feestelijke bijeenkomst om naar op weg te gaan.

Kerstproject kindernevendienst

We zijn bezig met het kerstproject 'de Messias komt'. Het gaat over Jesaja. Op de adventszondagen kijken we mee hoe God Jesaja als het ware door een verreiker de toekomst laat zien. God heeft beloofd dat de Messias, de Redder zal komen en Jesaja vertelt hoe het zal zijn als de Messias er is.

Adventsberichten en adventsgebeden

Dominee Rob Maas verzorgt driemaal per week (maandag, woensdag en vrijdag) adventsberichten via Whatsapp en het YouTubekanaal 'Dominee Rob Maas'. In de derde adventsweek lezen we bekende lezingen uit Jesaja en uit het evangelie van Lucas, die ons voorbereiden op de komst van Jezus Christus. De teksten nemen ons mee op weg naar het kerstfeest. Zo kunnen we straks van harte het feest van de geboorte van Jezus vieren. Ga ook deze week mee op weg.

Woensdag 20 december om 11 uur is er tijdens de openstelling van de Grote-of Johanneskerk een adventsgebed met een Bijbeltekst, een lied, meditatie en gebed. Dominee Rob Maas nodigt iedereen van harte uit.

Voedselbank

Het product van de maand voor december is een **pak hagelslag** of een **pot chocopasta**.

