

## Lekkerkerk

10 00 uur

23 juni 2024, Lekkerkerk

Grote- of Johanneskerk

De paaskaars brandt

Stilte



Zingen: psalm 96 : 1 en 3

1

Zingt voor den HEER op nieuwe wijze,  
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,  
boodschap zijn heil van dag tot dag,  
wek bij de volken diep ontzag  
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

3

Geeft aan den HEER, alle geslachten,  
geeft aan den HERE lof en krachten.  
Gij volken, roemt zijn grote naam,  
komt in zijn heiligdom tezaam,  
looft Hem, den Heer der hemelmachten.

Groet

vg De Heer zij met u  
allen Ook met U zij de Heer

Bemoediging

vg Onze hulp is In de naam van de Heer  
allen die hemel en aarde gemaakt heeft  
vg Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
allen en niet laat varen het werk van Zijn handen

Gebed

...

...



Lied 868, vers 1 en 2

Lof zij de Heer, de almachtige....

### Gebed om ontferming

Wat ik gewild heb  
Wat ik gedaan heb  
Wat mij gedaan werd  
Wat ik misdaan heb  
Wat ongezegd bleef  
Wat onverzoend bleef  
Wat niet gekend werd  
Wat ongebruikt bleef  
Al het beschamende  
Neem het van mij.

### Genadeverkondiging

U spreekt Uw Woord  
in mijn klankloze hart  
U legt Uw vergeving  
in mijn verkrampde handen  
U spreek tot mij  
En zet mij in beweging  
Als ik val  
Laat mij dan vallen  
in uw armen  
Als ik val  
Laat mij dan liggen  
voor Uw troon

Kinderen

Lantaarntje

Zingen:

"Heer blijf bij hen,  
neem hen mee.  
Geef uw woord,  
uw licht, uw zegen".

(Bijbel Basics)

Iets uitdelen.....

Door ds Jeroen.

We gaan staan/Woorden van belijden. 4<sup>de</sup> zondag van de maand.



Zingen: Ik geloof in God de vader

Bundel: Hemelhoog 523; Evang. Liedb. 289

Ik geloof in God de Vader Die een bron van vreugde is  
louter goedheid en genade licht in onze duisternis Hij,  
de Koning van de kosmos het gesternte zingt Zijn eer  
heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus Die voor ons ter wereld kwam  
Zoon van God en Zoon des mensen goede Herder, Offerlam  
Door te lijden en te sterven groot is het geheimenis  
schenkt Hij mij het eeuwig leven dat uit God en tot God is

Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan  
en op Pasen God zij glorie uit het graf is opgestaan.  
Door het brood dit is Mijn lichaam door de wijn dit is Mijn bloed  
geeft de Vredevorst mij vrede maakt Hij alle dingen goed.

*We gaan zitten.*

## Gebed om de hulp van de Heilige Geest



Zingen: Lied 791

Alle verzen

Liefde, eenmaal uitgesproken

Liefde, eenmaal uitgesproken,  
als Uw Woord van het begin.  
Liefde wil ons overkomen,  
als geheim en zegening.

Liefde die ons hebt geschapen,  
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
alles overwinnend wapen,  
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen,  
waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven,  
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken,  
als de allerbeste wijn.  
Liefde blijft het feest gedenken,  
waarop wij Uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft,  
over ons: wil ons genezen,  
bron van Liefde, Liefde zelf.

Schriftlezing: Mattéus 6 : 9-31 (NBV21)

Gelezen door een lector

<sup>19</sup>Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. <sup>20</sup>Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. <sup>21</sup>Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

<sup>22</sup>Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. <sup>23</sup>Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

<sup>24</sup>Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. <sup>25</sup>Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? <sup>26</sup>Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? <sup>27</sup>Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? <sup>28</sup>En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. <sup>29</sup>Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. <sup>30</sup>Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? <sup>31</sup>Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – <sup>32</sup>dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. <sup>33</sup>**Zoek liever eerst het koninkrijk van God** en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. <sup>34</sup>Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.



Zingen: Opwekking 40

Zoek eerst het Koninkrijk van God

(Hemelhoog 88; Evang.Liedb. 58; Joh.de Heer 105). Karen Lafferty



Zoekt eerst het koninkrijk van God,  
en Zijn gerechtigheid.

En dit alles ontvangt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja. (2x)

2 Men kan niet leven van brood alleen,  
maar van ieder woord  
dat door de Heer' gesproken wordt.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja. (2x)

3 Bidt en u zal gegeven zijn,  
zoekt en gij zult Hem zien.  
Klopt en de deur zal voor u open gaan.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja. (2x)

Verkondiging

Orgelspel

 Zingen: Opwekking 428; Hemelhoog 298; Evang.Liedb. 203  
Genade zo oneindig groot

Genade, zo oneindig groot.  
Dat ik, die 't niet verdien  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.  
Genade die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad.

Maar ook - als ik mij tot Hem keer  
dat God mij nooit verlaat.  
Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.

## **Gebeden**

*Dankgebed, voorbeden*

stil gebed

We kijken met de beamer naar: the kingdom of god (Taizé)

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=kJjEonQQpzg>

2 . 01"

(Je ziet een koor in de kerk te Taizé)

Uitzending: Petrus in het Land

Onze Vader (parafraze, ds Jeroen van olffen, 23 juni '24)

Onze Vader die in de hemelen zijt;  
Want van u is het koninkrijk,

Uw naam worde geheiligd.  
Want van u is het koninkrijk,  
Uw koninkrijk kome.

Want van u is het koninkrijk,  
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel,  
Want van u is het koninkrijk,

zo ook op de aarde.  
Want van u is het koninkrijk,  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
Want van u is het koninkrijk,

En vergeef ons onze schulden,  
Want van u is het koninkrijk,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  
Want van u is het koninkrijk,

En leid ons niet in verzoeking,  
Want van u is het koninkrijk,  
maar verlos ons van de boze.

Want van u is het koninkrijk,  
en de kracht, en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  
Amen

Kinderen terug.

Collecte.

*We gaan staan*





Zingen: Lied 891 (Liedboek 2013)

Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij

*Het lied is gebaseerd op de bijbeltekst uit Jesaja 40:31*

Zegen

Heenzending

Amen

*Gezongen Amen 3x*