

Orde van dienst Schrift en Tafel - zondag 16 juni 2024 - PG Lekkerkerk GoJKerk - 10:00 uur

Liturgische kleur is Wit – 3e zondag na Trinitatis

Welkom en mededelingen (kaars van verbondenheid wordt aangestoken)

Lied 213: 1, 2 en 4

1 Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttoegen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2 Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

4 Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Lied 27: 1

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Gebed bij de opening van het Woord

Moment voor de kinderen - De arbeiders in de wijngaard

Zingen: "Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw Woord, uw Licht, uw Zegen"

Schriftlezing Marcus 4: 26-34

26 En Hij zei: 'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.' 30 En Hij zei: 'Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke

gelijkenis kunnen we het voorstellen? ³¹ Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. ³² Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.' ³³ Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde Hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; ³⁴ Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer Hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde Hij hun alles.

Lied 321: 1A, 2V, 3M, 4A, 5V, 6M, 7A

1 Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

4 Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.

2 Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond -
zo is het koninkrijk Gods.

5 Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de vrouw aan de bron.

3 Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.

6 Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.

7 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Verkondiging

Lied 'Ik geloof in God de Vader' (ELB 289/melodie NLB 793/913) - geloofsbelijdenis

1 Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer -
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

3 Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie -
uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is mijn lichaam -
door de wijn - dit is mijn bloed -
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

2 Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
- groot is het geheimenis -
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

4 Ik geloof ook in de Geest,
Adem van God uitgegaan.
Hij vertroost en Hij versterkt ons,
waar wij in het leven staan.
Door de Geest zijn wij verbonden
met de Heer en met elkaar.
Door zijn leiding gaan wij verder,
maakt Hij zijn beloften waar.

Voorbeden

Inzameling van de gaven

Dienst van de Tafel

Nodiging

Vredegroet

Zingen Lied 377: 1

1 Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf u gaf voor mij -
O Lam van God, ik kom.

Tafelgebed door voorganger uitgesproken

Zingen Lied 377: 2

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid -
O Lam van God, ik kom.

Vervolg tafelgebed door voorganger uitgesproken

Bidden wij gezamenlijk met de woorden die Christus ons heeft gegeven:

“Onze Vader”

Vervolg tafelgebed door voorganger uitgesproken

Zingen Lied 377: 4 en 5

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reint, vergeeft, omarmt Gij mij.
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -
O Lam van God, ik kom.

5 Zoals ik ben, in U te zijn,
en Gij in mij, in brood en wijn;
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn
O Lam van God, ik kom.

Delen van brood en wijn

Tijdens het delen van brood en wijn speelt de organist

Gebied na de maaltijd

Lied 378: 1, 2, 4 en 5

1 Sterk, Heer, de handen tot uw dienst,
die heilig brood ontvingen,
de lippen, aan uw kelk gezet,
om van uw heil te zingen:

2 de oren open voor uw woord
en doof voor vals gefluister,
de ogen spiegels van uw licht
dat doorbreekt in het duister;

Zending en Zegen

4 de voeten die, op weg naar U,
dit huis hebben betreden -
dat zij van hier met lichte tred
de weg gaan van uw vrede.

5 Sterk zo het hart dat voor U klopt
met bloed, door U gegeven -
uw lichaam dat ons lichaam voedt
met uw verheerlijkt leven.