



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

30 juni 2024 - jaargang 25 no.26

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

Grote- of Johanneskerk

Voorganger: ds. Rob Maas

Lector: Carola den Ouden

Lezingen: Handelingen 11: 19-26 en
2 Korintiërs 8: 9-15

Orgel: Richard den Ouden

Zingen: Lied 119: 3,13 || Lied 286: 1,2,3 || Lichtlied || Lied 975: 1,2,3
"Als U het huis niet bouwt" - OPW 713 - **zie blz. 2** || Lied 345: 1,2,3
Lied 422: 1,2,3 || Amen

Volgende week, 7 juli

Ichthuskerk, 10:00 uur

Voorganger: ds. W. Lagrouw
Gouda

COLLECTEN	bestemming	ten name van	IBAN-nummer
1e	kerk	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL07 RABO 0335 7028 64
2e	diaconie	Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk	NL11 RABO 0333 9284 61
3e	PKN	Kerk in Actie te Utrecht	NL89 ABNA 0457 457 457
		zie blz. 2	o.v.v. <u>Ouderen Moldavië</u>

Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als
groet van de gemeente naar
mw. E.E. (Els) Deelen-van der Heijden.

De bloemen uit het
Jan van Zwienfonds
gingen deze week naar
dhr. en mw. (Piet en Elma) Bak.



Onze zieken:

Dhr. M.C. (Renier) de Groot
is na een aantal dagen opge-
nomen te zijn in het GHZ,
terug in de Ronssehof.

Voedselbank

Het product voor de
maand juli is **hagel-
slag of chocopasta.**

Predikant: ds. Rob Maas,
tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer,
tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

4 **Website kerk:** www.pkn-lekkerkerk.nl

Pastoraal meldpunt:
mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk, tel. 06-16428095

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (juli):
Anton Littel, tel. (0180) 662872

**Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur** via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Koffie, thee
of limonade en
bijpraten in de
Ichthuskerk



AGENDA

vr 5-jul 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

Lied 'Als U het huis niet bouwt' (Opw 713)

1 Alles wat ik ben behoort U toe
en al wat ik op aarde heb,
ontving ik dankzij U.
Ik zet mijn trots en eergevoel opzij;
het dienen van mijn Heer is nu
nu het hoogste doel voor mij
Refrein

2 Zo gauw wens ik wat U een ander geeft
en zie ik niet de gaven die
U mij gegeven heeft.
Heer, blaas het vuur aan dat U eens begon;
ontsteek in mij een liefdesvuur
dat iedereen zal zien.
Refrein

Refrein:
Want als U het huis niet bouwt,
is mijn moeite tevergeefs.
Als U niet werkt door mij
blijft er niets dat waarde heeft.
Ik wil bouwen aan een huis
dat de vuurproef kan doorstaan;
iets dat blijvend is,
waarvan U zegt: Goed gedaan.

Voor de glorie van Uw Naam.
Glorie van Uw Naam!
Glorie van Uw Naam!

Collecte Kerk in Actie 30 juni 2024 WereldDiaconaat – Moldavië

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Ouderen leven dikwijls in afgelegen dorpen zonder voorzieningen. Ze hebben niemand om op terug te vallen. Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp, en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Met jouw gift in de collecte biedt Kerk in Actie zieke en kwetsbare ouderen in Moldavië thuiszorg en verpleegkundige hulp. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op de rekening vermeld op blz. 1.

Vooruitblik preek

Vandaag over eerste christenen in Antiochië en het ondersteunen van elkaar als gemeenten, via collectes, Dit seizoen is het thema Ga mee! Getuigen van geloof, hoop en liefde. Hoe maken we dat als gemeente waar en hoe doen we dat in ons persoonlijk leven? De verhalen over de eerste gemeenten in Handelingen werken sterk inspirerend. Hoe was en hoe is het mogelijk dat zoveel Joden en niet-joden het evangelie aannamen als waarheid? Zelfs wanneer dat betekende dat zij werden vervolgd en verdreven? En het belang van het elkaar als gemeenten ondersteunen, ook op afstand. In de kerkenraad zijn we bezig met een andere manier van kerk zijn. Kort samengevat in het woord pionieren. Zo zou je de eerste gemeenten ook kunnen zien, als groepen mensen die elkaar wisten te vinden, door levend vanuit het evangelie er te zijn voor mensen die buiten de gemeenschap vielen en in de christelijke gemeente een thuis vonden. Zo willen wij in Lekkerkerk kerk zijn. Steeds verkondigend, soms in Woord en soms in daad en als het kan in Woord en daad.

Tijdschrift 'Tijding'

Na de dienst krijgt u allen een tijdschrift mee. Het is zomer en dan is er (soms) meer tijd om met een tijdschrift buiten in de zon even te ontspannen. Dat kan heel goed met 'Tijding'. Een blad dat als thema 'Roeping' heeft. Zoals u misschien weet heeft de PKN behoefte aan predikanten en kerkelijk werkers, die zich geroepen weten. In dit tijdschrift leert u er een paar kennen. Mensen die in de kerk zich geroepen voelen en weten om mensen te bereiken met het evangelie. Maar ook 'gewoon' mensen die zich geroepen voelen om een taak te vervullen in de gemeente, zoals Adrie Lagendijk die sinds 2013 twee keer per zondag bij de ingang van de Grote Kerk in Alblasterdam (on)bekenden welkom heet. Hij noemt het zelf een ander 'ambt'. Denkt u zelf eens na wat u of wat jij voor de kerk kunt doen hier in Lekkerkerk. Een inspirerend tijdschrift dat qua inhoud past bij de preek van vanmorgen. Neem mee, lees en geef door.

Ds. Rob Maas