

**Voedselbank**

Het product voor de maand **juli** is **hagelslag of chocopasta.**



### Zomerse eettafel

Afgelopen woensdag was de eerste zomerse eettafel. Die was direct een succes en werd zeer gewaardeerd door de aanwezige bezoekers.

Wilt u of wil jij de komende weken (nog) een keer aanschuiven, geef je dan op bij WelZijn Krimpenerwaard, telefoon: 085-0662370 of [info@welzijnkrimpenerwaard.com](mailto:info@welzijnkrimpenerwaard.com).

Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de maandag voorafgaand aan de maaltijd.

**Predikant: ds. Rob Maas**,  
tel. 06-24820639  
e-mail [dominee@robmaas.freedom.nl](mailto:dominee@robmaas.freedom.nl)  
*bijna altijd telefonisch bereikbaar*

**Scriba: mw. Martine Sluimer**,  
tel. (0180) 660607  
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;  
e-mail [scriba@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl)

**Website kerk:** [www.pkn-lekkerkerk.nl](http://www.pkn-lekkerkerk.nl)

**Pastoraal meldpunt:**  
**mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk**, tel. 06-16428095

**Koster Grote- of Johanneskerk:**  
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603  
**Koster Ichthuskerk (juli):**  
Anton Littel, tel. (0180) 662872

**Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur** via [zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl)



Grote- of Johanneskerk

# Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  
21 juli 2024 - jaargang 25 no.29

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

## Grote- of Johanneskerk

**Voorganger:** ds. Rob Maas

**Thema:** 'Goed leiderschap'

**Lector:** Kees Mudde

**Lezingen:** Jeremia 23: 1-6 en Marcus 6: 30-44

**Orgel:** Richard den Ouden

**Zingen:** Lied 92: 1,2 || Lied 869: 1,6

**Luisteren naar:** 'Crazy people', zie vertaling op blz. 2 || **Zingen:** Lied 995: 1,2

**Zingen:** Lied 836: 1,2,3 || Lied 975: 1,3 || Lied 221: 1 || Lied 825: 1,3,5 || Amen

COLLECTEN	bestemming	ten name van	IBAN-nummer
1e	kerk	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL07 RABO 0335 7028 64
2e	diaconie	Diaconie Protestantse Gem. te Lekkerkerk	NL11 RABO 0333 9284 61
3e	kerk op het dorp	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL 07 RABO 0335 7028 64 o.v.v. <a href="#">kerk op het dorp</a>

### Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **dhr. A.H. (Ton) Langerak**.

De bloemen uit het **Jan van Zwienfonds** gingen deze week naar **mw. E. (Elly) Bons-van Herk**.



### Onze zieken:

**Mw. M.W. (Marianne) Willemsen-van der Heiden** wordt maandag geopereerd aan haar heup. Naar verwachting kan zij thuis revalideren.

**Dhr. A. den Ouden** is opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.

### Bericht van overlijden

Vrijdag 19 juli overleed in de leeftijd van 89 jaar **Neeltje (Nel) Stam-Baldé**. Zij kwam in februari 2021 samen met haar man Joris Stam vanuit Moordrecht in de Breeje Hendrick wonen. Sinds september 2022 was zij weduwe. Zij was belijvend lid van onze gemeente. Deze week zal in besloten kring de uitvaart plaatsvinden op begraafplaats IJsselhof in Gouda.



Koffie, thee of limonade en bijpraten in de Ichthuskerk.

### AGENDA

vr 26-jul 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

## Gekke mensen

Wie bouwt een boot zonder wolken in zicht  
Wie loopt naar een reus en begint een gevecht  
Wie verandert een leeuwenkuil in een kinderboerderij  
Wie kan kerk zijn in een vurige oven  
Nou, ik zal je vertellen wie

Gekke mensen die op Jezus vertrouwen  
Hem volgen waar Hij ons ook heen leidt  
Koninkrijkzoekers  
Wandel door geloof gelovigen  
Hier is de kerk  
Hier is de torenspits  
Op alle gekke mensen van God

Wie brengt een bijbel mee naar een openbare school  
Wie deelt het evangelie, zelfs als de wereld hen een dwaas noemt  
Wie is niet bang om tegen de stroom in te gaan  
Nou, annuleer me dan en noem me een van hen  
Want ik ben een van hen

Gekke mensen die op Jezus vertrouwen  
Hem volgen waar Hij ons ook heen leidt  
Koninkrijkzoekers  
Wandel door geloof gelovigen  
Hier is de kerk  
Hier is de torenspits  
Op alle Gods gekke mensen  
Ik ben een van die gekke mensen

Die de wereld als een zendingsveld ziet, gek  
Die met Jezus praat alsof hij echt is, gek  
Die gelooft in de woorden in het rood, gek  
Die zegt dat hij terugkomt, gek

Gekke mensen die op Jezus vertrouwen  
Hem volgen waar Hij ons ook heen leidt  
Koninkrijkzoekers  
Wandel door geloof gelovigen  
Hier is de kerk  
Hier is de torenspits  
Op alle gekke mensen van God  
Zijn gekke mensen  
Ik ben een van die gekke mensen

## Vakantie dominee Maas

Dominee Rob Maas is van 22 juli tot en met 18 augustus met (wandel)vakantie. U kunt in dringende gevallen een beroep doen op een van de ouderlingen, of bellen met het pastoraal meldpunt.



## Vooruitblik op de preek

Het verhaal van de 5 broden en 2 visjes is bekend. Dat lezen we vandaag. In combinatie met het gedeelte uit Jeremia over slechte herders, licht ik uit de Marcus' lezing de woorden: *34 Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder, en Hij onderwees hen langdurig.*

In deze wereld staan er iedere keer leiders op, waarvan je je kunt afvragen of de mensen en de wereld daar beter van worden. Velen voelen een onheilspellende dreiging en vragen zich af hoe de toekomst eruit gaat zien. Probleematisch wordt het wanneer veel van deze leiders een beroep doen op God. Allen zeggen zij God aan hun zijde te hebben. Ik denk dat het voorzichtigheid vraagt om de naam van God te gebruiken om eigen leiderschap te versterken, zeker wanneer dat leiderschap slecht is. Lukt het ons om de Goede Herder te volgen en ons te verweren tegen wat slecht is, onrechtvaardig en onbarmhartig? Of moet je daarvoor toch een beetje gek zijn? Vandaar het lied van de Casting Crowns. Bent u, ben jij één van die gekke mensen?

Ds. Rob Maas