

Orde van startdienst zondag 8 september 2024 - PG Lekkerkerk - GoJ-kerk 10:00 uur

Thuis kunt u een kaars klaarzetten die u aansteekt op het moment dat de kaars van verbondenheid wordt aangestoken

Thema: Als nieuw! Leven in het Licht van Gods koninkrijk

Muziek: Richard den Ouden en Interkerkelijk koor Militia Christi

Welkom en mededelingen (*kaars van verbondenheid wordt aangestoken*)

Aanvangslied 871: 1, 2, 3 en 4

1 Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

3 Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

2 Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

4 Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

Stilte

Bemoediging en groet

Bij de liturgische schikking - Thema: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De geranium staat voor uitnodiging voor ontmoeting en vriendschap.

De rode geraniums staan voor onderlinge liefde in een geloofsgemeenschap.

De gele zonnebloemen staan voor licht en kijken omhoog naar de hemel.

Inleiding - start Als Nieuw Quiz - Vraag 1, 2 en 3

Gebed

Militia Christi zingt - Heer, wijs mij Uw weg

1. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

3. Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind,
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, spreek door
uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

2. Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op weg, de weg die eeuwig is.

4. Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest
bekend -hoe ik U dienen kan en waarheen U mij
zendt. - Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Met de kinderen - Als nieuw! Wat kapot is, als nieuw maken - Vaas

Quiz vraag 4, 5 en 6

Militia Christi zingt - Thy word is a lamp unto my feet

1. Thy word is a lamp unto my feet
and a light unto my path.

When I feel afraid, think I've lost my way,
still you're there right beside me,
and nothing will I fear as long as you are near.
Please be near me to the end.

Thy word is a lamp unto my feet
and a light unto my path.

Vertaling:

1. Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Als ik me bang voel, denk dat ik de weg kwijt ben,
bent U er nog steeds naast me,
en niets zal ik vrezen als ik in de buurt ben.
Wees alstublieft tot het einde
bij me in de buurt.

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

2. Thy word is a lamp unto my feet
and a light unto my path.

I will not forget your love for me,
and yet my heart forever is wandering.
Jesus, be my guide and hold me to your side,
and I will love you to the end.

Thy word is a lamp unto my feet
and a light unto my path.

2. Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Ik zal uw liefde voor mij niet vergeten,
en toch dwaalt mijn hart voor altijd af.
Jezus, wees mijn gids
en houd me aan uw zijde,
en ik zal van u houden tot het einde.

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Lezing Matteüs 20: 1-16 (BGT)

¹ Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. ² Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. ³ Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, ⁴ zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." ⁵ En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. ⁶ Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" ⁷ "Niemand heeft ons ingehuurd," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard." ⁸ Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: "Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten." ⁹ En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. ¹⁰ En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. ¹¹ Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: ¹² "Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden." ¹³ Hij antwoordde een van hen: "Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie?" ¹⁴ Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. ¹⁵ Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?" ¹⁶ Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.'

Quiz vraag 7, 8, 9

Uitleg over het thema

Lied 834: 1, 2 en 3

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Militia Christi zingt - Standing on the Promises of God

1. Standing on the Promises of Christ my King,
Though eternal ages let His praises ring,
Glory in the highest, I will shout and sing.
Standing on the promises of God.

Refrain:

Standing, standing on the promises of God our Savior;
Standing, standing, I'm standing on the promises of God.

2. Standing on the promises that cannot fail;
When the howling storms of doubt and fear assail,
By the living Word of God I shall prevail,
Standing on the promises of God.

Refrain:

Standing, standing on the promises of God our Savior;
Standing, standing, I'm standing on the promises of God.

3. Standing on the promises I now can see
Perfect, present cleansing in the blood for me;
Standing in the liberty where Christ makes free,
Standing on the promises of God.

Refrain:

Standing, standing on the promises of God our Savior;
Standing, standing, I'm standing on the promises of God.

4. Standing on the promises of Christ the Lord,
Bound to Him eternally by love's strong cord,
Overcoming daily with the Spirit's word,
Standing on the promises of God.

Refrain:

Standing, standing on the promises of God our Savior;
Standing, standing, I'm standing on the promises of God.

5. Standing on the promises I cannot fail,
Listening every moment to the Spirit's call,
Resting in my Savior as my all in all,
Standing on the promises of God.

Refrain:

Standing, standing on the promises of God our Savior;
Standing, standing, I'm standing on the promises of God.

Vertaling:

Gedragen door de beloften van God

1. Gedragen door de beloften van Christus mijn koning,
Laten we door de eeuwen heen Hem prijzen,
Ere zij God zal ik roepen en zingen.
Gedragen door de beloften van God.

Refrein:

Gedragen door de beloften van onze Verlosser,
Houd ik mij staande
door de beloften van God.

2. Ik word gedragen door Zijn beloften
die niet zullen falen, als de huilende storm
van twijfel en angst mij overvalt,
door het levende woord van God zal ik overwinnen,
Gedragen door de beloften van God.

Refrein:

3. Gedragen door de beloften kan ik nu
de volmaakte zuiveringen door Zijn bloed zien;
voor altijd in vrijheid leven door Christus
staande op de beloften van God,
gedragen door de beloften van God.

Refrein:

4. Gedragen door de beloften van Christus,
de Heer, ben ik eeuwig aan Hem gebonden
door Zijn liefdevolle binding,
die dagelijks overwint door het Woord van de Heilige Geest,
gedragen door de beloften van God.

Refrein:

5. Ik word gedragen door Zijn beloften die niet zullen falen,
als ik luister naar de stem van de Heilige Geest die mij dagelijks roept.
Dan zal ik rusten in mijn Verlosser,
gedragen door de beloften van God.

Met de kinderen - Voordringen - Wie is er aan de beurt?

Lied 'Zoek eerste het koninkrijk van God' - Opw 40/ELB 58

1 Zoekt eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Refrein:

Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend Onze Vader

Militia Christi zingt - Vaste hoop

1. Diep was de kloof die mij van U scheidde.
Hoog was de bergtop, boven mijn kracht.
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel
en sprak Uw naam uit in de nacht.
Toen brak Uw liefde dwars door 't donker,
dreef elke schaduw uit mijn hart.
't Eind is zeker: U heeft gewonnen.
Jezus, U, mijn vaste hoop.

2. Wie kon op zoveel genade hopen?
Wie peilt Uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel,
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.
U werd gekruisigd, ik ben vergeven.
De Koning zelf noemt mij Zijn kind.
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U, mijn vaste hoop.

Halleluja!
Prijs de Heer, die mij bevrijdt!
Halleluja!
Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U, mijn vaste hoop.

3. Vroeg in de morgen werd 't bezegeld:
Uw dode lichaam werd opgewekt.
't Graf is open, de Leeuw verrezen;
Nu is de dood ook mijn eind niet meer.

Halleluja!
Prijs de Heer, die mij bevrijdt!
Halleluja!
Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U, mijn vaste hoop.
Levende Heer, mijn vaste hoop!

Quizvragen 10, 11 en 12

Inzameling van de gaven

Winnaar van de quiz?

Slotlied 793: 1 en 2

1 Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2 Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind-
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

Wegzending en zegen met gezongen Amen