

Oecumenische dienst in de Vredesweek

Vandaag vieren we gezamenlijk met de Rooms-katholieke geloofsgemeenschap Heilige Jozef de dienst aan het begin van de vredesweek. Het thema van de vredesweek dit jaar is: Samen voor Vrede. Nu! Een belangrijk thema, want wie verlangt er niet naar vrede, zeker in een tijd waarin de oorlog dichterbij is dan lang geleden. Deze week vierden we ook de start van de bevrijding van Nederland 80 jaar geleden, toen de geallieerden het zuiden introkken. Centraal staat in de prediking het Bijbelverhaal van de vier vrienden die hun zieke vriend door een gat in het dak aan de voeten van Jezus laten zakken. Om vrede vanuit Christus te kunnen ontvangen moet je soms ruimte maken en het opnemen voor de allerzwaksten. En om vrede in de wereld te bewerkstelligen zullen we met elkaar bij wijze van spreken door één deur moeten kunnen. Hoe bereiken we dat met elkaar, wanneer we liever allemaal onze eigen vrede bewaren op onze voorwaarden en er nauwelijks ruimte is voor een kritische dialoog? In de dienst gaan pastor Gerda Martens en dominee Rob Maas voor en werken Imre Rolleman en Sarah Berghuis muzikaal mee aan de dienst.

Seniorenkring 24 september

Ook dit jaar is er weer iedere vierde dinsdag in de maand een seniorenkring. Van 10 tot half 12 in de Ichthuskerk. Opgeven mag, maar hoeft niet. De eerste keer is op dinsdag 24 september. Dominee Rob Maas heet u van harte welkom.

Gebedskring

Maandelijks willen we met elkaar bidden voor de gemeente, de wereld, de samenleving en voor elkaar. Dat klinkt misschien voor sommige wat eng, maar dat is het niet. Ook meebidden zonder zelf het woord te nemen, versterkt het gebed. Geïnteresseerd? Laat het dominee Rob Maas weten. We starten in september.

Maandelijks eettafel

Jennie en Evert Simons zijn bereid om maandelijks op de derde woensdag van de maand vanaf 16 oktober een maaltijd te verzorgen. We twijfelen nog of we dat om half zes 's avonds doen of om half één 's middags. Het kan natuurlijk alleen als er voldoende vrijwilligers zijn (4 personen) die willen helpen met voorbereiden en tafel dekken, afwassen, uitserveren en opruimen. Geïnteresseerd? Geef het door aan dominee Rob Maas of aan Jennie Simons.

Predikant: ds. Rob Maas,
tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer,
tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Pastoraal meldpunt:
mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk, tel. 06-16428095

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (september):
Teus Verkuil, tel. (0180) 663287

**Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur** via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
15 september 2024 - jaargang 25 no.36

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

Ichthuskerk, Oecumenische dienst

Voorgangers: pastor Gerda Martens en ds. Rob Maas

Thema: *Samen voor vrede! Nu.*

Lector: Anton Tijssen

Lezingen: Jesaja 50: 4-9 en Lucas 5: 17-26 (NBV 21)

Orgel: Guus Gorlitz

Muziek: Imre Rolleman en Sarah Berghuis

Zingen: GvL 570 (Lied 221) : 1.3 || GvL 563 (Lied 652): 1,2,3,4

muzikaal intermezzo - Duet nr. 14, opus 55 - Ernesto Kohler

Lichtlied || Lied 339a

muzikaal intermezzo - fantasie van Telemann - fluit

muzikaal intermezzo - Peace (Bethel Music) - gitaar - zang, zie vertaling blz. 2

muzikaal intermezzo - Vocalise - Sergei Rachmaninov - fluit - piano - zang

Slotlied - GvL 553 (melodie Lied 1010)

Volgende week, 22 sept.

Grote- of Johanneskerk

Sunday Hour dienst

spreker: Marc de Gooijer

band: All to You

COLLECTEN	bestemming	ten name van	IBAN-nummer
1e	kerk	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL07 RABO 0335 7028 64
2e	diaconie	Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk	NL11 RABO 0333 9284 61
3e	PKN	Kerk in Actie, Werelddiaconaat	NL89 ABNA 0457 457 457
	zie blz. 3	o.v.v. Collecte Werelddiaconaat, september	

Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **mw. C.W. Oudenes-Hak.**

De bloemen uit het **Jan van Zwienfonds** gingen deze week naar **fam. van den Hengel-Hendriksen.**



Koffie, thee of limonade en bijpraten in de Ontmoetingsruimte.

Onze zieken

Dhr. H.D.P. (Hans) Soutendijk moest vanwege bloedarmoede worden opgenomen in het ziekenhuis, maar kan als het goed is na onderzoek weer snel naar huis.

Mevr. P. (Petra) Soutendijk-de Lange wordt dinsdag geholpen aan haar knie, die al lange tijd voor beperkingen zorgt en een lang herstel vraagt. Ook zal zij hierna weer thuis moeten revalideren.

AGENDA

vr 20-sep 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

Vertaling van Peace

Als mijn geest als een slagveld voelt
En mijn hart door angst wordt overmand
En hoop lijkt op een schip dat verloren is op zee

Mijn vijanden zijn overal
En ik word verleid te rennen en me te verstoppen
Uw zachte gefluister strekt zich naar mij uit

Vrede houdt mij vast, als ik gebroken ben
Heerlijke vrede die alle begrip te boven gaat
Als de hele wijde wereld instort
Val ik op mijn knieën
En adem uw vrede in

Vurige pijlen fluiten
De verschrikking van de nacht zet in
Maar ik kan uw engelen overal om me heen voelen

Ik rust onder de beschutting van uw machtige vleugels
Uw beloften zijn waar mijn hoop wordt gevonden
Al mijn hoop is...

Vrede houdt mij vast als ik gebroken ben
Heerlijke vrede die alle begrip te boven gaat
Als de hele wijde wereld instort
Val ik op mijn knieën
En adem uw vrede in

Ik herinner me wie U bent
U bent de God die nooit ver weg is
Dus zal ik niet bang zijn
God, U houdt mij altijd veilig in uw armen

Ik herinner me wie U bent
U bent de God die nooit ver weg is
Dus zal ik niet bang zijn
God, U houdt mij altijd veilig in uw armen

U geeft mij vrede die mij vasthoudt als ik gebroken ben
Heerlijke vrede die alle begrip te boven gaat
Als de hele wijde wereld instort
Val ik op mijn knieën
En adem in

Ik adem U in, ik adem U in
2 Haal diep adem en wees stil en weet dat U alleen God bent

Start zondagsschool

Vanaf vandaag (zondag 15 september) kunnen de kinderen elke zondagmiddag weer luisteren (en soms ook kijken) naar een mooi Bijbelverhaal en mogen zij meezingen met (nieuwe) eigentijdse bijbelliedjes.

Ook wordt er voldoende tijd ingeruimd voor een knutselwerkje, een kleurplaat of een puzzel.

Het zondagsschooluurtje is van twee uur tot drie uur in de Ichthuskerk en alle kinderen van vier tot twaalf jaar worden van harte uitgenodigd om ook mee te doen!

Voedselbank

Het product voor de maand **september** is **thee**.

Samen voor schoon!

Vrijdag 20 September 2024: **World Cleanup Day**

Verzamelpunt: Ichthuskerk, Kerkweg 34 te Lekkerkerk, Tijd: 9:45 – 12:00 uur

We beginnen met koffie, thee of limonade.

Daarna gaan we in kleine groepjes op pad om zwerfafval op te ruimen.

Zo maken we met elkaar de wereld een stukje mooier.

Wilt u zelf handschoenen en/of een afvalgrijper meenemen?



Er zijn ook grijpers te leen.

Leuk als je meedoet!

Aanmelden is niet nodig.

Namens de diaconie, Wout Klerk



Iedereen is van harte uitgenodigd voor de **Sunday Hour dienst** op zondag 22 september a.s. om 10:00 uur in de Grote- of Johanneskerk.

Het thema is: *“Een kerkdienst om nooit te vergeten”*

Marc de Gooijer is de spreker en de band “All to you” uit Krimpen aan de Lek zorgt voor de muziek.

Leuk als je er bij bent!

Bij de derde collecte

Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Colombia)

SEKSUEEL MISBRUIK VAN JONGEREN STOPPEN

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico. Misbruik begint vaak via online contacten of toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische hulp bieden. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw misbruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting via scholen.

Meer lezen: kerkinactie.nl/stopmisbruik