



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 6 oktober 2024 - jaargang 25 no. 39
uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Ichthuskerk

De kaars van verbondenheid wordt aangestoken.

Voorganger: ds. Rob Maas

Thema: Gods trouw duurt eeuwig

Organist: Jan den Ouden

Lector: Jorien Slingerland

Lezingen: Maleachi 2: 10-16 en Marcus 10: 1-16

Zingen: Lied 8: 1,4 II Lied 105: 1,3,18 || Lied: Heer blijf bij hen, neem hen mee || Lied 121: 1,4 II Lied 512: 1,2,3,6,7 (1A,2V,3A,6M,7A) || Lied 973: 1,2,3,4 II Lied 538: 1,3,4 || Amen

Collecten:

1e collecte voor de Kerk NL07 RABO 0335 7028 64

2e collecte voor de Diaconie NL11 RABO 0333 8284 61

3e collecte voor Kerk in actie NL89 ABNA 0457 457 457

o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan naar dhr. C.A. en mw. E.A.M. (Kees en Betty) de Jong-van der Waal.

De bloemen van het Jan van Zwienfonds zijn deze week gebracht bij dhr. T.C. (Teun) Littel.

Onze zieken

Dhr. T.C. (Teun) Littel, is afgelopen maandag weer thuisgekomen.

Mw. A.P. (Agaath) van Dijk-Reedijk, is na haar spoedoperatie vorige week vrijdag goed herstellend en gisteren weer thuisgekomen.

Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk:

De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek:

- Mw. P.F. Broere-van Sprang

Slothoven, Poorthuisstraat 23, 2861DV Bergambacht:

- Mw. G. Borsje-Stout en dhr. P. Borsje

(afd. Kasteelslot, 1^e etage kamer 39A)

- Mw. C.J. Brand-van Erk (afd. Kasteelslot 1^e etage kamer 43)

Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104,

Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht:

- Mw. A.C. van Dam-van der Graaf

De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel

- Mw. G.M. van der Laan-Verwaal (afd. De Kraalsteen, k 210)

De Haneprij, Fluwelensingel 110, 2806 CH Gouda:

- Mw. M. Brusse-van Herk

- Mw. J. Burger-van Dam

Denken we ook aan:

-Sanne de Heer, Landgoed Hooge Burgh, afd. Weideweg 11, Spoorlaan 192470 AA Zwammerdam

-René de Jong, Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht

-Gerard Jan van Vliet, G.J. van Heuven

Goedhartweg 2, 2871 AZ Schoonhoven

Volgende week, 13/10, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk,

Voorganger: ds. R.J. Wilschut, Hoogvliet

Kerk in Actie collecte 6 okt. 2024 – Werelddiaconaat (Israël, Israël zondag)

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving.

Kerk in Actie steunt via het programma werelddiaconaat het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten organiseert op middelbare scholen en universiteiten.

Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan met elkaar in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Met je gift in de collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat steun je onder andere jongeren in Israël die bouwen aan een cultuur van vrede. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte Israëlzondag. Van harte aanbevolen!

Voedselbank

In september zijn 71 pakjes thee en één pot pastasaus ingeleverd voor de Voedselbank. Hartelijk bedankt hiervoor.

Het product van de maand oktober is een pak crackers.

Koffie drinken na de dienst



Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)

Vr 11-okt 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Pastoraal meldpunt: mw. M.(Ria) de Weerd-Klerk, tel. 06-16428095

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941 EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (augustus):
Henk Klerk, tel. 0180 663384
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting: Zie Ontmoeting
onder de opsomming van de kerkdiensten.
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Gebedskring

Afgelopen donderdag 3 oktober zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen. De vraag die ik krijg: wat is nu eigenlijk een gebedskring? Het antwoord is eenvoudig, een groepje mensen dat samenkomt om te bidden. We lezen een Bijbeltekst, zingen een lied of liederen, stellen vast waarvoor we willen bidden en gaan dan in gebed. De volgende keer is donderdag 7 november van 19:30 tot 20:30 uur in de Ichthuskerk. Geïnteresseerd? Laat het dominee Rob Maas weten.

75 jaar Israëlzondag

In 1949 stelde de Hervormde synode vast dat het goed zou zijn ieder jaar in een dienst aandacht te besteden aan de band die de christelijke kerk heeft met het jodendom. We leven namelijk beiden vanuit het Oude Testament en verwachten een toekomst die voor alle volken op aarde is weggelegd. Ook in deze tijden is het toenemend antisemitisme een extra reden om aandacht te geven aan onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Hoe kunnen we dat zien? Joden en christenen drinken uit dezelfde Bron. Die Bron vloeit over naar de gehele mensheid. Vanuit het hart van Tora, Profeten en Evangelie worden kernvragen gesteld. Hoe leef je? Ben je hoeder van je medemens? Waar ben je, mens? Vanuit Gods compassie worden Joden en christenen, samen met alle mensen van goede wil, geroepen om compassievol met alle levende schepselen om te gaan. De Tora en de Profeten en het Evangelie wijzen daarbij de weg.

Hoewel deze onopgeefbare verbondenheid van geestelijke en theologische aard is, kunnen we natuurlijk niet de ogen sluiten voor de humanitaire crisis die nu in Israël, Gaza, de Westbank en Libanon is ontstaan door de tweefrontenoorlog. Deze crisis is menselijk gezien vreselijk voor iedereen die daar slachtoffer van is geworden en wordt.

Vooruitblik op de preek

Vandaag twee gedeeltes die over trouw en ontrouw gaan, waarbij het beëindigen van een huwelijkse relatie duidelijk wordt benoemd als een in de ogen van God onbedoelde praktijk. Natuurlijk zijn die teksten niet bedoeld om die praktijk af te keuren of mensen die in een scheidingssituatie verkeren of gescheiden zijn het gevoel of idee mee te geven dat zij fout zijn of er niet meer bij zouden mogen horen. Zelf heb ik uit verhalen van mensen die verbonden zijn aan een kerkelijke gemeente begrepen dat de kerk niet altijd even goed omgaat met gemeenteleden die gescheiden zijn of bezig zijn met een scheidingsprocedure. Laten we wat dat betreft begripvol en met compassie elkaar blijven benaderen.

In de diepere betekenis van de verhalen die wij vandaag lezen, gaat het over de trouweloosheid van de mens tegenover God en de eeuwige trouw die God ons belooft. En wat kun je doen wanneer je niet trouw bent aan jezelf?



ZATERDAG, 12 OKTOBER OM 20:00

GAME NIGHT PARTY

Om 20:00 ligt het jeugdhonk vol met verschillende spellen. Kom gezellig met je gezin, vrienden of kom alleen en daag een ander uit voor een spel naar keuzen. Je mag ook je eigen spellen mee nemen!

In het jeugdhonk staat er drinken koud en er is een snackje. Hiervoor is er een footpot en QR-code.

Zien we jullie daar?

Het is voor alle leeftijden! Kinderen en ouderen zijn ook welkom.

Open Eettafel

iedere 3e woensdag van de maand

Zin om met andere mensen te eten
& een praatje te maken?
Iedere 3e woensdag van de maand bent u welkom
bij de Open Eettafel in de Ichthuskerk,
Kerkweg 34 in Lekkerkerk.

Aanvang: 12.30 uur
Kosten : 5 euro p.p.
Aanmelden bij Jennie & Evert:
jennie.simons@outlook.com
of tel: 06-48 09 48 09

16 oktober
20 november
26 december
15 januari
19 februari
19 maart
16 april
21 mei
18 juni

