

## Orde van Dienst zondag 1 december 2024 – PG Lekkerkerk - Ichthuskerk 10:00 uur

**Welkom** (*kaars van verbondenheid wordt aangestoken*)

**Een van de kinderen steekt de adventskaars van die week aan en leest een gedicht**

### **Openingslied: Psalm 25: 1 en 4**

1 Heer, ik hef mijn hart en handen  
op tot U, beslecht mijn zaak.  
Weer van mij de smaad en schande  
van mijns vijands leedvermaak.  
Ja, zij worden zeer beschaamd  
die de goede trouw verachten,  
maar wie uw gebod beaamt,  
mag gelovig U verwachten.

4 God is goed, Hij is waarachtig  
en gaat zijn getrouwen voor,  
brengt, aan zijn verbond gedachtig,  
zondaars in het rechte spoor.  
Hij zal leiden 't zacht gemoed  
in het effen recht des Heren:  
wie Hem nederig valt te voet,  
zal van Hem zijn wegen leren.

### **Stil gebed**

#### **Bemoediging en groet**

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer.

**a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

**a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen.**

v.: Genade voor u en vrede,  
van God, onze Vader  
en van onze Heer Jezus Christus,  
in de gemeenschap van de Heilige Geest.

**a.: Amen**

### **Woorden bij de liturgische schikking**

#### **Inleiding op de dienst**

#### **Kyriëgebed**

#### **Zingen Glorialied 871: 1, 3 en 4**

1 Jezus zal heersen waar de zon  
gaat om de grote aarde om,  
de maan zijn lichte banen trekt,  
zover het verste land zich strekt.

3 Zijn rijk is volle zaligheid,  
wie was gevangen wordt bevrijd,  
wie moe was komt tot rust voorgoed,  
wie arm was leeft in overvloed.

4 Laat loven al wat adem heeft  
de koning die ons alles geeft.  
O aarde om dit nieuw begin  
stem met het lied der engelen in.

### **Gebed voor de opening van het Woord**

**Adventsproject met de kinderen - Naomi en Ruth gaan naar Bethlehem**

**Zingen: Heer blijf bij hen .....**

### **Lezing: Zacharia 14: 4 – 9**

4 Die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. 5 Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens dat zich zal uitstrekken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met alle hemelingen. 6 Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. 7 Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. 8 Als die dag aanbreekt, zal er in Jeruzalem helder water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. 9 En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.

### **Zingen Lied 447: 1**

1 Het zal zijn in het laatste der tijden  
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,  
dat de wegen er heen zullen leiden  
en de volken der aarde op weg zullen gaan  
om de rechten des Heren te leren,  
zich tot God en elkaar te bekeren.

### **Lezing Lucas 21: 25 – 31**

25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij! 29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: 'Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.

### **Zingen Lied 462: 1, 2, 5 en 6**

1 Zal er ooit een dag van vrede,  
zal er ooit bevrijding zijn  
voor wie worden doodgezwegen  
levenslang gebroken zijn?

2 Zal er ooit een blijvend heden  
vol van goede vrede zijn  
waar geen pijn meer wordt geleden:  
en het leven nieuw zal zijn?

5 Zoals bomen mensen tonen  
dat er kracht tot groeien is  
zal de zoon der mensen komen  
die de boom des levens is.

6 Zoals sterren mensen melden  
dat geen nacht te donker is  
zal een kind ons komen redden  
dat het licht der wereld is.

### **Verkondiging**

#### **Zingen Lied 452: 1 en 2**

1 Als tussen licht en donker  
de tijd zijn stroom versnelt,  
zijn wij in U verzonken,  
ons hart raakt niet ontsteld:  
Gij leeft en houdt de wacht,  
wij hebben niets te vrezen,  
de slaap zal ons genezen.  
Gij waakt de ganse nacht!

2 Die lange nacht, die winter  
doorstaan wij met geduld;  
wij leven ongehinderd,  
de dagen zijn vervuld,  
Gij hebt het woord volbracht,  
dat feilloos staat geschreven  
en keert niet ijdel weder.  
Uw licht komt na de nacht!

## **Dankzegging en voorbeden met na een moment van stil gebed gezamenlijk Onze Vader**

### **Inzameling van de gaven**

#### **Slotlied 441: 1, 7 en 10**

1 Hoe zal ik U ontvangen,  
wat wordt mijn eerste groet,  
U, ieders hartsverlangen,  
vervul ook mij met gloed.  
O Jezus licht der wereld,  
verlicht mij dat ik weet,  
waarmee ik u moet eren,  
u waardig welkom heet.

7 Waarom u zorgen maken  
met vragen, dag en nacht,  
hoe u Hem zult ontvangen  
met uw gebrek aan kracht?  
Hij komt, Hij komt met liefde,  
wil zo graag bij u zijn!  
Want Hij weet van uw grieven,  
en Hij stilt al uw pijn.

10 Hij zal de wereld richten,  
berecht wie Hem bevocht.  
Genadig zal Hij lichten  
voor wie Hem heeft gezocht.  
Kom haastig, licht der wereld,  
en leid ons allemaal  
uw grote vreugde binnen,  
uw feest, uw liefdesmaal.

**Wegzending en zegen**  
met gezongen Amen