

Liturgie Gedachtenisviering

Nooit ver bij ons vandaan



zondag 24 november 2024

Grote- of Johanneskerk te Lekkerkerk

Welkom en mededelingen (*kaars van verbondenheid wordt aangestoken*)

Woorden bij de symbolische bloemschikking

Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 3

1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

3 Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Aanvangswoord

Kyriëgebed.

Zingen 'Stil mijn ziel wees stil' (Opw 717)

1 Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
Refrein:
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

2 Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding
Refrein:
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

3 Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

Refrein: (2x):
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
Ik rust in U alleen.

Moment met de kinderen

Zingen 'Heer blijf bij hen.'

Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen.

Gebed voor de opening van de Bijbel

Eerste lezing Psalm 91: 1-5 en 9-16

¹ Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, ² zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.' ³ Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, ⁴ Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser. ⁵ De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

⁹ U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, ¹⁰ zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. ¹¹ Zijn engelen geeft Hij opdracht over je te waken waar je ook gaat.

¹² Op hun handen zullen zij je dragen, je zult je voet niet stoten aan een steen.

¹³ Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.

¹⁴ 'Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

¹⁵ Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en met roem overladen, ¹⁶ hem overvloed van dagen geven. Ik zal zijn redding zijn.'

Zingen Lied 905: 1, 2 en 4

1 Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

2 Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.

4 Zing maar en bid en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.

Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Tweede lezing Psalm 121

¹ Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? ² Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. ³ Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter. ⁴ Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de wachter van Israël. ⁵ De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: ⁶ overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. ⁷ De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven, ⁸ de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Zingen 'Nog voordat je bestond' (Kom tot de Vader/Opw 599)

1 Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt..

2 En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Refrein:

Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar,
wanneer jij komt.

3 En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Refrein 2X

4 De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
(2x)

Verkondiging: 'Nooit ver bij ons vandaan'

Luisteren naar 'Nooit ver bij jou vandaan' © Tekst en muziek: Matthijn Buwalda

Nu weet je hoe het voelt
Als alle touwtjes plotseling uit je handen zijn
De klap die jij nooit aan zag komen
En nu staat er niets meer overeind

Je weet altijd te laat wanneer het lijden komt
't Is lastig vechten want je ligt als eerste op de grond

Refrein:

*Maar midden in de storm roep ik je naam
Ik laat je niet verloren gaan
Ik weet het donker is soms zo dichtbij
Dat je twijfelt of je ogen wel open zijn
Maar 'k ben nooit ver bij jou vandaan*

Nu weet je wat het met je doet
Als waar je bang voor was opeens gebeurt
Het leven dat vanuit het niets je vastgrijpt
En je naar de diepte sleurt
Je weet altijd te laat wanneer het lijden komt
't Is lastig vechten want je ligt als eerste op de grond

Refrein:

Hoe de weg ook loopt \
Ik hoor sowieso 4x
Ik hoor sowieso bij jou /

Refrein:

Ik ben nooit ver bij jou vandaan
En ik roep je naam

kinderen komen terug

SAMEN HERINNEREN SAMEN OP WEG

Gedachtenis van de overledenen:

Noemen van namen en aansteken gedachtenislichtjes

*“Wij roepen in herinnering hen die ons dit kerkelijk jaar zijn ontvallen;
gemeenteleden, geliefden, vrienden en allen die zich een plaats hebben
verworven in ons hart.”*

19 jan	<i>Wilhelmina Jannetje Goverse-Poppe</i>	83 jaar
19 jan	<i>Marianca den Hartog-van Straalen</i>	48 jaar
1 feb	<i>Johannes Polderman de Jong</i>	79 jaar
4 apr	<i>Neeltje Cornelia de Groot-de Jong</i>	93 jaar
14 apr	<i>Adrianus de Vries</i>	88 jaar
16 apr	<i>Riena Broere-Slingerland</i>	79 jaar
13 mei	<i>Dorientje Bakker-Schippers</i>	72 jaar
20 mei	<i>Petronella Burger-Stijnen</i>	73 jaar
13 juni	<i>Maria Adriana Magteltje Alida van Hoorn-Kapteijn</i>	79 jaar
17 juni	<i>Adriana Graafland-Molenaar</i>	96 jaar
2 juli	<i>Jan Marinus Verhoog</i>	77 jaar
9 juli	<i>Pieter de Knegt</i>	78 jaar
19 juli	<i>Neeltje Stam-Baldé</i>	89 jaar
4 aug	<i>Dirk Fop den Oudsten</i>	80 jaar
5 aug	<i>Leendert Marinus Broere</i>	90 jaar
11 aug	<i>Cor de Pater</i>	77 jaar
29 aug	<i>Hendrik Arjen Elties</i>	86 jaar
12 sep	<i>Goverdina Jacoba Klerk-Slob</i>	88 jaar
30 sep	<i>Bertus Gelderblom</i>	80 jaar
18 okt	<i>Magdalena Brussé-van Herk</i>	92 jaar
22 okt	<i>Ellie Bons-van Herk</i>	87 jaar

Voor allen die gestorven zijn en hier niet bij hun naam worden genoemd, steken we een lichtje aan. Met het aansteken van het licht, zetten wij hen in het licht, omdat wij hen nooit zullen vergeten.

Mensen kunnen naar voren komen en zelf een lichtje aansteken

“Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in Uw genade, gekend bij U en bij ons.”

we gaan staan

Gedicht: 'Als de donkere nacht'

*Als de donkere nacht
van het verdriet om het verlies
je overvalt
als een overval*

*als je in je levensboot
alleen verder moet
berooft van wie
jouw liefste
en warmste licht,
dan word je zoeker
naar licht en troost,
tastend als een blinde,
berooft van licht.*

*Als je liefste licht sterft,
sterf je mee
en word je ondergedompeld
in het donkerste water
van het verdriet.*

*Als die dingen gebeuren,
ontsteek dan een licht,
omdat ons beloofd is,
dat de nacht zal overgaan
in troostend ochtendlicht.*

Declercq Jens

Stilte

we gaan zitten

Zingen 'Veel verder dan wij kunnen zeggen' (Kleijer, Reinier / mel. 65)

1 Veel verder dan wij kunnen zeggen,
reikt liefdevol Gods hand.
Meer dan door ons valt uit te leggen,
– tot aan de overkant;
de overzijde van het leven,
de laatste grens voorbij.
Omdat Hij ons nooit op zal geven,
niet in der eeuwigheid.

2 Veel meer dan wij kunnen vermoeden,
is God met ons begaan.
Hij wil ons dragen en behoeden,
ook na ons aards bestaan.
Hij heeft de namen van ons mensen
geschreven in Zijn hand
Zijn liefde laat zich niet begrenzen,
Hij doet Zijn Woord gestand

3 Veel verder dan wij kunnen denken
gaat Gods bewogenheid.
Niets is in staat dat in te perken,
– geen ruimte en geen tijd.
Zijn liefde heeft Hij ons gezworen
in leven en in dood.
Geen enkel mens gaat ooit verloren
aan wie Hij adem bood.

Gebeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Zingen 'Toekomst vol van hoop' (Sela)

1 In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

2 Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

3 U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
Refrein:

4 U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Refrein:

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied: 793: 1 en 2

1 Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

3 Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen
liefde heeft de eeuwigheid.

Wegzending en Zegen

Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten, onder het genot van koffie, thee of limonade en iets lekkers in de Ichthuskerk