

Gebedskring en gebedspunten

De volgende gebedskring is op donderdag 5 december van 19:30 tot 20:30 uur in de Ichthuskerk. Wij bidden graag voor wat er in de wereld en in mensenlevens speelt. Mocht u of mocht je voor iets of jezelf laten bidden geef dat dan door aan ds. Rob Maas. Alles in het vertrouwen dat het binnen de gebedskring blijft. Meedoen kan natuurlijk ook.

Vooruitblik op de preek

Liefhebben dat is het centrale thema van de preek. Paul de Leeuw zong er over: "Ik heb je lief, wat moet ik zonder jou. 't Zijn vier hele kleine woordjes en al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief. Mijn hele leven lang." Het zouden woorden van God kunnen zijn, die sommige van ons misschien ook doen denken aan de verkeerd uitgelegde Vreze des Heeren, alsof we bang moesten zijn voor God. Het is eerder een risico om overspoeld te worden door Gods liefde, dat je als mens loopt wanneer je God liefhebt en je naaste als jezelf. Maar hoe moet dat, vragen mensen aan mij. Hoe heb je God lief en je naaste? De Amerikaanse schrijver James Baldwin zei ooit: "Liefde is nooit een populaire beweging geweest. En niemand heeft ooit echt vrij willen zijn. De wereld wordt bijeengehouden, echt bijeengehouden, door de liefde en de passie van een paar mensen." Hij geeft als advies om wanneer je op straat loopt goed te kijken naar de mensen, waarvan je vindt dat zij het slechte vertegenwoordigen en je dan te realiseren dat jij die persoon ook zou kunnen zijn, maar te besluiten dat je het niet bent. Kies voor de liefde. Heb lief. Wees een van die paar mensen.
Ds. Rob Maas

Oecumenische thema-avond 19 november

Wist u dat de kerk van alles vindt van maatschappelijke kwesties? Wilt u weten wat en waarom, kom dan op 19 november naar het RK Ontmoetingscentrum, Emmastraat 26. Dan zal pastor Flohr, op uitnodiging van de Interkerkelijke Werkgroep (IKW), hierover van alles vertellen. Komt u / komen jullie ook? De avond begint om 20.00 uur.

Adventskalender 2024.

Evenals vorig jaar wordt in de komende weken de adventskalender op ieder adres in onze gemeente bezorgd. Deze kalender wordt u aangeboden door de diaconie. Ook ds. Rob Maas zal gebruik maken van deze kalender in zijn adventsberichten.

Voedselbank

Het product van de maand november is **houdbare melk**.



Predikant: ds. Rob Maas,
tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer,
tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Pastoraal meldpunt:
mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk, tel. 06-16428095

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (november):
Marijke Versluis, (0180) 663723

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
10 november 2024 - jaargang 25 no.44

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

Grote- of Johanneskerk, Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Rob Maas

Lector: Anton Littel

Lezingen: Leviticus 19: 1,2 en 9-18
Marcus 22: 28-34

Orgel: Mariet Verkuil

Zingen: Lied 18:1 || Lied 871: 1,2,4 || Lichtlied

Luisteren: Lied 861: 1,2,3 - 'Als er vergeving is'

Zingen: Lied 838: 1 || Lied 51b - zie *rechtsonder* || Lied 342 - Geloofsbelijdenis
Lied 405: 4 || Lied 381: 1,2,5 || Lied 791: 1,4,5,6 || Amen

Volgende week, 17 november

Grote- of Johanneskerk

voorganger:

ds. A. Admiraal, Kamerik

COLLECTEN	bestemming	ten name van	IBAN-nummer
1e	kerk	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL65 RABO 0373 7243 65
2e	diaconie	Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk	NL11 RABO 0333 9284 61
3e	adoptiekinderen	Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk	NL11 RABO 0333 9284 61
			o.v.v. adoptiekinderen

Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **Ria en Klaas van den Heuvel**.

De bloemen uit het **Jan van Zwienenfonds**

gingen deze week naar **mw. en dhr. Verpoorten**.

Onze zieken:

Voor zover bij ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

Vertaling Lied 51b

Schep mij een nieuw hart, o God!
En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. } 2 maal
Verwerp mij niet van uw aangezicht,
en neem Uw Heilige Geest niet van mij.
Geef mij weder de vreugde Uws heils;
En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest.



Koffie, thee of **limonade** en bijpraten in de Ichthuskerk

AGENDA

vr 15-nov 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje