

**Kerstgedicht 2016 – Huub Oosterhuis  
(24 december 2016, Trouw)**

Verschrikkelijk is de wereld.  
Geen Jezus zal Aleppo redden  
en zijn god  
zwijgt zo diep in alle talen  
dat het voelt alsof hij niet bestaat,  
nooit heeft bestaan, niet kan, niet wil -  
  
wat is er met mijn brein  
dat ik hem steeds weer denk?  
Er zal nooit, nergens  
een begin van redding zijn  
als niet ten minste één mens zegt  
'hier ben ik'  
en ziende om zich heen  
zoekt of er nóg een is, nog twee of drie  
met vonken licht 'hier ben ik'  
in hun ogen.

In diepe nacht - geen ster te zien  
geen engelenzang te horen -  
zullen zij gaan  
om wat misschien nog kan,  
te hopen valt, te redden is  
één vluchtkind kantje boord  
voorgoed geboren.

Kerstmis is twee- of driemaal  
niet te tellen naamloos velen  
die 'hier ben ik' zijn  
en doen wat moet gedaan.

**Predikant: ds. Rob Maas,**  
tel. 06-24820639  
e-mail [dominee@robmaas.freedom.nl](mailto:dominee@robmaas.freedom.nl)  
*bijna altijd telefonisch bereikbaar*

**Scriba: mw. Martine Sluimer,**  
tel. (0180) 660607  
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;  
e-mail [scriba@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl)

**Website kerk:** [www.pkn-lekkerkerk.nl](http://www.pkn-lekkerkerk.nl)

**Pastoraal meldpunt:**  
**mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk,** tel. 06-16428095

**Koster Grote- of Johanneskerk:**  
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603  
**Koster Ichthuskerk (december):**  
Jan den Ouden, (0180) 662459

**Inleveren kopij zondagsbrief:** tot **vrijdagavond**  
**18:00 uur** via [zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl)



Grote- of Johanneskerk

# Kerstnachtbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  
24 december 2024 - jaargang 25 no.51

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

## Kerstnachtdienst

**24 december, 22:00 uur, Ichthuskerk**

**Voorganger:** ds. Rob Maas

**Lector:** Harmen Lebbink

**Lezingen:** Jesaja 8: 23b - 9: 6 || Micha 5: 1-4a

Jesaja 11: 1-10 || Lucas 2: 1-20

Titus 2: 11-14

**Orgel:** Mariet Verkuil

**Zingen:** 't Was nacht in Beth'lems drevén - JdH 438: 1,2,4,5

Lied 486: 1,4 || Lied 483: 1,2,3 || Lied 473: 1,2,3 || Lied 476: 1,2,3,4

Lied 503: 1,2,3,4 || Lied 481: 1,2,3 || Ere zij God (JdH 48)

**Morgen, 25 december**  
**1e Kerstdag, 10:00 uur**  
**Grote- of Johanneskerk**  
voorganger: ds. Rob Maas

## Thema: Jezus is geboren!



**COLLECTEN**

	bestemming	ten name van	IBAN-nummer
<b>1e</b>	kerk	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL65 RABO 0373 7243 65
<b>2e</b>	diaconie	Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk	NL11 RABO 0333 8284 61
<b>3e</b>	verwarming	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL65 RABO 0373 7243 65
			o.v.v. <a href="#">verwarmingkosten</a>



## Vooruitblik op de Kerstpreek

In de kerstnachtdienst, heb ik de toon gezet voor de preek op Kerstmorgen. Ook in de dienst van derde Advent blikte ik vooruit door in te zetten op het waarom van Kerst. Waarom werd Jezus Christus geboren? Die vraag wil weleens uit het zicht verdwijnen, omdat Kerst bijna als vanzelf lijkt te vragen om thema's, die met de jaren kunnen wisselen en waar ik zelf ook aan meedoe. En toch dacht ik, zelfs met een thema als 'Licht', dat zeer zeker in de liederen voluit aandacht krijgt, is het risico dat onderbelicht blijft wat de betekenis is van Kerst, namelijk dat het de dag is waarop we gedenken dat Christus onze Redder en Verlosser werd geboren. De dag om na een periode van advent, waarin we bij ons zelf te rade zijn gegaan, een nieuwe start te maken met Jezus die in de wereld kwam als de oorsprong van het begin van de schepping. Het allerbelangrijkste waar alles om draait. Zodat ook wij we een nieuw begin kunnen maken om christenen te worden die zich aan hun principes houden. Principes zoals leven vanuit en met compassie, waarheid en liefde. Als basis van ons leven en zichtbaar in onze levensstijl. Dat is het krachtige licht van Christus dat wij mogen verspreiden.



**Predikant: ds. Rob Maas,**  
tel. 06-24820639  
e-mail [dominee@robmaas.freedom.nl](mailto:dominee@robmaas.freedom.nl)  
*bijna altijd telefonisch bereikbaar*

**Scriba: mw. Martine Sluimer,**  
tel. (0180) 660607  
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;  
e-mail [scriba@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl)

**Website kerk:** [www.pkn-lekkerkerk.nl](http://www.pkn-lekkerkerk.nl)

**Pastoraal meldpunt:**  
**mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk,** tel. 06-16428095

**Koster Grote- of Johanneskerk:**  
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603  
**Koster Ichthuskerk (december):**  
Jan den Ouden, (0180) 662459

**Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur** via [zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl)



van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  
25 december 2024 - jaargang 25 no.52

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



52

**Kerstdienst, 25 december, 10:00 uur**

**Grote- of Johanneskerk**

**Voorganger:** ds. Rob Maas

**Thema:** *Licht*

**Lector:** Anton Littel

**Lezing:** Johannes 1: 1-14 (Bijbel in gewone taal)

**Muziekgroep:** Richard den Ouden (piano), Mariska Prins (fluit),  
Sarah Berghuis (zang) en Evert Simons (percussie)

**Orgel:** Mariet Verkuil

**Zingen voor de dienst:** Lied 506: 1,4 || Lied 487: 1,2,3

**Zingen:** Lied 477a: 1,4,6,7 || 481: 1,3

**Muziekgroep:** 'Naar het licht toe' - zie blz. 2

**Zingen:** Lied 486 || Lied 482: 1,3

**Muziekgroep:** 'In het Licht' - zie blz. 2 || 'Oh holy night! The stars are brightly shining'

**Muziekgroep en samenzang:** 'Kom vier het feest met mij'

**Direct na de zegen zingen we:** 'Ere zij God'



	bestemming	ten name van	IBAN-nummer
<b>COLLECTEN</b>	<b>1e</b> kerk	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL65 RABO 0373 7243 65
	<b>2e</b> diaconie	Kerk in Actie, Utrecht zie blz. 3	NL89 ABNA 0457 457 457
	<b>3e</b> onderhoud orgels	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	o.v.v. <a href="#">collecte kinderen Oekraïne</a> o.v.v. <a href="#">onderhoud orgels</a>



Koffie, thee of  
**limonade** en  
bijpraten in de  
Ichthuskerk



## Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als dank naar onze koster **Pieter Rozendaal**, Koninginneweg 23, 2941 XH Lekkerkerk

## 'Naar het licht toe' (Sela) muziekgroep

1 Kom tevoorschijn uit de duisternis.  
Doe gerust een stap vooruit.  
En vertrouw maar dat het veilig is.  
Jezus zelf nodigt je uit.

### Refrein:

Wij lopen naar het licht toe.  
(licht van de wereld)  
Wij lopen naar het licht toe.  
(licht van God)

2 Als je twijfelt hoe je verder moet,  
als je niet meer weet waarheen.  
Kom dan bij ons. Wij zijn ook op zoek.  
Loop de weg toch niet alleen.

3 Er is vrijheid om op weg te gaan,  
te ontdekken wie God is.  
Het mysterie van een God met ons,  
ook in onze duisternis.

## 'Dragers van Gods licht' (melodie lied 486)

2 Draggers van Gods licht te zijn,  
wat was dat bijzonder;  
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder.  
Had Maria 't goed gehoord:  
zij een zontje naar Gods woord,  
die de Redder heet, Koning en profeet?  
God is trouw, zij vertrouwt: wat mij wordt ge-  
geven, / ik zal voor Hem leven.

5 Draggers van God licht te zijn,  
wat is dat bijzonder;  
wij getuigen, groot en klein,  
van een lichtend wonder.  
Jezus, kwam voor ons op aard',  
dat is eindeloos veel waard,  
Hij, Gods eigen Zoon, hij verlangt geen troon,  
mens werd hij, zodat wij, als opnieuw geboren,  
bij God mogen horen!

## Lied 'In het Licht' (Sela) - muziekgroep

1 In de donkere nacht  
verschijnt een licht en de duisternis  
krijgt het niet in haar macht.

2 Eeuwenlang al voorzeggd:  
het woord van God, dat geboren wordt.  
Hoop waar de wereld op wacht.

### Refrein:

In het licht van Gods Zoon,  
zien wij zijn goedheid, zijn waarheid.  
In het licht van Gods Zoon,  
brengt Hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij.

3 Niemand ziet Gods gezicht,  
maar in zijn Zoon wordt Hij een persoon,  
maakt Hij bekend wie Hij is.  
Refrein

In het licht van Gods Zoon,  
zien wij zijn goedheid, zijn waarheid.  
In het licht van Gods Zoon,  
brengt Hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij.

4 In mijn donkere nacht  
verschijnt zijn licht en de duisternis  
krijgt het nooit in haar macht.

## Slotlied 'Kom vier het feest met mij' (Sela) - muziekgroep en samenzang

1 Een vreugdevuur gaat van huis tot huis  
en zet alle harten in vuur en vlam.  
Het wonder dat de Verlosser kwam,  
geeft ons reden om kerstfeest te vieren.

### Refrein:

Kom, vier het feest met mij,  
kom, dans en zing want jij hoort erbij.  
Deel de vreugde met arm en rijk,  
dat Jezus voor ons is gekomen.

2 In alle landen op heel de aarde  
beleven mensen het met elkaar.  
Een nieuw begin in een grauw bestaan,  
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.

### Refrein

3 Kleur nu je leven met rood van liefde,  
met wit van vrede en groen van hoop.  
En houd je vast aan wat is beloofd,  
want het rijk van het licht is gekomen.

### Refrein

## Symbolische schikkingen advent en Kerst 2024

### Als nieuw – leven in het licht

	Wat u ziet	Meditatieve tekst
1 <sup>e</sup> kerstdag 25 december	De ontvangende lijn is in de hoogste stand geplaatst, dicht bij het licht.	<i>Ontvangen licht verbeeld in bloemen, vruchten</i>
Licht Joh. 1:1-14	In de ontvangende lijn liggen bessen, vruchten, plantjes en witte bloemen.	<i>vol zaden om te leven licht in de toekomst.</i>

### Kerstcollecte Kerk in Actie – Kinderen in de knel

*Help kinderen in Oekraïne de oorlog door.*

Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Daarom biedt Kerk in Actie veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning, want dat hebben kinderen daar nodig.

Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land.

De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kinderen Oekraïne, of doneer online. Hartelijk dank!

### Nieuwjaarsborrel 2025

Als JV nodigen wij alle gemeenteleden uit om op 4 januari met ons te proosten op het nieuwe jaar. Iedereen is welkom vanaf 20:00 in het jeugdhonk. We hopen u te zien en samen terug te blikken op een mooi 2024 en uit te kijken naar wat het aankomende jaar gaat brengen.



### Voedselbank

Het product voor de maand december is een **blikje kip** of **vega knakworst**.