



Ouderenmiddag

Dinsdag 17 december is er een Kerstviering in de **Ichthuskerk** met als thema *“Kerst, Licht in uw wereld”*. We luisteren dan naar muziek en gelezen teksten. Ook zullen we met elkaar enkele bekende kerstliederen zingen. Wat is er mooier dan het jaar af te sluiten met het feest van de geboorte van Christus. Viert u dit met ons mee? U bent van harte welkom. Wilt u gebruik maken van vervoer, bel dan naar Mariet Verkuil, tel. 06-10251433. De middag begint om 14.30 uur.



Adventsberichten

De adventsberichten worden op maandag, woensdag en vrijdag verzorgd door ds. Rob Maas via het YouTube kanaal 'Dominee Rob Maas' en via Whatsapp. In het laatste geval kun je je aanmelden door ds. Maas een berichtje te sturen via Whatsapp.

Adventsgebeden

Aanstaande woensdag (18 dec.) van 11:00 tot 11:25 uur verzorgt ds. Rob Maas het laatste adventsgebed van 2024 in de Grote-of Johanneskerk.

Laatste oproep! Zing mee in de oecumenische dienst 19 januari

In de dienst in de week van gebed voor de eenheid van christenen is er gelegenheid om in klein verband een zanggroepje te vormen, ter ondersteuning van de gemeentezang. Het vraagt niet veel tijd, maar brengt wel gezelligheid. Vragen, stel ze aan dominee Rob Maas of geef je bij hem op!

Vooruitblik op de preek

Met de teksten uit Sefanja en Lucas gaan we op zoek naar de ware vreugde, want het is zondag Gaudete (Verheug U). Het lijkt erop dat verdriet zonder vreugde niet kan bestaan. Dat het net zoals met het donker is, dat donker op zichzelf niet bestaat, maar de afwezigheid van licht is. Zo kun je verdriet, moeite, somberheid en alles wat ons gevoel neerdrukt zien als de afwezigheid van vreugde. Dat maakt het negatieve gevoel niet minder erg, maar geeft altijd wel de hoop op het geloof dat vreugde te vinden is. En dat is het lichtpunt deze morgen. Laat je vreugde niet afhangen van hoe de zaken er in je leven op dit moment voor staan. Dat is uiteindelijk van voorbijgaande aard. Ook al sta je op dit moment op de puinhopen van je leven. Richt je op de komst van het kind, Jezus Christus, onze verlosser. Het tweede vers van Lied 704 (Dank, dank nu allen God) zingt het als volgt: “Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven, een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.”

Predikant: ds. Rob Maas,
tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer,
tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Pastoraal meldpunt:
mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk, tel. 06-16428095

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (december):
Jan den Ouden, (0180) 662459

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
15 december 2024 - jaargang 25 no.49

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

Vanmorgen, Grote- of Johanneskerk 3e advent / Zondag Gaudete (Verheugt U)

Voorganger: ds. Rob Maas

Thema: Waarop kunnen we ons verheugen?

Lector: Fieja v.d. Velden

Lezingen: Sefanja 3: 14-20 en Lucas 3: 7-18

Orgel: Mariet Verkuil

Zingen: Lied 118: 1,3 || **Luisteren naar:** Gaudete, in domino semper (Sela)

Zingen: Lichtlied || Lied 176: 1,6 || Lied 456b: 1,4,7 || Lied 466: 1,3,5
Lied 442: 1,2 || Amen

Volgende week, 22 december

4e advent, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk

voorganger: ds. L. de Jong,
Rotterdam

COLLECTEN	bestemming	ten name van	IBAN-nummer
1e kerk	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk		NL65 RABO 0373 7243 65
2e diaconie	Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk		NL11 RABO 0333 8284 61
3e werelddiaconaat	Kerk in Actie		NL89 ABNA 0457 457 457
	zie blz. 3	o.v.v. <u>collecte werelddiaconaat, advent 3</u>	

Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **mw. A.C. (Adri) Ottingh-Jonker**

De bloemen uit het **Jan van Zwienenfonds** gingen deze week naar **Carla van der Graaf-Schouten.**

en naar

mw. R. (Reina) Werdekker-de Kok.



Onze zieken:

Dhr. C. (Kees) Burger, verblijft na zijn heupoperatie in De Molenhoeve kamer 17, Jan Blankenstraat 37, 2861 BZ Bergambacht

3e advent



Koffie, thee of limonade en bijpraten in de Ichthuskerk

AGENDA

di 17-dec	14:30	Ichthuskerk Ouderenmiddag, Kerstviering
vr 20-dec	10:00	Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

Bekende Kerstliederen

Richard den Ouden *orgel & vleugel*
Mariska Prins *dwarsfluit*

in de Grote- of Johanneskerk

Kerkplein 4, Lekkerkerk.

Zaterdag 21 december 20.00 u.
Toegang gratis (collecte tbv de Orgelstichting).

Kinderkerstfeest

De Kerstmachine

De werktafel van Professor Cool

Dinsdagavond 24 december
aanvang 18.30 - start 19.00

Grote- of Johanneskerk
Kerkplein 4 te Lekkerkerk

Kinderkerstfeest: Professor Cool en het verhaal van De Kerstmachine

Ook dit jaar zal er op Kerstavond 24 december 2024 een Kinderkerstfeest zijn. Professor Cool is uitgenodigd en hij komt naar de Grote- of Johanneskerk. Hij wil graag een heel speciale machine uitvinden, maar dat kan hij niet alleen. Daar heeft hij (jong) publiek bij nodig. Door middel van wisselwerking met de aanwezigen en goocheltrucs zal hij een duidelijke Kerstboodschap doorgeven. We zullen natuurlijk ook kerstliederen met elkaar zingen. Waar “De Kerstmachine” precies over gaat? Dat is nog een verrassing. Om het te ontdekken, nodigen we je op Kerstavond uit. De deur gaat om 18:30 uur open en om 19:00 begint het Kinderkerstfeest. Na afloop is er een openschaalcollecte. Natuurlijk is er daarna nog wat lekkers terwijl de muziekvereniging de gezelligheid compleet maakt. We zouden het heel gezellig vinden als je komt!

Symbolische schikkingen advent en Kerst 2024

Als nieuw – leven in het licht

In de adventstijd sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, “Als nieuw – leven in het licht”.
Uitkijken, verwachten, soms iets zien, Jezus vinden en door Hem gevonden worden.

	Wat u ziet	Meditatieve tekst
3^o advent 15 december Vruchten van de Geest Lucas 3: 7-18	De ontvangende lijn is weer iets dichterbij naar boven geschoven, dichterbij het licht. Er liggen vruchten in de ontvangende lijn. De Geest kan op veel manieren doorwerken in de mens.	<i>Het licht verwachten is leven in het licht waar bloemen bloeien vruchten groeien toekomstig licht.</i>

3e collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat

Een stem in de samenleving voor jongeren in Palestina

Het ontbreken van elk perspectief ontnemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestina wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma's en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving. Kerk in Actie steunt via haar programma Werelddiaconaat onder andere Palestijnse jongeren. Geef in de collecte of maak je bijdrage over.

Oud papier

Wie wil er helpen bij het inzamelpunt voor oud papier. Slechts tweemaal per jaar op zaterdagmorgen van 9 tot 12.

Aanmelden bij Marius Slingerland. 06 19883053



Gevraagd :

chauffeur voor de ouderenmiddag.

Voor de ouderenmiddag vragen we een chauffeur.



Het is 1 x per maand op dinsdagmiddag.

Meestal de derde dinsdag van de maand.

Aanmelden bij Mariet Verkuil 0610251433.

Voedselbank

Het product voor de maand december is een **blikje kip** of **vega knakworst**.