

Bezinning en gebed in de 40dagentijd

Dominee Rob Maas plaatst drie keer per week een bericht in de 40dagentijd via de bezinningsapp (Whatsapp) van de PG Lekkerkerk. Ook te bekijken via het YouTube-kanaal van dominee Rob Maas. Op de woensdagen is er een kort 40dagentijdgebed om 11:00 uur in de Grote- of Johanneskerk, waar iedereen van harte welkom is.

Doopdienst

Vandaag is een feestelijke dienst, want Josie Iva Lena Lebbink zal worden gedoopt.

Vooruitblik op de preek

Het is de eerste zondag in de 40dagentijd. Dan is het thema vaak de verzoeking van Jezus in de woestijn. Omdat de kindernevendienst met haar eigen project start, sluit ik vandaag aan bij de tekst uit Genesis 2:8-25. Daar vertelt de schrijver over God die voor de eerste mensen een prachtige tuin maakt in het land Eden, waar zij leven in vrede met elkaar en met de dieren, in de nabijheid van God. Een prachtig vooruitzicht dat we alle mensen gunnen, maar waarvan we ook weten dat die vrede en de schoonheid van de natuur en de schepping onder druk staan en wereldwijd geschonden zijn. Leven in een gebroken wereld noemen we dat. Maar dat betekent niet dat wij als gebroken mensen door het leven hoeven te gaan. Want God maakte in Jezus Christus een nieuw begin met als mogelijke uitkomst voor ons allemaal, dat we een nieuwe schepping zijn en zo ook een nieuw begin kunnen maken met het herstel van vrede en een herstel van de aarde. We hoeven het dus niet alleen te doen, want God gaf aan ieder van ons De Helper die bij ieder van ons past.

Woensdag 12 maart Biddag

Het thema van Biddag voor gewas en arbeid dit jaar is 'Samen bidden' aan de hand van het verhaal in het Bijbelboek Handelingen over de gevangenneming van Petrus en zijn wonderbaarlijke bevrijding uit de gevangenis. De gemeente bidt samen. Een dienst over de kracht van gebed en dat samen bidden onderlinge verbondenheid geeft.

Dominee zoekt gemeentelid

Als predikant volg ik voortdurend onderwijs. Deze week start ik een korte opleiding met een nieuwe manier van het pastoraal begeleiden van gemeenteleden. Het is voor mij een eerste kennismaking met geestelijke begeleiding. Geestelijke begeleiding is een manier van mensen helpen ontdekken hoe hun weg door het leven gaat en hoe Gods licht hen daarbij vergezelt.

Tussen 11 maart en begin mei zoek ik een gemeentelid waarmee ik zes keer een gesprek kan voeren. Iemand die dus geïnteresseerd is in of zich bezighoudt met vragen rondom het verloop van zijn of haar levensweg en levenswandel. Grijp uw/je kans en help (jo)uw predikant!

Predikant: ds. Rob Maas,
tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer,
tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Pastoraal meldpunt:
mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk, tel. 06-16428095

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (maart):
Teus Verkuil, tel. (0180) 663287

**Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur** via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
9 maart 2025 - jaargang 26 no. 10

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

Vanmorgen, Ichthuskerk, doopdienst

Gedoopt wordt: Josie Iva Lena Lebbink

Voorganger: ds. Rob Maas

Lector: Carola den Ouden

Lezing: Genesis 2; 8-25

Orgel: Richard den Ouden

Zingen: Psalm 139: 1,2 en later 5,6, zie blz. 3
'Jezus is de goede herder', zie blz. 3
Lied 340b - Geloofsbelijdenis

Luisteren: 'Wat een geluk' - (Lied van Josie), zie blz. 4
'Ik wens jou' - Trinity, zie blz. 3

Zingen: Lied 978: 1,2,3,4 || Lied 556: 1,23 || Amen

Woensdag 12 maart, 19:00 uur

Ichthuskerk

Biddag voor gewas en arbeid

voorganger: ds. Rob Maas

Volgende week, 16 maart

Grote- of Johanneskerk
10:00 uur, Sunday Hour dienst
zie blz. 5

COLLECTEN

	bestemming	ten name van	IBAN-nummer
1e	kerk	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL65 RABO 0373 7243 65
2e	diaconie	Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk	NL11 RABO 0333 8284 61
3e	orgels	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL65 RABO 0373 7243 65

o.v.v. onderhoud orgels

Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **dhr. en mw. Rijnsburgerden Ouden**

De bloemen uit het **Jan van Zwienfonds** gingen deze week naar **mw. Polhuijs**

Onze zieken:

Mw. S. (Saskia) Reijm-Bouman verblijft in Rijndam Revalidatie, Kamer 3.011 Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam

(Nader) bericht van overlijden

Op vrijdagavond 28 februari overleed in Gouda **Elisabeth Antonetta Maria (Betty) de Jong-van der Waal**, na een periode van sterk afnemende gezondheid.

Betty de Jong was belijdend lid van onze gemeente en bezocht tot vorig jaar onze diensten. In het verleden was zij diaken in de Gereformeerde Kerk. Zij werd geboren in Rotterdam op 18 april 1942 en werd 82 jaar.

Betty had twee kinderen, 2 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

De afscheidsdienst en de begrafenis vonden gisteren (zaterdag 8 maart) plaats in besloten kring. Betty is begraven op de algemene begraafplaats.

AGENDA

vr 14-mrt 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

Koffie enz. in de Ichthuskerk



Biddag

Kerk in Actie - collecte Werelddiaconaat

Duurzame landbouw in Kameroen.

Noord-Kameroen ligt in de droge Sahel-zone. Het regent er slechts tijdens drie maanden per jaar. Door de klimaatverandering, de houtkap en slecht bodemgebruik mislukken de oogsten steeds vaker. Met steun van Kerk in Actie werkt de Lutherse Broederkerk met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Ze traint dorpsbewoners in duurzame landbouw. Hun oogst levert meer op, zodat ze hun gezinnen van voldoende voedsel kunnen blijven voorzien en hun kinderen naar school kunnen gaan. Mensen leren energiezuinig te koken en eigen brandstof en mest te maken. Door landbouw te combineren met bosbouw herstelt de uitgeputte bodem. Er worden mimosa, moringa, neem- en sheabomen geplant en ook spaargroepen en coöperaties opgezet om de krachten te bundelen. We bevelen de collecte van harte bij je aan!

Symbolische bloemschikkingen

De symbolische schikkingen in de veertigdagentijd 2025 sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk voor de veertigdagentijd: "Heilig je leven".

De halve bolvorm staat symbool voor de aarde.

Vanaf het begin is het kruis aanwezig in de schikking, in de periode die komt wordt het liggende kruis een staand kruis.

Datum	Wat ziet u?	Meditatie
1 ^o zondag in de veertigdagentijd 9 maart Lucas 4:8 en 12	Het kruis ligt op de aarde met de rode takken verticaal en de groene takken horizontaal. Zij symboliseren de tweesprong.	Rode takken verbinden door het genadekruis de groene takken van de toekomst.
Biddag 12 maart Lucas 11:1-13	Rode tulpen rond het kruis. Besjes op de aarde. Tulp symbool voor het gebed, rood verwijst naar de Heilige Geest.	Tulpen als gevouwen handen in gebed om te leven vanuit de Heilige Geest.

Veertigdagenproject

Tijdens dit veertigdagenproject gaan we op weg naar Pasen met verhalen waarin een tuin een belangrijke plek of een veelzeggend beeld is. Van de prachtige tuin van Eden, die God voor de eerste mensen maakt maar waar het misgaat tussen God en de mens. Tot aan de nieuwe wereld, die in het boek Openbaring wordt beschreven als een schitterende plek waar het goed zal zijn tussen God en de mens en waar leven zal zijn in overvloed, zoals in de tuin van Eden.

Gezellige maaltijd

Op **zaterdag 15 maart a.s.** willen wij weer een maaltijd voor u verzorgen. Laat u ook deze keer culinair verrassen door ons kookteam! (Ook met de vegetariërs wordt rekening gehouden.) Vanaf 17.00 uur kunt u binnenlopen, de maaltijd start om 17.30 uur.



Er zijn 3 arrangementen:
Eten met alcohol € 12,50
Eten met frisdrank € 10,00
Kinderen tot 7 jaar: € 7,50

Opgeven kan, mét vermelding van het arrangement, tot en met **9 maart** bij Jennie Simons, tel.nr.06-48094809 of via jennie.simons@outlook.com.

Sunday Hour Dienst

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de Sunday Hour Dienst op **zondag 16 maart a.s.** om 10:00 uur in de Grote- of Johanneskerk. Het thema is: "Ben jij bereikbaar?" **Joy!** Worshipband uit Bergambacht zal de gehele dienst verzorgen. Het belooft een mooie dienst te worden. Leuk als je er bij bent!

Landelijke Opschoondag: zaterdag 22 maart 2025

Doet u, jij ook mee?
Samen maken we Lekkerkerk een stukje schoner!
Verzamelpunt: Ichthuskerk, Kerkweg 34 te Lekkerkerk
Zet het vast in uw/jouw agenda.
Zaterdag 22 maart 2025 (9:45-12:00)

We beginnen met koffie, thee, limonade en iets lekkers. Daarna gaan we in kleine groepjes op pad om zwerfafval op te ruimen. Er zijn grijpers beschikbaar. Leuk als je meedoet! Aanmelden is niet nodig.

Namens de diaconie, Wout Klerk

Voedselbank

In de maand februari zijn 43 pakken ontbijtgranen ingeleverd voor de Voedselbank. Hartelijk dank hiervoor.

Het product van de maand maart is **jam**.



Psalm 139: 1,2 en 5,6

(Nieuwe Psalmbelijning)

1 HEER, U doorgrondt mij, U ontwart al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg;
U hoort de woorden die ik zeg.
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;
U bent vertrouwd met al mijn wegen.

2 Geen ogenblik ben ik alleen,
want U bent altijd om mij heen.
Ik, nietig mens, kan er niet bij dat U uw handen legt op mij.
Ik weet dat U naar mij blijft kijken;
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

5 U vormde mij tot één geheel;
U weefde ieder lichaamsdeel.
Het is te groot voor mijn verstand:
ik ben een wonder van uw hand.
Ik prijs U, HEER, het blijft mij raken
hoe kunstig U mij wilde maken.

6 Toen U mij schiep, onooglijk klein,
doorzag U al wie ik zou zijn.
Mijn toekomst was een open boek.
God die mij vindt, God die ik zoek,
uw denken is voor mij verborgen,
toch ben ik bij U, elke morgen.

'Jezus is de Goede Herder'

(ELB 452: 1 en 2)

Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

1 Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaaapjes,
die de Heer bij name kent.

refrein:
Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

2 En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaaapjes niet.

refrein:
Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

'Ik wens jou' - Trinity

1 Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn,
je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

2 Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door
ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

Refrein (2x):
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

3 'k wens jou vrede toe met wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft

Refrein (2x)

Brug
Ik bescherm je voor de wind,
en vind voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur
want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je
als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen,
heel je leven lang

Refrein (2x)

'Wat een geluk'- (Lied van Josie)

Wat ben je lief wat ben je mooi wat ben je heerlijk.
In al jouw kwetsbaarheid ben jij zo fascinerend.
Wat ben jij een zegen en verrijking van mijn leven.
Niet meer weg te denken bij ons thuis.

Wat een geluk dat ik degene mag zijn,
die jou meemaakt van heel dichtbij.
Jij moest eens weten, hoe welkom jij bent.
O, Josie jij hoort bij mij.

Ik kijk je aan en kan nog zoveel van je leren.
Jouw onbevangingheid laat mij realiseren,
dat op elke dag de kleine dingen in dit leven,
eigenlijk de grote dingen zijn.

Wat een geluk dat ik degene mag zijn,
die jou meemaakt van heel dichtbij.
Jij moest eens weten, hoe welkom jij bent.
O, Josie jij hoort bij mij.

Josie jij bent gegeven uit de hemel,
de Gever van het leven gaf jou aan ons.
Josie ik zal voor altijd van je houden,
mijn handen in vertrouwen altijd voor je vouwen.

Wat een geluk dat ik degene mag zijn,
die jou meemaakt van heel dichtbij.
Jij moest eens weten, hoe welkom jij bent.
O, Josie jij hoort bij mij.