



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 16 maart 2025 - jaargang 26 no. 11
uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk

De kaars van verbondenheid wordt aangestoken.

Sunday Hour Dienst

Thema: Ben jij bereikbaar?

M.m.v. Joy Worshipband uit Bergambacht

Organist: Mariet Verkuil

Collecten:

1e collecte voor de Kerk NL65 RABO 0373 7243 65

2e collecte voor de Kerk in actie NL89 ABNA 0457 457 457

o.v.v. 'Versterk de kerk'

NL65 RABO 0373 7243 65

3e collecte voor Eigen Jeugdwerk

Lezingen: Bijbeltekst uit Bijbel in gewone taal

Rechters 6: 11-16

Lukas 9: 1-6

Zingen:

Hart vol Lof

Breng ons Samen

Medley (combinatie van: God wijst mij een Weg, Juich voor de Heer,

Ik hou van U, Geen andere Naam)

Lichtliedje (kindernevendienst)

Geen Afstand

Breek de Hemelen open

Onze Schuilplaats

Jezus Overwinnaar

De Blessing (als zegen)

BLOEMEN

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar mw. A. (Annie) Berger-Slingerland, Breeje Hendrik, kamer 145.

De bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gingen deze week naar dhr. P. D. (Piet) en mw. M.E.D. (Elma) Bak-Roubos.

Onze zieken

Mw. A. (Annie) Berger-Slingerland is verhuisd van de Haneprij naar de Breeje Hendrik, kamer 145.

Mw. S. (Saskia) Reijm-Bouman, verblijft bij Rijndam Revalidatie, Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam (kamer 3.011).

Bericht van overlijden

Vorige week werd in de dienst stilgestaan bij het overlijden van Noldus (Nol) Bouwman. Hij overleed op woensdag 5 maart.

Nol Bouwman was dooplid van onze gemeente en woonde met zijn vrouw Marrie in de Scholeksterstraat 22. Afgelopen vrijdag was in het rouwcentrum Stoppelenburg in Lekkerkerk de afscheidsplechtigheid, waarna de begrafenis op de algemene begraafplaats te Lekkerkerk. Nol Bouwman werd 79 jaar.

Volgende week, 23/3, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk,

**Voorganger: ds. H. Van Briemen-Cammeraat,
Capelle a/d IJssel**

Bezinning en gebed in de 40dagentijd

Dominee Rob Maas plaatst drie keer per week een bericht in de 40dagentijd via de bezinnings-app (Whatsapp) van de PG Lekkerkerk. Ook te bekijken via het YouTube kanaal van dominee Rob Maas. Op de woensdagen is er een kort 40dagentijdgebed om 11:00 uur in de Grote- of Johanneskerk, waar iedereen van harte welkom is.

JV

Save The Date!! De JV heeft weer leuke activiteiten op de planning dus houdt de agenda open en wees er gezellig bij!! Meer informatie volgt en houdt hiervoor alle App-groepen, de zondagsbrief en Instagram goed in de gaten!!



Koffiedrinken na de dienst:
Ichthuskerk

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Pastoraal meldpunt: mw. M.(Ria) de Weerd-Klerk, tel. 06-16428095

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941 EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (maart):
Teus Verkuil tel. 0180 663287
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting: Zie Ontmoeting
onder de opsomming van de kerkdiensten.
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Ouderenmiddag

Op dinsdag **18 maart** is er weer een ouderenmiddag

Dan komt de heer Klaas Mulder uit Barendrecht ons het een en ander vertellen over het werk van Stichting Red een Kind. Deze Stichting is bij ons bekend, omdat door de diaconie van onze kerk kinderen financieel worden ondersteund. Zo krijgen deze kinderen perspectief op een goede toekomst.

De heer Mulder is in 2022 mee geweest met een diakenreis naar Rwanda.

Hij kan zodoende veel vertellen over wat hij daar met eigen ogen heeft gezien.

U bent van harte welkom.

Wilt u gebruik maken van vervoer, bel dan naar Mariet Verkuil,

tel. 06-10251433.

De middag begint om 14.30 uur.

Plaats: Ichthuskerk

De symbolische schikkingen in de veertigdagentijd 2025 sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk voor de veertigdagentijd: "Heilig je leven".

De halve bolvorm staat symbool voor de aarde.

Vanaf het begin is het kruis aanwezig in de schikking, in de periode die komt wordt het liggende kruis een staand kruis.

Datum	Wat ziet u?	Meditatie
1 ^e zondag in de veertigdagentijd 9 maart Lucas 4:8 en 12	Het kruis ligt op de aarde met de rode takken verticaal en de groene takken horizontaal. Zij symboliseren de tweesprong.	Rode takken verbinden door het genadekruis de groene takken van de toekomst.
Biddag 12 maart Lucas 11:1-13	Rode tulpen rond het kruis. Besjes op de aarde. Tulp symbool voor het gebed, rood verwijst naar de Heilige Geest.	Tulpen als gevouwen handen in gebed om te leven vanuit de Heilige Geest.
2 ^e zondag in de veertigdagentijd 16 maart Lucas 9:28-36	Het kruis wordt naar boven geschoven en er zijn drie hyacinten (Jezus, Mozes en Elia) op de aarde geplaatst.	Jezus is het Licht. Luister naar Hem!

Landelijke Opschoondag: Zaterdag 22 maart 2025

Doet u, jij ook mee?

Samen maken we Lekkerkerk een stukje schoner!!

Verzamelpunt: Ichthuskerk, Kerkweg 34 te Lekkerkerk

Zet het vast in uw/jouw agenda.

Zaterdag 22 maart 2025 (9:45-12:00)

We beginnen met koffie, thee, limonade en iets lekkers.

Daarna gaan we in kleine groepjes op pad om zwerfafval op te ruimen.

Er zijn grijpers beschikbaar.

Leuk als je meedoet! Aanmelden is niet nodig.

Namens de diaconie, Wout Klerk