



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
30 maart 2025 - jaargang 26 no. 13

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

Bezinning en gebed in de 40dagentijd

Dominee Rob Maas plaatst drie keer per week een bericht in de 40dagentijd via de bezinningsapp (Whatsapp) van de PG Lekkerkerk. Ook te bekijken via het YouTube kanaal van dominee Rob Maas. Op de woensdagen is er een kort 40dagentijdgebed om 11:00 uur in de Grote- of Johanneskerk, waar iedereen van harte welkom is.

Vooruitblik op de preek

De gelijkenis van de verloren zoon is een heel bekend verhaal dat Jezus vertelt en te vinden is in Lucas 15. Het is een drieslag van gelijkenissen (verloren schap en verloren penning) die ieder voor zich ons willen vertellen over de vreugde die er is bij God in de hemel wanneer dat wat verloren leek, gevonden wordt. Een geruststellende boodschap. De uitroep van de vader aan het eind van het verhaal luidt ook: "Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen." Dat klinkt als Pasen in mijn oren, wanneer we vieren dat Jezus niet dood is, maar leeft. Bij de voorbereiding kwam ik een aantal uitleggers tegen die in de verloren zoon een vergelijking trekken met het leven van Jezus. Heel vroeger legde men de Bijbel makkelijker symbolisch uit dan dan nu voor mogelijk wordt gehouden. De uitdaging voor mij is om toch iets nieuws te zeggen over deze gelijkenis. Dus laat je verrassen. Een ding kan ik alvast wel zeggen. Mij viel het voor het eerst op dat beide zonen hun erfdeel krijgen en niet alleen de jongste zoon, die erom vraagt. Dus waarom is de oudste zoon dan zo boos?

Vanmorgen, Grote- of Johanneskerk

Voorganger: ds. Rob Maas

Thema: 'Hij is niet dood, hij leeft'

Lector: Fieja van der Velden

Lezing: Lucas 15: 11-32

Orgel: Richard den Ouden

Zingen: Lied 122: 1 || Lied 528: 1,3 || *luisteren:* 'Een korrel graan' || Lichtlied 'Nog voordat je bestond' - Opw. 599, **zie blz. 2** || Lied 538: 1,2,3,4
Lied 98: 1,3 || Amen

Volgende week, 6 april, 10:00 uur

Ichthuskerk

voorganger:

ds. A.C. van Alphen-Keizer,
Haastrecht

COLLECTEN

bestemming	ten name van	IBAN-nummer
1e kerk	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL65 RABO 0373 7243 65
2e diaconie	Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk	NL11 RABO 0333 8284 61
3e onderhoud	Protestantse Gemeente te Lekkerkerk	NL65 RABO 0373 7243 65

o.v.v. onderhoud gebouwen

Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **dhr. en mw.**

**(Albert en Corrie)
Prins-Scheer**



De bloemen uit het **Jan van Zwienenfonds**

gingen deze week naar **mw. M.G. (Ria) van de Velden**

Onze zieken:

Mw. M.G. (Ria) van der Velden-Slingerland is thuisgekomen, waar zij verder zal herstellen.

Mw. A. (Annie) 't Hart-Kalkman is woensdag overgebracht naar het IJssellandziekenhuis. Zij maakt het naar omstandigheden goed, maar zal nog wel moeten revalideren, voordat zij terug naar huis kan.

Mw. S. (Saskia) Reijm-Bouman verblijft bij Rijndam Revalidatie, kamer 3.011, Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam

Predikant: ds. Rob Maas,
tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer,
tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Pastoraal meldpunt:
mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk, tel. 06-16428095

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (maart):
Teus Verkuil, tel. (0180) 663287
**Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur** via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl



Koffie en bij-
praten in de
Ichthuskerk

AGENDA

ma	31-mrt	19:30	Ichthuskerk	Pastoraal Beraad
di	1-apr	18:00	Ichthuskerk	Soberheidsmaaltijd
wo	2-apr	19:30	Ichthuskerk	Gemeentegroeigroep
vr	4-apr	10:00	Ichthuskerk	Inloopochtend, handwerkclubje
ma	7-apr	19:30	Ichthuskerk	Kerkenraad

Symbolische bloemschikkingen

De symbolische schikkingen in de veertigdagentijd 2025 sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk voor de veertigdagentijd: "Heilig je leven".

De halve bolvorm staat symbool voor de aarde.

Vanaf het begin is het kruis aanwezig in de schikking, in de periode die komt wordt het liggende kruis een staand kruis.

Datum	Wat ziet u?	Meditatie
4 ^e zondag in de veertigdagentijd 30 maart Lucas 5:11-32	Rond de aardbol staan vergeet-me-nietjes. (voor de zoon die wegging en voor de zoon die thuisbleef) Judaspennig en wol als teken van geld en schapen.	Aarde bevolkt door schapen bloemen die niemand vergeten iedereen is uitgenodigd op het feest.

Soberheidsmaaltijden in de 40dagentijd

Ook dit jaar organiseert de Interkerkelijke Werkgroep weer soberheidsmaaltijden in de 40dagentijd. Deze maaltijden bestaan uit (verschillende soorten) soep en stokbrood. In de serie van vier resten er nog twee: 1 april en 8 april. De maaltijden worden gehouden in de Ichthuskerk van 18.00 tot 19.00 uur.

Opgeven van tevoren is niet nodig en deelname is gratis. Wél wordt er een collecte gehouden voor een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar Stichting Red een Kind. Komt u / kom jij ook?

Lied 'Nog voordat je bestond' Opwekking 599

1 Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

2 En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Refrein:
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar,
wanneer jij komt.

3 En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.
Refrein 2x

4 De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
(2x)



Jubileumconcert 50 jaar 'Militia Christi'

Het Interkerkelijk Koor 'Militia Christi' uit Lekkerkerk bestaat 50 jaar! Om dit te vieren, zal het koor op zaterdagavond 5 april een jubileumconcert geven.

Op deze avond zullen niet alleen nummers uit het huidige repertoire ten gehore worden gebracht, maar ook enkele nummers uit de beginperiode toen het koor nog een jeugdkoor was.

Bij een gedeelte van het programma krijgt het koor versterking van een twintigtal projectzangers en een gelegenheidsband. Al met al belooft het een heel bijzondere avond te worden.

Het concert zal plaatsvinden in de Ichthuskerk en begint om 20.00 uur.

De toegang is gratis, maar er wordt wél een collecte gehouden.

Voedselbank

Het product van de maand
april is **hagelslag**.

